



DE KERKKLOK

De Kerkklok, jrg. 88; nr. 07, Oktober / November 2023 Uitgever: Hervormde Gemeente te Veessen

Heilig en katholiek.

(n.a.v. Ez. 40 en verder).

Het is niet zo'n bekend gedeelte uit de Bijbel, waar ik even aandacht voor vraag. En dan ook nogal lastig en wat saai om te lezen. Maar toch... In dit gedeelte van het boek Ezechiël lezen we de beschrijving van een tempelcomplex dat de profeet tijdens de joodse ballingschap in een visioen gezien heeft. Op het eerste horen een dorre opsomming van grondvlakken, maten en materialen. Maar als we deze dingen wat op ons in laten werken horen ook wij er misschien de heilsboodschap in die de profeet aan Israël heeft mogen verkondigen.

Ezechiël ziet hoe heel het tempelcomplex omringd wordt door een geweldige muur. Een duidelijke scheiding tussen de wereld van God en alles wat bij God hoort en de wereld van de mensen met hun doen en laten. Deze absolute scheiding tussen het heilige en het profane, het goddelijke en het menselijke, wordt nog versterkt door het feit dat de tempel niet in, maar naast de stad ligt waar de mensen wonen. Deze tempel wordt nauwkeurig beschreven.

Het eigenlijke tempelhuis bestaat uit drie delen: een voorzaal, een hoofdzaal en een achterzaal, het heilige der heiligen. Precies zoals de indeling van de oude tempel die in Jeruzalem gestaan heeft, maar verwoest is op het moment dat Ezechiël dit visioen heeft. Om dit tempelhuis heen ziet de profeet een zeer ruim voorhof. Om deze voorhof gaat het me nu. Via drie poorten staat deze voorhof in verbinding met de buitenwereld. Die strenge scheidingsmuur is dus niet hermetisch gesloten. Nee, mensen kunnen in- en uitlopen. En er is plaats voor velen.

Dit visioen geeft op deze manier toch ook weer een prachtige boodschap. Het gaat over de toekomst. En de toekomst is van God. Hij zal Koning zijn over de hele aarde. En het heilige der heiligen, de plaats waar Hij woont, zal het centrum zijn van deze nieuwe wereld. Niets onreins zal daar binnenkomen. God zal alles zijn en in allen. Maar juist omdat de toekomst van God is, is het ook de toekomst

voor de mensen. Uit alle volkeren van de wereld mogen ze komen. In het ruime voorhof is voor iedereen plaats. Gods toekomst zal een wereld zijn van heiligheid en katholiciteit. Waarschijnlijk kent u die woorden wel. Uit de apostolische geloofsbelijdenis: Ik geloof een heilige, katholieke (dat is: algemene) kerk. Straks zal het zover zijn. Maar de kerk van nu, de gemeente van Christus hier, ook de kerk van Veessen, zal nu al naar dit model van de toekomst gebouwd en ingericht moeten worden. Het is en blijft de kerk van God. Ook de gemeente van Veessen is en blijft de gemeente van God. Ze wordt nooit onze gemeente, onze kerk, hoe makkelijk je dat ook zegt en hoe dat ook zo voelt: onze gemeente, onze kerk. De gemeente is en blijft Gods gemeente, en heeft juist daarom ook met een open deur voor allerlei mensen uit het hele dorp, die samen die Ene willen zoeken: Jezus Christus en Zijn Koninkrijk. Iedereen is welkom. Voor iedereen is plaats.

Nu is alles nog verre van volmaakt. De gemeente is niet volmaakt en deze wereld ook niet. Maar Ezechiël ziet het wel: de gemeente is van God en de toekomst. Onze toekomst en die van deze wereld, is aan Hem. Er komt een eind aan alle onheiligheid, aan alle kwaad, aan alle zonde, aan alle ellende, aan alle zorg, aan alle dood. Hier hebben we er nog mee te maken, mee te strijden. En we lijden eronder. Soms meer dan ons lief is. Maar de toekomst is aan de Here God! En nu al mogen we rust vinden bij Hem. Kom tot Hem...

Jan Wolters.

BIJ DE KERKDIENTEN

Het duurt nog even, maar zondag 29 oktober hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Waarschijnlijk zullen we in die dienst stilstaan bij Spreuken 9.

Woensdag 1 november is het de dankstond voor gewas en arbeid. Ik denk erover om in deze dienst stil te staan bij 1 Tim. 4:1-5: over dankbaar leven. Zondag 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan herdenken we hen die ons in de afgelopen tijd ontvallen zijn. Wat we in deze dienst zullen lezen en overdenken, weet ik nu nog niet. Gezegende diensten toegewenst, ook bij de andere voorgangers.

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN

Zondag 01 oktober: extra collecte Kerk en Israël



=====
Zondag 15 oktober: Bloemengroet

=====
Woensdag 01 november: Voedselbank Vaassen

=====
Zondag 12 november: Onderhoud Kerk

=====
Zondag 26 november: Verwarming

=====
Zondag 24 december: Kinderen in de Knel

=====
Zondag 31 december: Oudejaarscollecte

UIT DE GEMEENTE

JARIGEN

Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder degenen die de leeftijd vanaf 75 jaar mochten of nog hopen te bereiken.

Maand oktober:

09-10 Mevr. J.H. Rakhorst-Wagteveld

09-10 Dhr. J. Nederveen

Maand november:

23-11 Mevr. G. Zwerus - Hogeboom

Maand december:

10-12 Mevr. J. van Velsen - Budding

20-12 Dhr. S. Zwerus

22-12 Mevr. D. Eilander - Augustinus

25-12 Mevr. J. Overmeen-van Oene

30-12 Mevr. J.C.M. Langevoord

ZIEKEN

Bert van der Scheer, Veesser Enkweg 43a, moest regelmatig voor bestralingen naar het ziekenhuis in Zwolle. We hopen en bidden dat deze bestralingen het gewenste effect zullen hebben.

Naast hem zijn er in het dorp andere – ernstige - zieken. Het is goed om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden.

GEBOREN

Op 14 september is Quin van der Scheer geboren, de zoon van Robert en Melinda van der Scheer, Kerkweg 6, Vorchten. Van harte gefeliciteerd! Kinderen zijn een prachtige gave van God, tegelijk ook betekent het een geweldige opgave: hoe voed je hen goed op in een tijd waarin er zoveel aan de hand is? Hoe voed je hen zo op dat ook zij de Here Jezus leren kennen en zullen liefhebben? Dat is nog niet zo eenvoudig. Juist dat maakt je als vader en moeder erg afhankelijk van Hem. We wensen Robert en Melinda dan ook van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS

KERKENRAADSVERGADERING

Dinsdag 31 oktober en 28 november

Copy inleveren voor donderdag 23 november

=====

Wat doet de kerkvoogdij in deze periode van het jaar?

Eén van de kerntaken van het college van kerkrentmeesters is het financieel beheer van de kerk. We zijn nu met de begroting bezig, omdat we deze voor 15 december 2023 vastgesteld moeten hebben. De begroting komt tot stand vanuit een meerjarenbegroting/raming en wordt ter verantwoording voorgelegd aan de kerkenraad. Dit jaar staan we best voor een uitdaging met het maken van de begroting, omdat we volgend jaar willen gaan starten met de renovatie van de kerktoren en het dak van de kerk. We zijn druk bezig om hiervoor subsidies en fondsen te werven, maar er zal ook zeker een deel vanuit onze eigen middelen nodig zijn.

Voor deze renovatie zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die een achtergrond in de bouwwereld hebben of ervaren zijn in het verbouwen en met ons mee willen denken en helpen. We willen een bouwcommissie in het leven roepen om de renovatie in goede banen te leiden. De kerk is immers van iedereen in ons dorp. Mocht je interesse hebben om mee te helpen, meld je dan aan bij Joukje Bos of Diana van Ommen.

Afdrukken kerkklok

De kerkvoogdij van Vorchten heeft ons aangeboden om gebruik te maken van hun printer voor het afdrukken van de Kerkklok. We gaan hier graag gebruik van maken. Het scheelt ons bijna de helft in de kosten en we zijn blij met deze mooie samenwerking. Karin Huiskamp en Henny Feenstra gaan ervoor zorgen dat de volgende kerkklok uit de printer van Vorchten rolt. Het aanleveren voor de informatie in de kerkklok kan zoals gebruikelijk nog steeds bij Willy Wullink.

Geluidsinstallatie

We zijn blij dat we jullie kunnen berichten dat de geluidsinstallatie werkt. Dank aan iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd!!! We hebben bij de Jan Nienhuis vereniging een aanvraag gedaan voor een bijdrage aan de nieuwe geluidsinstallatie. We hebben te horen gekregen dat de Jan Nienhuis-vereniging bereid is om een bijdrage van € 2.500,- te doen. Gerrit van der Scheer (Landgoed 'Het Veen') heeft ook een bijdrage (€ 500,-) gedaan voor de geluidsinstallatie (en (€ 200,-) voor het onderhoud van de begraafplaats). Namens de kerkraad bedanken wij de Jan Nienhuis-vereniging en Gerrit van der Scheer. We zijn hier erg blij en dankbaar voor. Als er nog vragen zijn over de geluidsinstallatie dan kun je terecht bij Joukje Bos.

Bankrekeningen

Op dit moment maakt de kerkvoogdij gebruik van de Rabobankrekening courant met het Bankrekeningnummer NL71RABO 0326 5464 64. Om kosten te besparen en een betere aansluiting te krijgen met ons boekhoudkantoor KKA (Kantoor Kerkelijke Administraties) zijn we overgestapt naar een SKG (Stichting Kerkelijke Gelden) rekening courant met het rekeningnummer NL36 RABO 0373 7285 73.

Inmiddels hebben we vernomen dat het rekeningnummer wat verwarring geeft omdat hier RABO in benoemd wordt. Dit bankrekeningnummer klopt echter wel! De SKG heeft een aantal rekeningnummers bij de Rabobank in gekocht. Dit zijn we vergeten uit te leggen. Excuus voor de verwarring die dit veroorzaakt heeft. Voorlopig laten we het oude rekeningnummer nog bestaan om iedereen de kans

en ruimte te geven het nieuwe nummer op te slaan en het oude niet meer te gebruiken. Beide nummers zijn dan ook zichtbaar op de achterzijde van de Kerkklok onder Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen. Het nummer van de Rabobank wordt per 1 januari 2024 opgezegd. Heb je vragen dan kun je terecht bij Diana van Ommen.

=====

De toekomst van onze kerk

Wat in veel kerken momenteel een thema is, is dat bij ons in Veessen ook: de toekomst van onze kerk. Als kerkenraad zijn we hier al enige tijd over aan het nadenken. Hoewel we in Veessen nog een fijne actieve kleine gemeente hebben, is het best zorgelijk dat de vergrijzing en de afname van het kerkbezoek ook bij ons zorgt voor de vraag: "Hoe straks verder?"

Op 22 aug. j.l. hebben we als kerkenraad een oriënterend gesprek als kerkenraad met elkaar gehad, en op 29 aug. j.l. samen met de heren Wilbert van Iperen en Gerrit Bok namens de classis. Het zijn beide goede gesprekken geweest. Er is een algemeen erkennen binnen onze kerkenraad dat als we een aantal jaren vooruitkijken, de kerk er naar de mens gesproken niet goed voor staat.

In feite zit niemand te wachten op veranderingen wat betreft onze kerk, maar de cijfers liegen niet, en vooral de kerkvoogdij ziet behoorlijke problemen aankomen. Mede door de aanstaande grote restauratie is er de angst of we dat allemaal op eigen kracht wel voor elkaar gaan krijgen. De voorraad vrijwilligers is helaas ook in onze gemeente klein, dus het valt niet mee om hulp troepen in te schakelen. Zeker op bouwtechnisch en financieel vlak.

Voor de renovatie wordt trouwens als het kan binnen de gemeente een commissie gevormd met wat mensen erin die hier kennis van hebben. Omdat de renovatie in 2024 moet (!) beginnen is er een beetje haast bij.

U begrijpt het misschien al wel: De kerkenraad heeft besloten om te gaan zoeken naar samenwerking met andere gemeente(n). Er zijn twee keuzes:

Samenwerken en samengaan. En dat zijn verschillende dingen! Voorlopig gaat het om samenwerken en is samengaan nu niet aan de orde. We gaan er nog steeds vanuit dat we kerk mogen blijven in Veessen. Omdat we graag hierover de mening van onze eigen gemeenteleden horen is er binnenkort een gemeenteavond, waarin we ook informatie met u willen delen.

Deze zal gehouden worden op D.V. 14 november 2023. Aanvang 20.00 uur in de Boerbrink. Om vast in de agenda te zetten!! Laten we allen ook deze zorgen maar in gebed opdragen aan onze Hemelse Vader!

Verjaardagsfonds (nog even ter herinnering)

In de laatste kerkenraadsvergadering hebben we gesproken over de wijze waarop we in onze gemeente felicitatie kaarten voor verjaardagen rondbrengen. Het was altijd de gewoonte dat er een felicitatiekaart gebracht werd bij de jarigen, met daarbij een enveloppe waar vrijblijvend een gift in kon worden gedaan. Een paar dagen daarna werd dat enveloppe weer opgehaald.

We hebben besloten met elkaar dat we in het vervolg niet meer langs zullen komen om een evt. gift op te halen. Als u graag iets wilt geven aan de kerk dan willen we u vragen of u dan uw gift over wilt maken via de bank, of misschien wilt geven in de zondagse collecte.

Mocht er behoefte bestaan voor een bezoek van een kerkenraadslid of de predikant dan kunt u altijd contact opnemen.

Namens de Kerkenraad

VANUIT APELDOORN

Mooi om onder u te mogen werken en om te ontdekken hoe u er echt voor het hele dorp wilt zijn.
Hartelijk groeten,

Jan Wolters

KRINGEN

Leerhuis

De eerste keer van het seizoen is alweer geweest. We komen op dinsdag 24 okt. en 21 nov. 's avonds om half acht in de Boerbrink bij elkaar. We lezen met elkaar het Evangelie van Matthëus. Als u mee wilt doen, bent u van harte welkom!

In 2024 hopen wij op 16 jan., 13 febr., 5 maart en 9 april bij elkaar te komen.

=====

Kring Inburgeren:

We beginnen weer op dinsdag 10 oktober, om 20.00 uur bij Ellen van Olst, Hulsbergen 20, Wapenveld. We denken met elkaar na over de tien geboden. Deze keer hebben we het over het derde gebod. Ook hier zijn nieuwe leden welkom.

Verder hopen wij in 2023 op 07 nov. en 12 dec. bij elkaar komen.

En in 2024 op 23 jan., 20, febr., 19 maart en 23 april.

Misschien goed om deze data te noteren.

Gebedskring Veessen / Vorchten



Sinds heel wat jaren bidden gemeenteleden uit Veessen en Vorchten samen voor kerk en samenleving. Gebed is de motor van de kerk en de kerk wordt wel eens het voertuig van het geloof genoemd. Zonder gebed geen beweging dus...

Bidden kan natuurlijk overal en op elk moment, maar samen bidden geeft zoveel extra! Het versterkt de onderlinge band en helpt je groeien in geloof. Bovendien worden we in de Bijbel opgeroepen om eenparig te bidden. De kracht van gezamenlijk gebed zien we bijvoorbeeld bij Petrus, toen de gevangenisdeuren voor hem opengingen!

Wil je mee bidden? Van harte welkom **iedere tweede maandag van de maand** om 20.00 uur bij Harry en Marina de Velde, Marledijk 23 in Marle.

Voor info: 0578-631216 (Marina) of 0578-631201 (Karin)

DATA 2023: 09 okt., 13 nov. 11 dec.

DATA 2024: 8 jan., 12 febr., 11 mrt, 8 apr., 13 mei, 10 juni

=====

Vrouwengroep 'Zus & Zo'

Op donderdagochtend in de oneven week komt de VROUWENGROEP Zus en Zo bij elkaar in 'De VERBINDING' in Vorchten.

Twee van de groep verzorgen de inleiding op de ochtend, soms zingen we wat of luisteren naar een mooi lied. Daarna gaan we ... elkaar in kleinere groepen om door te praten over het onderwerp. We starten om 9.15 uur en ronden af om ongeveer 11.45 uur. Het is een laagdrempelige en gezellige groep. Bijbelkennis is geen vereiste; we leren iedere keer weer wat, met en van elkaar.

Wil je deelnemen, wees dan van HARTE WELKOM!! Ook als je gewoon een keer een ochtend wilt meemaken om te ervaren of het iets voor je is, dan is dat mogelijk!

Soms hebben we activiteiten elders en/of buiten de ochtenden om, en 1x per jaar gaan we een weekendje weg.



ONTDEKKEN, JEZUS, ONTMOETEN, GELOOF, ZUSJES, HEILIGEGEEST, WELKOM, VERBINDEN, TROOSTEN, DELEN, VROUWEN, LIEFDE, GROEIEN, SPIEGELEN, KRUIS, BEMOEDIGEN, HELPEN, VERWACHTEN, KONINKRIJK, LEREN, GOD, VERGEVEN, LEREN, VERTROUWEN, DIENEN, BLOEIEN, OPEN, BIDDEN, VROLIJKHEID, AANDACHT, MEELEVEN, LACHEN, DOCHTERS, VRIJHEID, RELATIE, SAMEN, VOLHOUDEN, HOOP, VEELKLEURIG, EENHEID.

DATA 2023: 12 - 10, 26 - 10, 9 - 11, 23 - 11, 7 - 12,
21 - 12 KERSTBRUNCH

DATA 2024: 4 - 1, 18 - 1, 1 - 2, 15 - 2, 29 - 2, 14 - 3,
28 - 3 PAASBRUNCH, 5 TM 7 - 4 WEEKENDJE WEG,
11 - 4, 25 - 4, 23 - 5, 6 - 6, 20 - 6, 4 - 7 AFSLUITING

stuur gerust een mail als je meer wilt weten. khuiskamp@outlook.com

WarmWelkom



KOFFIE/THEE OCHTENDEN VOOR IEDEREEN

Ook in het nieuwe seizoen willen we elkaar weer ontmoeten op een aantal woensdagen.

De deur staat open voor **iedereen uit Veessen, Vorchten en omgeving!!!**

Het is altijd een gemoedelijk samenzijn. Een moment van gezelligheid waar lief en leed gedeeld kan worden, maar waar niets moet!

Daarom heet het ook ONTMOETEN 😊



Wees welkom op de volgende DATA in de Boerbrink om 9.30 uur.

01 november, 22 november, 20 december KERSTVIERING

**17 januari, 14 februari, 27 maart PAASVIERING,
17 april, 01 mei GEZAMENLIJK UITJE.**

We zien jullie graag !!

Hartelijke groet Hennie Mulder 0578 631489

VOOR DE GEMEENTE

Mooie dag **START WINTERWERK!**



De zomer is voorbij en dan is het tijd voor **START WINTERWERK!** Zondag 24 september, prachtig weer en een kerk met veel grote, kleine, jonge en oudere mensen.

Voorganger was ds. Jan Wolters en de organist Herman Dalhuisen. De schriftlezing kwam uit Johannes 1: 35-51 waar Jezus zijn discipelen roept met: "*Kom maar mee, dan zul je het zien*" en "*Volg Mij*". "Ga je mee?" werd ook mooi uitgebeeld met de kinderen in de kerk.

Je volgt iemand die je vertrouwt en dan je wil je ook luisteren/gehoorzamen. Na de dienst was het koffiedrinken in de Boerbrink en erna een spel waarbij we in het dorp allerlei gedenksteden moesten opsporen in het dorp. Dus op pad, de Kerkstraat door, naar de IJsseldijk, de Veesser Enkweg op en uiteindelijk weer terug.

Karin liet Joukje Eikelboom, Henry van Ommen, Henk Mulder en Harm van Welsum (en Willem Veldkamp - afwezig) naar voren komen om ze te bedanken voor het installeren van de nieuwe geluidsinstallatie in de afgelopen weken. Het was een grote en ingewikkelde klus maar het is gelukt, **APPLAUS!!**

Ook een dank aan onze eigen prof-koks die weer een fantastische maaltijd voorbereid hadden, **APPLAUS!!** Was het elke week maar **START WINTERWERK.....** (meer foto's kijk op onze website)



Laatste Zondag kerkelijk jaar: 26 november 2023

Naar oud gebruik noemen we op deze zondag in de kerkdienst de namen van degenen die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. De aanwezige nabestaanden mogen dan zelf een kaars aansteken, of laten het doen door de ouderling van dienst. De kaars staat symbool voor het Licht van God, wat troost mag geven te midden van verdriet en gemis. Dit zijn de namen van degenen die we willen noemen:

Mevrouw Alida Jacoba Bakhuis, overleden op 15 februari 2023 op de leeftijd van 97 jaar
Mevrouw Roelofje Docter-Scholten, overleden op 17 februari 2023 op de leeftijd van 86 jaar
De heer Jannes Pieter van Vemden, overleden op 18 februari 2023 op de leeftijd van 67 jaar
De heer Gerrit de Weerd, overleden op 27 februari 2023 op de leeftijd van 87 jaar

Iedereen is van harte welkom in deze bijzondere dienst! Na de dienst staat er voor iedereen die graag even na wil praten koffie en thee klaar in de Boerbrink.

**Jouw naam klinkt door de ruimte,
springt op in mijn gemoed,
jij zit in heel mijn wezen,
tot ik jou weer ontmoet.**

**In leven en in sterven,
blijf jij mij zo nabij,
het Licht voor jou te branden,
vertroost en maakt me blij.**

**Nog één keer te gedenken,
jouw naam, je beeltenis
en bijna zeker weten
dat sterven leven is.**

**Jouw naam klinkt op het ritme
van vleugels vederlicht,
door engelen gedragen,
kwam jij in 't eeuwig Licht.**

Gedicht Laatste Zondag Kerkelijk jaar

Uitnodiging bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld

Wij nodigen de senioren uit onze gemeente van harte uit voor de bijeenkomst van de PCOB op woensdag 18 oktober om 14.30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde. Het is een filmmiddag over Noorwegen.

Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis.

=====

Collectanten gezocht!



Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Jouw hulp is nodig!

Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land.

Help jij mee zodat kinderen in Oekraïne deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door kunnen komen? Met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie sponsoren we voedselprojecten, nieuwe gebouwen zodat kinderen naar school kunnen blijven gaan, opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen, en psychosociale hulp om trauma's te beperken. Mogen we op je rekenen? Kijk op kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte hoe jij kunt helpen!

In de week van **20 tot 25 november** wordt de landelijke collecte gehouden. Je kunt van grote betekenis zijn door in een paar straten in je eigen omgeving te collecteren. Wil je helpen? Neem dan contact op met Marina de Velde (coördinator Heerde) via marinadevelde@hotmail.com

Een foutje of een wonder??

In april van dit jaar kreeg ik een verontrustende uitslag naar aanleiding van een echo van m'n hals. Er zit een nodus (knobbel) in m'n schildklier en die zag er verdacht uit, (zeer waarschijnlijk kwaadaardig was de beoordeling van de radioloog) en een aantal naastgelegen lymfeklieren werden ook afwijkend genoemd. Er moesten puncties gedaan worden om duidelijkheid te krijgen. In de punctie van een van de lymfeklieren werden kwaadaardige cellen gevonden. Het vermoeden was schildklierkanker met uitzaaiingen in de lymfeklier. Een enorme schok, vooral voor ons gezin en de omgeving. Op de een of ander manier bleef ik zelf wonderlijk rustig en 'wist' ik dat het goed kwam, ook als het niet goed komt... Dat is geen prestatie maar Gods genade, nabijheid en liefde die mij deze vrede gaf...

"Maar wij zien Jezus!" Het themalied van de opwekking-conferentie paste helemaal bij mijn gemoedstoestand en omstandigheden.

Er is op heel veel plekken en door zoveel mensen gebeden voor ons! Zo bijzonder, zoveel lieve meelevende en biddende mensen om ons heen. Dankbaar kijk ik daarop terug. Het was een vreemde periode, vaak had ik het gevoel dat het buiten mij omging allemaal. God heeft me echt gedragen die tijd! Bidden werkt!!!

Herhaalde puncties en een biopsie die later volgden konden de eerste diagnose niet bevestigen noch uitsluiten. De artsen begrepen er niets van, er is in 4 vergaderingen door de artsen over gesproken wat te doen en wat het zou kunnen zijn. Een operatie leek de volgende logische stap. Op 8 augustus werd er eerst nog een fdg-pet scan gedaan. De uitslag daarvan heeft iedereen verbaasd en verward ...er is niets te zien... geen enkele kwaadaardige cel... nergens!

De artsen snappen er niks van!! De patholoog is gevraagd of het zou kunnen dat hij het weefsel van de punctie verkeerd zou hebben beoordeeld. De wat oudere arts zei: "Dat is mij nog nooit gebeurd en ik kan het me eigenlijk ook niet voorstellen maar ik ben ook maar een mens die ook wel eens een fout kan maken..."

Hoe het allemaal kan, wat er is gebeurd, waarom bij mij wel en een ander niet?? Ik heb er geen antwoord op... alleen een dankbaar hart!

Ik geloof dat het een wonder is en aan een wonder moet je niet peuteren, dan gaat het stuk...

Gelukkig hebben we een Geneesheer die geen fouten maakt, Eén die nooit loslaat het werk dat Zijn Hand begon... Tegelijkertijd besef ik dat we leven in een gebroken wereld waar helaas niet iedereen wonderlijk geneest. Ten opzichte van

hen voel ik me wel eens bezwaard. Er is zoveel lijden en zoveel zorgen!! Als ik daaraan denk dan word ik stil en kijk ik omhoog...

Maar ooit komt er een dag... Dan zullen alle tranen gewist worden, dat is niet bedoeld als dooddoener of om het allemaal weg te poetsen maar het geeft hopelijk perspectief...

Hoe fantastisch dat ik dit wonder op kan schrijven: Halleluja ... aan Hem alle eer!

Ik merk dat het soms nog erg onwerkelijk voelt na maandenlang heen en weer geslingerd te zijn tussen allerlei emoties en gedachten, verwarrende uitslagen en donkere berichten. En nu is het "gewoon" klaar. Over een half jaar is er een controle-echo, maar nu zijn we blij en zoook dankbaar. 😊🙏🌈 Er is HOOP en wonderen gebeuren nog steeds!!!

Warme groet, Karin Huiskamp

Bedankje

Heel erg blij verrast was ik op zondag 1 oktober, toen in een beterschapswens van "mijn buurtkerk" in de brievenbus aantrof. Heel veel dank hiervoor. Met mij gaat het intussen geleidelijk beter.

Met een hartelijke groet,
Marri Herfst

Bedankje vrijwilligers

Er zijn een paar mensen gestopt met vrijwilligers werk. Zij hebben jarenlang voor onze Gemeente klaar gestaan. De kerkenraad bedanken u voor al het werk wat u voor de Gemeente hebben gedaan.

Groetjes uit Ghana,



Even een berichtje vanuit een warm en regenachtig Winneba, De eerste maand is alweer bijna voorbij en ik heb al zoveel indrukken opgedaan. Het is hier zooooo anders dan in Nederland... Alles ziet er anders uit, klinkt anders, ruikt anders. Dat is iets wat je van tevoren niet kunt bedenken eigenlijk. In het begin moest ik erg wennen aan alles en miste ik thuis ook behoorlijk, maar nu gaat het beter.

Mijn stage begon op de kinderafdeling en op dit moment werk ik op de NICCU.



De afdeling waar pasgeboren kindjes liggen die extra zorg nodig hebben. Dat vind ik ontzettend leuk, werken met ieniemienie kindjes. Het is ook best wel intens omdat ik ook heb meegemaakt dat er een kindje overleed.

Volgende week ga ik helpen in de plaatselijke kliniek. Zo wordt het genoemd maar zo ziet het er niet uit. We kregen er een rondleiding en geloofden onze ogen niet. Een oud vervallen gebouw met kleine ruimtes, er zijn maar weinig medische hulpmiddelen, 'steriele' voorwerpen lagen onder een vieze lap.

De kliniek is voor mensen die maar weinig of niets kunnen betalen. Van de overheid krijgen ze helaas maar heel weinig tot geen financiële steun. Daarom heb ik in overleg met Marina van Blessed Home bedacht dat daar een mooi deel van het geld wat ik van jullie allemaal heb gekregen naar toe zal gaan. Ze kunnen het daar in ieder geval erg goed gebruiken. In totaal zit er nu 2.800 euro in mijn spaarpotje voor Ghana. Ik ben er nog steeds van ondersteboven en zo dankbaar dat ik dat namens jullie allemaal mag geven, daar waar het nodig is.

Met de andere meiden doen we in onze vrije tijd ook leuke dingen, we kunnen het goed vinden samen dus dat is heel gezellig. Tot de volgende keer.

Groetjes Floor Huiskamp

Dat weet ik, maar deze bijten beter.....!

U weet misschien wel dat soms achter de naam van een predikant de letters V.D.M. staan. Wat de volgende betekenis heeft: Verbi Divini Minister. Wat wil zeggen; dienaar van het Goddelijk Woord. Iemand dacht dat deze drie letters stonden voor. Visser der mensen. Professor Wisse, die eens in de buurt van Driebergen aan het vissen was, trof op dat moment een dame die hem schijnbaar kende. "Professor, u moet mensen vissen"! Waarop hij antwoordde: "Dat weet ik mevrouw, maar hier bijten ze beter!" Bij deze opmerking komt er een glimlach op je gezicht. Maar het heeft wel een diepere betekenis voor ons allen. Heeft het Woord van onze Heiland nog zeggingskracht? Of...schudden we het van ons af! En bijten we ons vast in hetgeen uiteindelijk geen houvast geeft? Buiten Mij, zegt Jezus, geen leven maar duisternis! Maar desondanks wordt ons elke zondag weer de hengel uitgeworpen van Gods opzoekende zondaarsliefde! Het Woord van Jezus, dat zegt: "Kom nu maar tot Mij en Ik zal je rust geven! Ik wil je Vader zijn, en je mag door genade Mijn kind zijn!" Als dat geen liefde is! Mag zo ons hart en leven voor Hem gevangen zijn! Bijt er maar in, zodat we vastgehaakt zijn aan Zijn liefdeshart!
(Jan van Dieren)

VERTROKKEN GEMEENTE LEDEN

Mevr. C.E. Robert

COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.

Bankrekening: NL36 RABO 0373 7285 73

Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.

De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:

25 stuks	€	18,75	50 stuks	€	37,50
75 stuks	€	56,25	100 stuks	€	75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding "collectemunten", worden de munten bij u thuisbezorgd. Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar voor de belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt. Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een fiscale aftrekpost.

KERKKLOK

E-Mail: kerkklok@kerkveessen.nl

Kopij kerkklok inleveren voor: Donderdag 23 november a.s.

Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl

XX

EVEN TER HERINNERING

Alle copy voor de Kerkklok graag mailen naar bovenstaande e-mailadres. Gelieve mijn hotmailadres niet meer gebruiken.

Groet Willy

XX

VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN			
Augustus en September 2023.			
Collecten	Collectegeld tijdens de kerkdiensten en ontvangen via de bank. Dit is samen voor Diaconie en Kerk	€	1.522,35
	Gift Diaconie via bank	€	20,00
Verjaardagfonds	Meerdere giften: 50, 50, 10, 5, 10, 50 en 20 euro	€	195,00
Giften	Voor de Kerk: Giften via ds. G.J. Wolters, 3x20	€	60,00
	Gift via de bank	€	100,00
Bloemengift	Gift voor de bloemen	€	10,00
Totaal Collecten en giften		€	1.907,35

Alle gevers hartelijk dank!

ROOSTERS

BOERBRINK SCHOONMAKEN	
08/14 – 10 09/16 – 12 11/17 – 02/2024	de dames van der Beld-Witteveen / Karrenbeld-Bomhof de dames van Welsum-Nooteboom / Veenstra-Timmerman de dames van Dieren-Bomhof / Mulder-Wijenberg
KERK SCHOONMAKEN	
01/07 – 10 15/21 – 10 29/04 – 11 12/18 – 11 26/02 – 12 10/16 – 12 24/30 – 12 07/13 – 01/2024	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen de heer B. van der Scheer/ mevrouw F. van der Scheer de dames Karrenbeld-Bomhof / Reurink-Draaijer de dames Van Dieren-Bomhof / Mulder-Weijenberg de dames Kouwenhoven / Feenstra-Timmerman de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen de heer B. van der Scheer/ mevrouw F. van der Scheer
ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS	
08/14 – 10 15/21 – 10 22/28 – 10 29/04 – 11 05/11 – 11 12/18 – 11 19/25 – 11 26/02 – 12 03/09 – 12 10/16 – 12 17/23 – 12 24/30 – 12	de heren G. Booy / J. Booy dhr. G. Wonink de heren G. Booy / J. Booy de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven de heren H. Bosman de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp de heren H. v. Welsum /J. Dijkslag dhr. G. Wonink de heren G. Booy / J. Booy de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven de heren H. Bosman de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
RONDOM DE KERK	
08/14 – 10 15/21 – 10 22/28 – 10 29/04 – 11 05/11 – 11 12/18 – 11 19/25 – 11 26/02 – 12 03/09 – 12 10/16 – 12 17/23 – 12 24/30 – 12	dhr. H. Bos dhr. G. Wonink dhr. W. Schoonhoven dhr. H. v. Welsum dhr. J. Nederveen dhr. H. Bos dhr. W. Schoonhoven dhr. G. Wonink dhr. H. v. Welsum dhr. J. Nederveen dhr. H. Bos dhr. W. Schoonhoven

GRASMAAIEN RONDOM DE KERK		
08/14 – 10	dhr. H. Bosman	0578-631457
15/21 – 10	dhr. W. Pieltjes	0578-631483
22/28 – 10	dhr. W. van Dieren	0578-631370
29/04 – 11	dhr. J. Bastiaannet	0578-692916

ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN
Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur
Door de week: 19.30 uur

Zondag 15 oktober

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Heerde	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-244139	Kinderoppas	: Mevr. A. Kouwenhoven
-Ouderling	: Dhr. G. Kouwenhoven	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Mevr. T. van Bessen	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. B. v.d. Scheer	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. A. Gerritsen	Deurcollecte	: Bloemengroet

Zondag 22 oktober

Voorganger	: Ds. E. Kolkert	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Vorchten	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 06-51646882	Kinderoppas	: Mevr. M. v. Welsum
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Mevr. T. van Bessen	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. B. v.d. Scheer	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. G. Kouwenhoven	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 29 oktober Heilig Avondmaal

Voorganger	: Ds. G.J. Wolters	Organist	: Mevr.T. Visser
Uit	: Apeldoorn	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 055-2056041	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr.W. Wullink
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. B. v.d. Scheer	Antependium	: Wit
Koster	: Mevr. T. van Bessen	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Woensdag 01 november Dankdag voor Gewas Aanvang dienst 19.30 uur

Voorganger	: Ds. G.J. Wolters	Organist	: Dhr. H.L. Dalhuisen
Uit	: Apeldoorn	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 055-2056041	Kinderoppas	: Geen
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Mevr. J. Bos	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. B. v.d. Scheer	Deurcollecte	: Voedselbank Vaassen

Zondag 05 november

Voorganger	: Ds. B. Zitman	Organist	: Dhr. J. Smit
Uit	: Zwolle	Kindernevendienst	: Floor
Telefoon	: 0578-621540	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Mevr. D. van Ommen	Kerkauto	: Dhr. W. v. Bessen
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Mevr. J. Bos	Antependium	: Groen
Koster	: Mevr. K. Huiskamp	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 12 november

Voorganger	: Dhr. C.J. Koliijn	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Wezep	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 038-3758097	Kinderoppas	: Mevr. A. Kouwenhoven
Ouderling	: Mevr. D. van Ommen	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Mevr. J. Bos	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Onderhoud Kerk

Zondag 19 november

Voorganger	: Dhr. C.J. Koliijn	Organist	: Dhr. T. Hoogers
Uit	: Wezep	Kindernevendienst	: Ellen
Telefoon	: 038-3758097	Kinderoppas	: Mevr. M. v. Welsum
Ouderling	: Mevr. D. van Ommen	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Vacant	Antependium	: Groen
Koster	: Mevr. J. Bos	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 26 november Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

Voorganger	: Ds. G.J. Wolters	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Apeldoorn	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 055-2056041	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Dhr. G. Kouwenhoven	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Mevr. J. Bos	Antependium	: Wit
Koster	: Mevr. D. van Ommen	Deurcollecte	: Verwarming

Zondag 03 december 1^{ste} Advent Uitzending via radio 794

Voorganger	: De heer C.J. Koliijn	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Wezep	Kindernevendienst	: Joukje
Telefoon	: 038-3758097	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Dhr. G. Kouwenhoven	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Mevr. T. van Bessen	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Vacant	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. H. van Welsum	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 10 December
2de Advent

Voorganger	: Ds. E. Kolkert	Organist	: Dhr. J. Bosch
Uit	: Vorchten	Kindernevendienst	: Henry
Telefoon	: 06-51646882	Kinderoppas	: Mevr. A. Kouwenhoven
Ouderling	: Dhr. G. Kouwenhoven	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Mevr. T. van Bessen	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. B. v.d. Scheer	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. A. Gerritsen	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 17 december
3de Advent

Voorganger	: Ds. G.J. Wolters	Organist	: Dhr. J. Smit
Uit	: Apeldoorn	Kindernevendienst	: Joukje
Telefoon	: 055-2056041	Kinderoppas	: Mevr. M. v. Welsum
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Mevr. T. van Bessen	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. B. v.d. Scheer	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. G. Kouwenhoven	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 24 december
4de Advent
Aanvang dienst 9.30 uur

Voorganger	: Dhr. J.P. Bredenhoff	Organist	: Mevr. T. Visser
Uit	: Wierden	Kindernevendienst	: Floor
Telefoon	: 0546-627666	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. W. v. Bessen
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. B. v.d. Scheer	Antependium	: Wit
Koster	: Mevr. T. van Bessen	Deurcollecte	: Kinderen in de Knel

Zondag 24 december
Kerstdienst
Aanvang dienst 22.00 uur

Voorganger	: Ds. G.J. Wolters	Organist	: Dhr. H. van der Geer
Uit	: Apeldoorn	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 055-2056041	Kinderoppas	: Geen
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Mevr. J. Bos	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. B. v.d. Scheer	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Maandag 25 december
1^{ste} Kerstdag
Aanvang dienst 10.00 uur

Voorganger	: Ds. G.J. Wolters	Organist	: Dhr. J. Smit
Uit	: Apeldoorn	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 055-2056041	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Mevr. D. van Ommen	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Mevr. J. Bos	Antependium	: Wit
Koster	: Mevr. K. Huiskamp	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 31 december
Oudejaarsdag
Aanvang dienst 09.30 uur

Voorganger	: Ds. G.J. Wolters	Organist	: Dhr. T. Hoogers
Uit	: Apeldoorn	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 055-2056041	Kinderoppas	: Mevr. A. Kouwenhoven
Ouderling	: Mevr. D. van Ommen	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Mevr. J. Bos	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Oudejaarscollecte

COLOFON

Predikant: Ds. G.J. Wolters

Belle van Zuylenbrink 14

7321 HR Apeldoorn

Telefoon 055 - 2056041 / 06 - 17873004

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl

Ouderlingen:

Dhr. G. Kouwenhoven 06 - 510 88 986

Mevr. K. Huiskamp 0578 - 631201

(Jeugdouderling/scriba)

Vacant

Ouderling - Kerkrentmeesters:

Dhr. B. van der Scheer 06 - 51158653

Mevr. D. van Ommen 06 - 15225352

e-mail: kerkvoogdij@kerkveessen.nl

Kerkrentmeester:

Mevr. J. Bos 06 - 12157015

e-mail: kerkvoogdij@kerkveessen.nl

Diaconie:

Dhr. H. Bosman 0578 - 631457

Dhr. H. van Welsum 0578 - 631285

Mevr. T. van Bessen 0578 - 631451

e-mail: diaconie@kerkveessen.nl

Kerkklok:

Mevr. W. Wullink

e-mail: kerkklok@kerkveessen.nl

Administratie:

Ledenadministratie:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252

e-mail: leden@kerkveessen.nl

Boekhouding:

Dhr. W. Pieltjes 0578 - 631483

e-mail: administratie@kerkveessen.nl

Scribaat (uitvoerend):

Mevr. A. Buitendijk 0578 - 641889

e-mail: scriba@kerkveessen.nl

Coördinatie organisten:

Mevr. T. Visser 0578 - 631654

Begraafplaats:

Onderhoud:

Dhr. B. van der Scheer 06 - 51158653

Administratie:

Dhr. G. Kouwenhoven 06 - 510 88 986

e-mail: verhuur@kerkveessen.nl

Grafdelver:

Regratec 0572 - 360262

Collectebonnen / Giften

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen

Bank: NL71 RABO 0326 5464 64

t.n.v. SKG (Stichting Kerkelijke Gelden)

NL36 RABO 0373 7285 73

Giften Diaconie:

t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Veessen

Bank: NL08 RABO 0326 5033 66