



# DE KERKKLOK

---

De Kerkklok, jrg. 86; nr. 7, juli en augustus 2021 Uitgever: Hervormde gemeente te Veessen

---

## Hoop voor mislukte mensen

*'dit moet de poort van de hemel zijn...'*

(Genesis 28:17)

'Ik heb altijd netjes geleefd en ieder het zijne gegeven'. Voor veel mensen vormen deze woorden een soort laatste levensfundament. Ook binnen de christelijke gemeente. Israëls God wijst ons een ander fundament.

Jacob ligt te slapen bij Bethel. Zijn leven is mislukt. En juist daar opent zich de hemel. Niet Jacob klimt met een geslaagd leven op naar God. De hemel komt naar hem. Naar Jacob. De bedrieger. De slimmerik.

Jezus vertelt een gelijkenis van een vader met twee zonen (Lukas 15). Het leven van de oudste lukt. Hij heeft altijd netjes geleefd en ieder het zijne gegeven. Het leven van de jongste mislukt. Met de brokstukken van zijn mislukte leven keert hij huiswaarts. Ongedacht en onverwacht valt hij daar in de armen van zijn genadige Vader. Er wordt feestgevierd. De oudste zoon met zijn gelukte leven kan dit niet meemaken. Met dit Evangelie kan hij niet uit de voeten. Hij feest niet mee. Hij blijft buiten staan.

Leven uit genade. Het lijkt zo gemakkelijk. Te gemakkelijk. Hang je daar met je mislukte moordenaarsleven naast Jezus aan het kruis. Krijg je zomaar deel aan Zijn hemelse heerlijkheid. Het moet niet gekker worden. Maar leven uit die genade is volgens mij het moeilijkste dat er is. Bouwen op je daden is veel gemakkelijker. Veel logischer ook. Zo zijn we ook opgevoed. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe... Je ouders

praten enthousiast over je geslaagde broer. Over jou zijn ze veel zwijgzamer.

Realiseer je wel dat 'netjes leven en ieder het zijne geven' als levensmotto keihard kan worden. Het weet namelijk geen enkel barmhartig woord te spreken als iemand van de ladder van de zedelijkheid is afgevallen. Het kan keihard zijn voor jezelf. Mislukt, waardeloos ben ik. Misschien mishandel je jezelf. Of erger nog... Het kan ook keihard zijn voor een ander: dit is de norm waaraan je moet voldoen. Zo niet dan hoor je er niet echt bij.

Om afscheid te nemen van je nette leven als fundament onder je bestaan en te leren van genade te leven, daar ben je een leven lang druk mee. God is er goed genoeg voor!

ds. Bert Lammers

---

## **RONDON DE KERKDIENTST**

---

We zijn blij dat er weer meer ruimte is rondom de kerkdienst. Er kunnen weer meer mensen komen. Omdat de anderhalve meter nog steeds geldt kunnen we ongeveer 45 mensen herbergen. Ook mogen we weer zingen en dan zijn we blij mee. Handengeven doen we nog niet.

In de vorige Kerkklok schreef ik al over de bijzonder kerkdienst op 18 juli. Eline Bomhof en Nienke Bos zullen die zondag gedoopt worden. In de kerk is plaats voor de doopouders met hun familie en vrienden. Met de Boerbrink wordt weer een videoverbinding gemaakt zodat de dienst ook daar te zien is. Ik kan me voorstellen dat velen van u/jullie denken: dan kan ik de dienst net zo goed thuis kijken. Toch zou het ook wel mooi zijn wanneer er gemeenteleden in de Boerbrink meekijken om na afloop Rik en Mariëlle en Hauwert en Joukje zonder handdruk op creatieve wijze te kunnen feliciteren.

Op 1 augustus en op 22 augustus hoop ik voor te gaan in de diensten. Voor 1 augustus staat Marcus 7: 1-23 over rein en onrein op het rooster. Een wat onbekender gedeelte dat uitdaagt om er met elkaar eens over na te denken. Op 22 augustus staat de afsluitdienst van de vakantiebijbelweek gepland. Op het moment dat ik dit schrijf is nog niet

duidelijk of deze week doorgaat. Als dat zo is, sluiten we in de dienst uiteraard aan bij het thema.

Van harte gezegende diensten toegewenst, thuis of in de kerk!

---

## **EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN**

---

12 september Extra collecte voor Glorie v.d. Libanon, Familie Van Saane

---

## **UIT DE PASTORIE**

---

Alle jongeren die geslaagd zijn van harte gefeliciteerd. En als het niet gelukt is wens ik je sterkte om er weer met nieuwe energie tegenaan te gaan. Een mooie zomerperiode toegewenst en straks zegen gewenst bij een vervolgopleiding, een baan of... Mooi als je je talenten in kunt zetten om samen met anderen aan onze maatschappij te bouwen! Goed ook om God mee te laten denken in je toekomstplannen.

Terwijl ik dit schrijf wacht Nederland gespannen af hoe het gaat met Peter R. de Vries. Schokkend wat er gebeurd is. Waar gaan we heen als mensen die in het publieke domein boven het maaiveld uit durven te steken zomaar uit de weg geruimd worden? Recht en waarheid zijn in het geding. Laten we er voor zorgen zelf niet mee te gaan in verruwing en radicalisering.

Wat dat betreft ben ik niet blij met het hakenkruis dat is aangebracht op de brug over de Wetering op het fietspad richting de Broekstraat. Ja, vast werk van kwajongens. Ze weten niet wat ze doen. Maar toch heb ik elke keer een akelig gevoel als ik er langs fiets. Wie hebben dit gedaan? Waarom? Hoe kom je op het idee? Temeer omdat overal in Europa het antisemitisme weer toeneemt. Verbijsterend als je denkt aan de vernietiging van 6.000.000 joden, waarvan 1.500.000 kinderen in de jaren '40-'45.

Blij zijn we met de versoepeling van de coronamaatregelen. Mooi dat het meer mogelijkheden biedt voor activiteiten in de samenleving en ook in de kerk. Bij WZU Veluwe ervaar ik het als een zegen dat we geen mondkapje meer hoeven te dragen zolang we anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Het geeft letterlijk meer lucht en zorgt voor een gevoel van vrijheid en ontspannenheid. Ondertussen merk ik ook dat je gewend

bent geraakt aan de maatregelen. Soms stel ik met schrik vast dat ik geen mondkapje op heb om me vervolgens te realiseren dat het niet hoeft. Ondertussen merk ik ook dat de coronaperiode veel gevraagd heeft van velen. Ook van mij. Het leed van de bewoners, het steeds weer zoeken naar een creatieve omgang met de regels, het aanpassen van activiteiten, ik ben er best moe van geworden. En soms ook cynisch.

Fijn dat er ook meer vakantiemogelijkheden zijn. Hoewel er ook de zorg is dat we door de stijging van het aantal besmettingen weer op rood gaan. Ga je er op uit? Een goede periode van ontspanning toegewenst. En laten we de ontdekking dat het dichterbij huis ook mooi is vasthouden. We denken ook aan hen die niet op vakantie kunnen en voor wie deze periode soms eenzamer is. En sommigen hebben zoiets van: vakantie? Rund um Hause is het ook mooi! Meta en ik hebben van 29 augustus t/m 12 september nog twee weken vakantie.

Nu de maatregelen versoepeld en steeds meer mensen ingeënt zijn ga ik weer meer op bezoek. Omdat ik wel een achterstand heb opgelopen kan het soms wel even duren voor u mij ziet, bijvoorbeeld als u jarig bent geweest. Omdat ik maar 40% in Veessen werk en door mijn werk bij WZU Veluwe ook weinig mogelijkheden heb om meer te werken zit een week vaak snel vol.

Rose, de fokteef van Het KNGF heeft acht pups gekregen. De achtste werd doodgeboren zodat we er nog zeven over hebben. Die groeien als kool. Bijzonder om die razendsnelle ontwikkeling te zien. Er zijn veel wonderen om ons heen!

Mooi dat het kozakkenveer weer vaart. Als je het veer weer heen en weer ziet varen word je al vrolijk. Het geeft een levendige sfeer en je ziet aan de mensen dat een tochtje over de IJssel hen goed doet.

Er is weer hard gewerkt rond kerk, begraafplaats en pastorie. Petje af voor allen die zich daar voor inzetten. Bedankt!

Meta en Bert Lammers

## UIT DE GEMEENTE

---

### JARIGEN

Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder degenen die de leeftijd der sterken mochten of nog hopen te bereiken.

### Maand juli

12-07 Mevr. J.G. van Dieren-Bomhof  
13-07 Mevr. H.B. Gerritsen-van Bessen  
23-07 Dhr. W. van Dieren

### Maand augustus

06-08 Mevr. A. Nijmeijer  
08-08 Mevr. B.A.G. Spanhaak-Lap  
30-08 Mevr. J. Reurink-Draaijer

### Maand september

09-09 Mevr. S.P. van Dijk-Bartelink  
30-09 Dhr. H.J. van der Wal

### MEELEVEN

We denken aan een ieder in Veessen die te maken heeft met ziekte, zorgen, pijn of verdriet. Verschillenden van ons ondergaan onderzoeken, wachten op behandelingen en operaties. Zomaar ineens kom je soms in een mallemolen van afspraken met allerlei doctoren terecht. We denken aan Arnold Bomhof die begonnen is met zwaardere chemokuren. Telkens krijgt hij een week lang een kuur en daarna drie weken rust. Moed en vertrouwen toegewenst!

### 40 jaar getrouwd

Op 9 juli waren Adrie en Marijke Simens 40 jaar getrouwd. 'Simens bellen'. De eerste keer dat ik dat hoorde dacht ik toch echt aan de wasmachinefabrikant. Hoewel jullie ooit dachten tijdelijk in Veessen te wonen hebben jullie inmiddels een niet meer weg te denken plaats in het dorp. Voor de toekomst alle goeds samen met hen die jullie lief en dierbaar zijn.

Op 17 juli zijn Wim en Willy Wullink-Nijenhuis 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit heugelijke feit. We hopen dat ook jullie er nog lang in liefde en trouw voor elkaar mogen zijn zeker nu Wim met pensioen is. Ook jullie (klein)kinderen betrekken we in de felicitaties. Dank voor jullie inzet voor de gemeente in Veessen. Ook deze Kerkklok is weer samengesteld door Willy. Beide echtparen wensen we een vreugdevol herdenken toe!

---

## INGEKOMEN GEMEENTE LEDEN

---

Dhr. W.J. Hogeboom  
Mevr. L.M. Hogeboom-van den Nieuwendijk

---

## KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS

---

### Kerkenraadsvergadering

**maandag 06 september**

De volgende kerkenraadsvergaderingen voor 2021 zijn op:  
04 oktober, 01 november en 29 november

=====

### **Corona periode.**

Gelukkig, we hebben nu weer wat ruimte als ik dit schrijf. In de gemeente Heerde zijn er al een paar weken geen nieuwe gevallen van Corona. Laat het alstublieft zo blijven. Wel blijven we ons houden aan de regels die we voorgeschreven krijgen. Nog niet te veel mensen in de kerk, maar er kunnen nu meer mensen bij ons in de kerk hoor, en dan houden we ons nog goed aan de regels. De laatste tijd komen er ongeveer 30 personen in de kerk, maar er is nu ruimte voor 45 personen. Dan zitten we nog steeds op anderhalve meter afstand.

### **Dit is ook beetje een oproep mensen kom weer naar de kerk.**

Achterin de kerk ligt een lijst met namen. Als u binnenkomt schrijf even op de lijst met hoeveel personen u bent. Misschien staat uw naam nog niet op de lijst. U mag dan even op de achterkant uw naam noteren, en met hoeveel personen u bent. Dit doen wij, als er wel wat gebeurd, wij dan weten wie er op dat moment in de kerk zijn geweest en die mensen kunnen we dan benaderen. (dit blijft niet altijd zo hoor).

## **Onderhoud Kerk.**

Al hebben we bijna anderhalf jaar te maken met Corona en alle beperkingen waar we mee te maken hebben, gaat het werk voor de kerk gewoon door. Wij hebben als kerkrentmeesters alles wel even op een laag pitje gezet. Wel hebben we het voornemen om volgend jaar de toren onderhanden te nemen. Er blijkt nodig onderhoud aan gepleegd te moeten worden. Lekkage, hout dat vervangen moet worden en schilderwerk. Na de vakantie zullen we met de betrokkenen om de tafel gaan zitten, want alles moet dan wel op elkaar afgestemd worden. Een ding is wel zeker ons kerkje trekt bij veel mensen die voorbij komen de aandacht. Er komen verzoeken om eens binnen te mogen kijken. Er zijn niet zoveel kerken die achthoekig zijn. Ik meende eens gehoord te hebben dat er maar zes waren in Nederland, dus laten we er zuinig op zijn.

## **Begraafplaats.**

Op dinsdag zie je geregeld een groep vrijwilligers op de begraafplaats. Die het op zich hebben genomen om alles netjes te onderhouden zonder te spuiten. Schoffelen een heel werk, ik had er eerst een zwaar hoofd in, maar het blijkt heel goed te werken. Van Wim mag ik ook niet te veel complimenten geven want dan gaan ze naast de schoenen lopen. En dat wou ik nu juist schrijven en dat kan even niet. Op het kerkhof is het grootste deel nu bedekt met verse schelpen. Wij vinden het een mooi gezicht en krijgen er ook complimenten over. Als u de kerkklok ontvangt zijn de heggen op zaterdag 3 Juli geknipt. Ook worden de andere paden voorzien van een nieuwe laag schelpen. Het kost even wat moeite maar je hebt dan ook weer eer van je werk. En zo willen we als kerk ook dienstbaar te zijn voor de mensen in Veessen. U vindt het hopelijk niet erg als we als kerk weer eens bij u aan komt kloppen voor weer een bijdrage. Het is zeer begrijpelijk om de kerk draaiende te houden, er vrijwilligers en geld nodig is. Namens kerkrentmeesters J.B.

=====

## **DATA KRINGEN**

De Protestantse kerk roept ons op om alleen bij elkaar te komen als het dringend noodzakelijk is, bijv. als er een predikant beroepen moet worden. Dergelijke dringende zaken zijn op dit moment niet aan de orde in Veessen. Dat betekent dat het kringwerk voorlopig niet met fysieke aanwezigheid van de leden kan doorgaan. Wellicht dat sommige kringen, bijvoorbeeld de inburgeringskring, elkaar digitaal gaan ontmoeten. Houd de berichten in de gaten!

## VOOR DE GEMEENTE

---



### **75 Jaar Bevrijding Veessen!**

Wij nodigen u uit om dit met ons te vieren en te herdenken!

In de Kerkklok van mei 2021 hebben we in het kader van de corona-crisis gemeld: “We zien uit naar betere tijden en hopen dan het monument alsnog officieel te kunnen onthullen en tevens de tentoonstelling 'Veessen in de Tweede Wereldoorlog' te kunnen openen”.

Als comité hebben we hierover met elkaar overlegd en na verschillende opties te hebben besproken is er voor gekozen om de officiële onthulling van het monument en de opening van de tentoonstelling uit te stellen tot mei 2022. Even is nog met de gedachte gespeeld om het, indien mogelijk en toegestaan, rond 2 september te organiseren, de datum waarop Japan in 1945 de overgave ondertekende en de WO II daarmee dan definitief is beëindigd.

We hebben hier niet voor gekozen omdat naar ons idee de viering en herdenking in de mei maand beter tot zijn recht komt en de tentoonstelling meer aandacht zal krijgen.

Als comité hopen we dus op 4 en 5 mei 2022 in een officiële bijeenkomst de Bevrijding van Veessen te kunnen herdenken en vieren en om samen met u het monument te onthullen en de tentoonstelling te open.

Wij houden u op de hoogte!

Hartelijke groet,

Harry Bosman: mailadres: [h.bosman@solcon.nl](mailto:h.bosman@solcon.nl)

Gerrit Kouwenhoven [g.kouwenhoven8@upcmail.nl](mailto:g.kouwenhoven8@upcmail.nl)



Jan Nederveen

[jnederveen@hotmail.com](mailto:jnederveen@hotmail.com)

Willem Pieltjes

[willempieltjes@hotmail.com](mailto:willempieltjes@hotmail.com)

Miny Sonnenberg

[minysonnenberg@gmail.com](mailto:minysonnenberg@gmail.com)

Ps. Het boek: 'VEESSEN, VERZET EN KERK' is via Willem Pieltjes nog verkrijgbaar voor €10,-

=====

## Sportzomer

We beleven een zomer met grote sportevenementen. Als u dit leest zit het EK-voetbal er op, is de Tour de France nog bezig en zijn de Olympische Spelen in Japan zo'n beetje begonnen.

Sport doet iets met mensen. Ook met mij. Laat ik maar eerlijk zijn. Ik ben vaak een beetje zenuwachtig als Nederland moet voetballen. En als het niet goed gaat zit ik tot de laatste seconde te hopen dat er toch nog een wonder gebeurt en ze bij wijze van spreken 3 doelpunten in 5 minuten maken.

Veel onderwerpen waar wij vandaag mee te maken hebben komen niet in de Bijbel voor. Maar dat kan van sport en sportevenementen niet gezegd worden. De wereld waarin het Nieuwe Testament is ontstaan stond er bol van, waaronder ook de Olympische Spelen. Voetbal bestond nog niet, wel races met strijdwagens, hardlopen, vormen van atletiek, discuswerpen, worstelen en boksen.

Opvallend is het dat we in het Nieuwe Testament regelmatig verwijzingen naar deze sporten tegenkomen. In 1 Korinthe 9 heeft Paulus het over lopen in de renbaan en nota bene over boksen.

*'Daarom loop ik niet hard zonder doel en ben ik geen bokser die in de lucht slaat.'* (vers 26 Naardense Bijbel). Ook op andere plaatsen laat Paulus heel duidelijk merken dat hij met open ogen en oren in de wereld van zijn dagen staat en weet wat er in de sportwereld te koop is (zie bijv. Filippenzen 3: 12, 1 Timotheus 4: 7-8, Hebreëën 12: 1 en 2). Hij heeft de sporters vast met eigen ogen bezig gezien en is volgens mij onder de indruk geweest van hun sportieve prestaties.

Ook in de geschriften van de kerkvaders uit de eerste eeuwen komt sport veel voor. In de werken van Johannes Chrysostomus staan honderden verwijzingen naar atletiek. Ambrosius kent beschrijvingen die zo

gedetailleerd zijn dat hij er zelf getuige van moet zijn geweest. Opvallend is bijv. ook dat Job in diverse geschriften wordt voorgesteld als een worstelaar. Hij worstelt met Satan en wint. Van de vragen met betrekking tot het lijden die voor ons zo belangrijk zijn bij het lezen van Job is in deze geschriften niets terug te vinden. Ook Abraham, Jozef, Jezus en Paulus worden voorgesteld als atletiekhelden die de overwinning behaald hebben. Sport stond echt op de agenda van de kerk.

Nu zag Paulus en velen met hem sport niet alleen maar als een spelletje. Ze duidden het ook geestelijk. In een radioprogramma werd de stelling verdedigd werd dat voetbal religie is. Er werden allerlei vergelijkingen getrokken tussen de kerk en voetbal. Het stadion als de heilige ruimte, de spelers als de godenzonen, de scheidsrechter als de priester, de spreekkoren als de hymnen enz. Paulus zou het daar denk ik wel mee eens zijn geweest. Sport had in zijn dagen duidelijk geestelijke dimensies, verbonden ook met de keizercultus.

Waarom al die aandacht voor sport, bij Paulus, bij de kerkvaders? Waarom zwegen ze er niet over? Omdat zij vooral duidelijk wilden maken dat de geestelijke (wed)strijd waarover het in het christelijk geloof gaat superieur is aan wat de wereldse sportwedstrijden bieden. *Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een overgankelijke. Een onvergankelijke krans. Over superioriteit gesproken!*

De aardse krans is vergankelijk. Op je sterfbed heb je er niets aan dat Nederland ooit eens kampioen is geweest. Wat is de euforie groot als het kampioenschap behaald is. De beker wordt omhoog geheven en gekust. Mensen gaan uit hun dak. Maar wat is er een maand later nog van over? Het is allemaal zo vergankelijk als wat. Het is goed om te relativiseren als je meegesleept wordt in het gebeuren. En te beseffen dat de heerlijkheid van Christus superieur is aan alles wat sport te bieden heeft.

Aan het eind van zijn leven schrijft Paulus aan Timotheüs, opnieuw in sporttermen: *Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid* ( 1 Timotheus 4: 7 en 8).

Zo weet je bij de mooiste wedstrijd: dit is maar kinderspel.

Bert Lammers.

## **Getrouwd zijn is de hemel niet**

‘Getrouwd zijn is de hemel niet’ is volgens de ondertitel een ‘lekker luchtig huwelijksboek’. Het is geschreven door Annemarie van Heijningen-Steenbergen. Het is een ontzettend eerlijk, openhartig en realistisch boekje. Annemarie is zo openhartig over haar eigen huwelijk dat op de achterkant haar man Michel geciteerd wordt met de woorden: ‘dit ga je dus niet uitgeven’.

Ze begint het boekje met de vraag voor wie het geschreven is. Nou, voor alle echtparen en aanstaande echtparen die één of meerdere van de volgende zinnen kunnen aanvinken:

- Getrouwd zijn is naast fantastisch ook behoorlijk ingewikkeld.
- We zijn zojuist van start gegaan, maar hoe gaat het straks als de roze wolk plaatsmaakt voor het echte leven?
- Stiekem vragen we ons af of we beter niet hadden kunnen trouwen.
- We zijn door de jaren heen allebei veranderd; passen we nog wel bij elkaar?
- We gaan steeds meer ieder onze eigen weg.
- Een huwelijk is hard werken; het gaat gek genoeg niet vanzelf goed, wel vanzelf verkeerd.
- Soms voel ik geen liefde meer.
- We willen graag investeren in onze relatie, maar werk en gezin lijken ons volledig op te slokken.

Over haar eigen huwelijk schrijft ze bijvoorbeeld:

‘Inmiddels lijkt het trendy om ieder heel of half jaar met foto’s aan te tonen dat je zoveel hele of halve jaren samen bent met je hubby, je kanjer, je topper, je lieffie, je wijffie, je ventje, je allesie, je enzovoorts. (...) Wel, zelf ben ik op geen enkele wijze getrouwd met de allerliefste van de hele wereld. Mijn wederhelft is zo nu en dan lomp en onhebbelijk – en bovendien gezegend met twee linkerhanden, linkser dan het ergste links. De grap is dat hij óók niet is getrouwd met de allerliefste van de hele wereld. Ik ben met regelmaat dominant en egoïstisch – en bovendien behept met een tong als een tweesnijdend zwaard. Het echtpaar Botterik en Bitch. Voldoende ingrediënten voor een boel schade en schande en, naar ik hoop, duur verworven wijsheid door de jaren heen.

Ik heb een sterk vermoeden dat we de enigen niet zijn. Alleen vertellen we dat doorgaans niet aan elkaar, met het oog op de schone schijn. Ik

heb nog nooit op Twitter de melding gezien dat echtgenoot zojuist dampend van woede de keuken heeft verlaten. Of foto's op Facebook van vol gejackte zakdoeken.'

Het is verleidelijk om nog veel meer uit dit heel goed leesbare boekje te citeren. Ik raad ieder stel aan om het zelf te kopen en samen te lezen. In ieder geval voordat je besluit uit elkaar te gaan...

Nou nog één citaat dan:

'We hadden het werkelijk goed samen, Jasper en ik,' vertelde ze op tv.

'Tot er een ander in mijn leven kwam. Ik werd verliefd op Kasper; blijkbaar miste ik toch iets bij Jasper.'

Annemarie haar reactie: 'Natuurlijk, popje. Dat je iets mist bij Jasper geeft je vrij mandaat om met Kasper onder een laken te liggen en Jasper voor altijd en immer vaarwel te zeggen. Sorry, kinderen, helaas pindakaas. Mama dient nu eenmaal voor zichzelf te kiezen. Dat heeft ze geleerd van de tendens van deze tijd.'

'Second love'. Tijdens onze vakantie in Limburg zag ik ze weer hangen, de posters met deze tekst. 'Invest in your present love' lijkt me beter. Daar helpt dit boekje uitstekend bij. Want: 'de statistieken liegen niet: hoe vaker we een partner verlaten, hoe minder kans op geluk bij de volgende.'

Bert Lammers

=====  
**Vreemdgaan.** Ga jij of u weleens vreemd? Misschien doen dat soms gemeenteleden onder ons weleens. Wat doet dat dan bij ons? Begeven we ons dan op een hellend vlak? Het maakt mij niet zoveel uit hoe andere kerken het doen. Wat ze zingen of juist niet zingen. Maar ik voel mij thuis bij mijn eigen gemeente, waar ik ben geroepen, waar ik ben gedoopt, ja belijdenis hebt gedaan met hart en mond. Met al die mensen die ik zelf niet heb uitgezocht. Met hun blijdschap met hun verdriet. Met al haar meningsverschillen en overeenstemmingen. Het is de plek waar ik als mens op adem mag komen. Een plek waar de HEERE zich over mij ontfermt. Als een verloren zondaar mag ik door genade Zijn kind zijn. Dus, blijf trouw aan je eigen gemeente. Want het religieuze gras bij de burens is niet degelijker, vrolijker, mooier of serieuzer. Van al dat gevlieg

en geshopt naar andere kerkdiensten word je steeds veeleisender op het geestelijk gebied. Moet daarin je eigen gevoel gevoed worden? En wil je zelf daarbij aan je trekken komen. Uiteindelijk stomp je af, en zal geen enkele kerk nog voldoen aan onze wensen. En dan vergeet je waar het uiteindelijk om gaat; Dat je als een verloren zondaar in jezelf, nu mag vallen in Zijn Vaderarmen! Mooi hé dat we nu zo'n Heiland hebben! Oordeel niet te snel over andere kerkgemeenschappen. In het Hemels Koninkrijk zullen we het toch met elkaar moeten doen, of niet? Hier op aarde vinden we dat soms moeilijk, en verzanden we in oeverloos geneuzel over psalmen, gezangen, hele noten, halve noten of andere nootachtige liederen. Hoewel, we kunnen het wel! Een voorganger sprak eens de volgende woorden; 'het samen zijn van kerken vindt alleen plaats op aarde in het bejaardenhuis en op vakantie.' Tja.....iets om over na te denken! Gaat u toch op vakantie, en maakt u elders een dienst mee! Mag het dan zijn; "Samen in de Naam van Jezus!" Om nadien met de thuisgemeente, waar u mee verbonden bent, de lofzang weer gaande te houden! Totdat we eenmaal mogen zingen; "Daarboven juicht een grote schaar!" Zullen we erbij zijn!! Jan van Dieren

=====

### **Online naar de kerkdienst luisteren**

Af en toe kom ik tips tegen voor het online volgen van kerkdiensten. De bedoeling van die tips is dat de plek waar je de dienst luistert een soort verlengstuk is van de kerk. Ik geef wat tips door:

- \*Probeer als het even kan te kijken op het moment dat de dienst wordt uitgezonden. Zo kun je je beter verbonden voelen met de gemeenteleden in de kerk.
- \*Kies een rustige plek, zonder telefoon en andere 'afleiders, waar je er echt voor gaat zitten.
- \*Als je kinderen hebt, zorg dan dat ze iets te doen hebben, bijv. een kleurplaat of ander werkje.
- \*Steek een (paas)kaars aan.
- \*Zing de liederen mee. Thuis kan wel wat in de kerk op dit moment niet mogelijk is.
- \*Wacht met de koffie tot de dienst is afgelopen.

Gezegende onlinediensten toegewenst!

## KERKKLOK

De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.  
Kopij aanleveren via e-mail.

E-Mail: [willywullink@hotmail.com](mailto:willywullink@hotmail.com)

**Kopij kerkklok inleveren voor:**

**Donderdag a.s. 09 september**

**Onze website is: [www.hervormdegemeenteveessen.nl](http://www.hervormdegemeenteveessen.nl)**

<b>VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN</b>			
<b>Collecten</b>	Collectegeld tijdens de kerkdiensten en ontvangen via de bank. Dit is samen voor de Diaconie en Kerk	€	701,85
	Collecte Diaconie juni - via de bank	€	85,00
<b>Extra Collecte</b>	voor Diaconie - voor vluchtelingen Griekenland	€	25,00
<b>Verjaardagfonds</b>	- meerdere giften, totaal	€	135,00
<b>Giften</b>	voor Kerk: Als dank voor de bloemen - via dhr. G. Pleiter - via dhr. W. v. Dieren	€ €	15,00 15,00
	Onderhoud begraafplaats - via de bank €100,- en € 5,-	€	105,00
<b>Totaal Collecten en giften</b>		<b>€</b>	<b>1.081,85</b>

Alle gevers hartelijk dank!

## COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.

girorekening: NL10INGB0004482210

bankrekening: NL71RABO0326546464

Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.

De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:

25 stuks	€	18,75		50 stuks	€	37,50
75 stuks	€	56,25		100 stuks	€	75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding "collectemunten", worden de munten bij u thuis bezorgd. Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar voor de belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt.

Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een fiscale aftrekpost.

## ROOSTERS

<b>BOERBRINK SCHOONMAKEN</b>	
11/17 – 07	de dames Nijmeijer-van Welsum / Van Dieren-Bomhof
15/21 – 08	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Wijenberg
17/25 – 09	de dames van der Belt-Witteveen/ Tessemaker-Berends
<b>KERK SCHOONMAKEN</b>	
27/03 – 07	de dames Karrenbeld-Bomhof / Reurink-Draaijer
04/10 – 07	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
11/17 – 07	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
18/24 – 07	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
25/31 – 07	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
01/08 – 08	de heer B. van der Scheer / mevrouw F. van der Scheer-Berends
09/14 – 08	de dames Karrenbeld-Bomhof / Reurink-Draaijer
15/21 – 08	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
22/28 – 08	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
29/04 – 09	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
05/11 – 09	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
12/18 – 09	de heer B. van der Scheer / mevrouw F. van der Scheer-Berends
19/25 – 09	de dames Karrenbeld-Bomhof / Reurink-Draaijer
<b>ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS</b>	
27/03 – 07	de heren G. Booy / J. Booy
04/10 – 07	dhr. W. Wullink
11/17 – 07	de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven
18/24 – 07	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
25/31 – 07	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
01/08 – 08	de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag

09/14 – 08	dhr. G. Wonink	
15/21 – 08	de heren G. Booy / J. Booy	
22/28 – 08	dhr. W. Wullink	
29/04 – 09	de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven	
05/11 – 09	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker	
12/18 – 09	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp	
19/25 – 09	de heren H. v. Welsum /J. Dijkslag	
<b>RONDOM DE KERK</b>		
27/03 – 07	dhr. K. Witman	
04/10 – 07	dhr. W. Wullink	
11/17 – 07	dhr. W. Schoonhoven	
18/24 – 07	dhr. G.J. Tessemaker	
25/31 – 07	dhr. H. v. Welsum	
01/08 – 08	dhr. J. Nederveen	
09/14 – 08	dhr. G. Wonink	
15/21 – 08	dhr. H. Bos	
22/28 – 08	dhr. W. Wullink	
29/04 – 09	dhr. K. Witman	
05/11 – 09	dhr. W. Schoonhoven	
12/18 – 09	dhr. G.J. Tessemaker	
19/25 – 09	dhr. H. v. Welsum	
<b>GRASMAAIEN RONDOM DE KERK</b>		
<b>27/03 – 07</b>	dhr. H. van Welsum	0578-631285
04/10 – 07	dhr. G.J. Tessemaker	06-20991761
11/17 – 07	dhr. H. Bosman	0578-631457
18/24 – 07	dhr. W. Pieltjes	0578-631483
25/31 – 07	dhr. W. van Dieren	0578-631370
01/08 – 08	dhr. J. Bastiaannet	0578-692916
09/14 – 08	dhr. H. van Ommen	06-45430055
15/21 – 08	dhr. B. van der Scheer	0578-631270
22/28 – 08	dhr. H. van Welsum	0578-631285
29/04 – 09	dhr. G.J. Tessemaker	06-20991761
05/11 – 09	dhr. H. Bosman	0578-631457
12/18 – 09	dhr. W. Pieltjes	0578-631483
19/25 – 09	dhr. W. van Dieren	0578-631370

### **Koffieochtendgroep**

Beste mensen 01 september organiseren wij een fietstocht met lunch. Voor diegene die niet kan of wil fietsen bestaat ook de mogelijkheid om alleen te lunchen. Opgave bij Hennie Mulder Tel. 0578-631489 of [henniemulder@gmail.com](mailto:henniemulder@gmail.com).

De eerste koffieochtend is woensdag 22 september.

Hartelijke groet Hennie Mulder.



## ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN

Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur

Door de week: 19.30 uur

---

### Zondag 18 juli

#### Doopdienst

**Eline Bomhof en Nienke Bos**

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. S. Kok
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

### Zondag 25 juli

Voorganger	: Ds. A.A. van Kampen	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Ede	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0318-252099	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. G. Visser	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

### Zondag 01 augustus

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. J. Bosch
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. J. Nederveen	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

### Zondag 08 augustus

Voorganger	: Ds. T. Dankers	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Dalfsen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0529-434437	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. H. van Welsum	Deurcollecte	: Muziek en koren

### Zondag 15 augustus

Voorganger	: Ds. J. Stap	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Kolderveen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 06-45751180	Kinderoppas	: Mevr. A. Kouwenhoven
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. G. Pleiter	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

### Zondag 22 augustus

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. S. Kok
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. G. Wonink
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 06-11311670
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. W. van Dieren	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

### Zondag 29 augustus

Voorganger	: Ds. M. Zoetewej	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Lemele	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0572-331322	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Groen
Koster	: Mevr. H. Mulder	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

### Zondag 05 september

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. J. Bastiaannet	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

### Zondag 12 september

Voorganger	: Ds.W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. J. Bosch
Uit	: Ede	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0318-640197	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Mevr. K. Huiskamp	Deurcollecte	: Glorie v.d. Libanon, Familie Van Saane

### Zondag 19 september

Voorganger	: Dhr. G. Timmer	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Heerde	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-693068	Kinderoppas	: Mevr. A. Kouwenhoven
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

### Zondag 26 september Startzondag

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. T. Hoogers
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. G. Wonink
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 06-11311670
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. G. Visser	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

## COLOFON

**Predikant:** Ds. L. Lammers

Kerkstraat 27  
8194 LT Veessen  
Tel: 0578 - 631368

e-mail: [pastorie@kerkveessen.nl](mailto:pastorie@kerkveessen.nl)

Website: [www.hervormdegemeenteveessen.nl](http://www.hervormdegemeenteveessen.nl)

### **Ouderlingen:**

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252  
Dhr. W. van Dieren 0578 - 631370  
Mevr. K. Huiskamp 0578 - 631201  
(Jeugdouderling/scriba)

### **Ouderlingen - Kerkrentmeesters:**

Dhr. G. Pleiter 0578 - 694793  
Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

### **Kerkrentmeester:**

Dhr. G. Visser 0578 - 631654  
e-mail: [kerkvoogdij@kerkveessen.nl](mailto:kerkvoogdij@kerkveessen.nl)

### **Diaconie:**

Dhr. H. Bosman 0578 - 631457  
Dhr. H. van Welsum 0578 - 631285  
Mevr. H. Mulder 0578 - 631489  
e-mail: [diaconie@kerkveessen.nl](mailto:diaconie@kerkveessen.nl)

### **Kerkklok:**

Mevr. W. Wullink  
e-mail: [willywullink@hotmail.com](mailto:willywullink@hotmail.com)

### **Collectebonnen / Giften**

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen  
**bank:** NL71 RABO 0326 5464 64  
**giro:** NL10 INGB 0004 4822 10

### **Administratie:**

#### **Ledenadministratie:**

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252  
e-mail: [leden@kerkveessen.nl](mailto:leden@kerkveessen.nl)

#### **Boekhouding:**

Dhr. W. Pieltjes 0578 - 631483

### **Scribaat (uitvoerend):**

Mevr. A. Buitendijk 0578 - 641889  
e-mail: [scriba@kerkveessen.nl](mailto:scriba@kerkveessen.nl)

### **Coördinatie organisten:**

Mevr. T. Visser 0578 - 631654

### **Begraafplaats:**

#### **Onderhoud:**

Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

#### **Administratie:**

Dhr. G. Kouwenhoven 0578 - 631778  
Email: [verhuur@kerkveessen.nl](mailto:verhuur@kerkveessen.nl)

### **Grafdelver:**

Regratec 0572 - 360262

### **Giften Diaconie:**

Diaconie Herv. Gem. Veessen  
**bank:** NL08 RABO 0326 5033 66