



DE KERKKLOK

De Kerkklok, jrg. 86; nr. 5, mei 2021 Uitgever: Hervormde gemeente te Veessen

Vertrouwen

Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar staat voor eeuwig (Psalm 125:1)

Politiek Den Haag beleeft turbulente tijden. In urenlange debatten worden ministers en onze minister-president aan de tand gevoeld. Wat hebben zij wel en niet gezegd over leden van de Tweede Kamer?

Het valt mij op dat daarbij het woord vertrouwen vaak valt. Er is sprake van een vertrouwenscrisis. En nu moet het vertrouwen hersteld worden. Er moet een nieuwe bestuurscultuur komen. Maar ja, vertrouwen komt te voet en gaat te paard...

Ik vraag mij af of die vertrouwenscrisis zich beperkt tot Den Haag. Lijden we niet met z'n allen aan een gebrek aan vertrouwen? We leven in spannende tijden. Wereldwijd is er sprake van politieke instabiliteit. De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat ons bestaan veel minder maakbaar is dan we dachten. De persvrijheid staat onder druk. Journalisten worden aangevallen. Wat is eigenlijk waar en wat niet?

In al die onzekerheden zoeken mensen naar houvast. Voor sommigen bieden complottheorieën dat houvast. Waar het wantrouwen heerst geven die de benodigde duidelijkheid.

Psalm 125 is ook ontstaan in onzekere tijden. Maar vertrouwen wordt in deze psalm niet gezocht bij mensen. 'Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is', zegt een andere psalm. Mensen blijken steeds weer te wankelen. Zeker in de politiek. Vandaag

ben je de man of vrouw en ben je ineens een stemmentrekker. Morgen val je als een baksteen.

Psalm 125 roept op om op de HEER te vertrouwen. Wie dat doet wordt vergeleken met de Sionsberg. Die staat er. Onwankelbaar. Eeuw in eeuw uit. Het gaat dan niet alleen om de berg als natuurverschijnsel. Het gaat om de Sionsberg. Dat is de berg waarop de tempel is gebouwd. Met de naam Sion wordt het dienen van deze HEER aangeduid.

Ik ben er van overtuigd dat wij niet uit de vertrouwenscrisis komen als wij geen grond van vertrouwen buiten onszelf vinden. Politiek Den Haag, Nederland, Europa, de wereld heeft een basisvertrouwen nodig dat gevoed wordt door iemand die werkelijk te vertrouwen is.

Psalm 125 zegt Wie dat is...

ds. Bert Lammers

RONDOM DE KERKDIENTST

De Protestantse kerk had al ruimte gegeven om weer maximaal 30 mensen toe te laten en dat hebben we dus ook in Veessen gedaan. Inmiddels geeft ook de overheid aan dat dit weer mag. Het is fijn dat er weer meer mensen in de kerk zijn. Tegelijkertijd is het belangrijk om voorzichtig te blijven en de basismaatregelen in acht te nemen.

Met Pasen in de rug leven we toe naar Pinksteren. We verlangen naar en bidden om de kracht van de Geest die ons doet leven als mensen voor wie Pasen het fundament onder het leven is.

*'Nooit zal ik meer bestaan
als één die dood gaat
alléén als iemand
die dood was
en leeft.'*

Prachtige woorden van Geert Bogaard in een gedicht over de doop.

Op Hemelvaartsdag en met Pinksteren hoop ik voor te gaan. Met Hemelvaartsdag vermeldt het rooster o.a. lezingen uit Ezechiël. Misschien dat het daar die dag over gaat. De geschiedenis van de torenbouw van Babel (Genesis 11) en de uitstorting van de heilige Geest (Handelingen 2) staan voor Pinksteren op het rooster. In Genesis 11 verstaan mensen elkaar niet meer, in Handelingen 2 gaan ze elkaar weer verstaan. Of liever, ze gaan samen God verstaan. Ze horen over grote daden van Hem die samenbinden. Wat kun je daarnaar verlangen in een samenleving die meer en meer versnipperd raakt.

Gezegende diensten toegewenst!

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN

Zondag 23 mei Pinkstercollecte Kerk in Actie Zending Egypte

Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen. Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een Bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie Bijbellezen!

=====

Zondag 20 juni Collecte Kerk in Actie Noodhulp Griekenland.

Opvang voor gestrande vluchtelingen. Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

UIT DE PASTORIE

We beleven een langzaam voorjaar. In tegenstelling tot vorig jaar bleven de temperaturen laag. 's Nachts voor het regelmatig. Het kostte menig fruitteler heel wat uren nachtrust. Goed om daar bij stil te staan als je een appel eet.

Voordeel van dat langzame voorjaar is dat je veel langer van de bloesem en de tulpen e.d. geniet. Wat een mooi jaargetijde is de lente toch. Al die tinten fris groen. Een verwachtingsvol jaargetijde is het ook. Uitzien naar vrucht, naar wasdom. Mooi dat Pinksteren in de lente valt...

In de pastorie kijken we ook verwachtingsvol uit. Er liggen eieren in de broedmachine. En onze KNGF-hond Rose is gedekt. Rond 25 juni worden de pups geboren als alles goed gaat.

Ik schrijf deze woorden kort voor 4 en 5 mei. Hoewel de datum van de officiële onthulling nog niet is vastgesteld heeft het monument bij de kerk wel vorderingen gemaakt. Inmiddels is de V geplaatst. Wat beginnen er mooie woorden met een V. Vrijheid natuurlijk. Dat vieren we op 5 mei. Vrede ook. We leven al weer heel lang in vrede. Een reden om heel dankbaar voor te zijn. En om zuinig op te zijn. Vrede is kwetsbaar. Ook het woord waar we deze Kerkklok mee beginnen begint met een V. Vertrouwen. Misschien kunnen we nog wel meer woorden met een V bedenken en die verbinden met 4 en 5 mei. Een leuk spelletje met de kinderen misschien.

Bij vrijheid denken we ook aan de maatregelen rondom corona die versoepeld worden. Spannend omdat de besmettingscijfers nog steeds vrij hoog zijn. Ook de bezetting in de ziekenhuizen neemt nog niet af. De hoop is dat het virus niet op kan tegen het steeds hogere aantal mensen dat gevaccineerd is. Ik hoor in ieder geval van steeds meer mensen om mij heen dat ze gevaccineerd zijn of worden.

Vorige week zondag mochten we Joke Witman bedanken voor al het werk dat zij in en voor de gemeente gedaan heeft als administrateur. Bedankt Joke voor je inzet! Fijn dat Willem Pieltjes het stokje over wilde nemen!

Ik ga weer meer op bezoek in de gemeente. Nog wel wat voorzichtig maar toch. Ik ben bezig met een soort inhaalmanoeuvre ook wat betreft verjaardagsbezoeken. Graag tot ziens!

Meta en Bert Lammers

UIT DE GEMEENTE

JARIGEN

Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder degenen die de leeftijd der sterken mochten of nog hopen te bereiken.

Maand mei

01-05	Dhr. H.J. Overmeen
09-05	Dhr. J. Booij
11-05	Mevr. G.J. Pannekoek-Wagenaar
13-05	Dhr. D.J. van Voorst
16-05	Mevr. J. Velthuis-van Leeuwen
21-05	Dhr. H.W. de Graaf

Maand juni

09-06	Mevr. R. Docter-Scholten
10-06	Mevr. H. Don-Hofman
14-06	Dhr. G. van Gelder

MEELEVEN

Arnold Bomhof is goed hersteld van de operatie. Inmiddels is hij begonnen met bestralingen en chemo in tabletvorm. We wensen hem samen met Frieda en allen met wie hij verbonden is moed en vertrouwen toe in deze spannende tijd.

Velen in ons midden hebben te maken met moeite en zorgen, lichamelijk en geestelijk. Laten we met elkaar meeleven in voorbede en betrokkenheid.

Op 16 april waren *Klaas en Alie Witman* 40 jaar getrouwd. We willen hen ook hier nog van harte feliciteren met dit bijzondere feit. Zoals zovelen konden ook zij het niet vieren zoals ze graag gewild hadden. We wensen hen voor de toekomst in alles Gods zegen en nabijheid toe!

Wij gedenken Willem Hanekamp

Op 9 april overleed Willem Hanekamp. Op zijn uitdrukkelijke verzoek vond zijn begrafenis op zeer sobere wijze plaats op de begraafplaats in Veessen. Contact met Willem Hanekamp was moeilijk te leggen en te onderhouden. Marijke en Adrie Simens hebben als burens het contact tot aan het overlijden van Willem altijd onderhouden. Dat verdient respect! Bij zijn overlijden heeft Marijke ter nagedachtenis enkele woorden gesproken. Omdat ik Willem Hanekamp niet persoonlijk gekend heb neem ik haar woorden hieronder over:

“Oud dorpsgenoot van Veessen

Een eigenzinnig en bijzonder mens.

In 1981 kwamen we naast jullie wonen. Het contact verliep stroef, vreemde jonge mensen in de buurt dat voelde niet prettig. In de loop der jaren kregen we toch wel wat meer contact al was het op afstand. Als er echt iets bijzonders was kwam je hulp vragen, verder lieten we elkaar met rust.

Totdat je in 2010 ziek werd en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Na allerlei complicaties moest je een been missen, wat inhield dat je niet terug kon naar je eigen huisje aan de IJsseldijk.

Je kwam in de Wendhorst te wonen dat vond je heel erg, maar je begreep ook wel dat het niet anders kon. Na een aantal jaren ben je nog verhuisd naar de Zeis op nummer 1. We hebben al die jaren contact gehouden, en dat ging op gepaste wijze goed. Sinds vorig jaar kreeg je het steeds moeilijk. Ik begreep dat er iets aan de hand was maar je kon het niet onder woorden brengen, maar we hielden contact. Op 9 april jl. ben je onverwachts overleden in de leeftijd van 75 jaar. Je wilde in Veessen begraven worden. Aan die wens is gehoor gegeven. Je bent op 14 april jl. begraven op de Algemene Begraafplaats te Veessen.”

We gedenken Jennigje Bons-Bosman

Op 25 april is Jennigje Bons-Bosman overleden. Ze is 90 jaar geworden. Na een val werd ze opgenomen in het verpleeghuis in Heino. Daar werd duidelijk dat ze niet meer zou herstellen en ze afscheid moest gaan nemen van het leven hier op aarde. Ze werd overgeplaatst naar het hospice in Nunspeet waar ze nog geen week later overleed. Ze wilde niet thuis sterven omdat ze bang was dat dit teveel zou vragen van haar dochter en schoonzoon. Dat typeerde haar. Bescheiden. Niet op de voorgrond.

Ondertussen heeft ze wel een heel belangrijke rol gespeeld in het huis aan de IJsseldijk. Met haar man en dochter ging ze er op een gegeven moment wonen om leiding te geven aan een bijzonder huishouden van allemaal mannen. Ze heeft er keihard gewerkt en vooral gezorgd. Liefde en respect klonken door in wat over haar gezegd werd toen we de begrafenis voorbereidden.

Op vrijdag 30 april is ze bij haar man begraven op de begraafplaats in Veessen. Daarvoor kwamen we bij elkaar in Memento Mori in Heerde. We stonden stil bij een bijzonder huishouden in de Bijbel: dat van Martha, Maria en Lazarus. Jezus kwam er graag met zijn discipelen. Wat een mannen over de vloer. Hij was er als mens en als Zoon van God. Ook toen Lazarus stierf en Jezus liet zien dat Hij machtiger is dan de dood. We wensen Jansje en Geert, Jeannet en Marco, Joop en Anita, de achterkleinkinderen, broer en schoonzus en allen die 'vrouw' Bons zullen missen geloof in de Opgestane Heiland toe!

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS

KERKENRAADSVERGADERING

Maandag 07 juni

De volgende kerkenraadsvergaderingen voor 2021 zijn op:

05 juli, 30 augustus, 04 oktober, 01 november en 29 november

DATA KRINGEN

De Protestantse kerk roept ons op om alleen bij elkaar te komen als het dringend noodzakelijk is, bijv. als er een predikant beroepen moet worden. Dergelijke dringende zaken zijn op dit moment niet aan de orde in Veessen. Dat betekent dat het kringwerk voorlopig niet met fysieke aanwezigheid van de leden kan doorgaan. Wellicht dat sommige kringen, bijvoorbeeld de inburgeringskring, elkaar digitaal gaan ontmoeten. Houd de berichten in de gaten!

VOOR DE GEMEENTE

75 Jaar Bevrijding Veessen!



Wij nodigen u uit om dit met ons te vieren en te herdenken!

Door de corona-crisis kwam het er opeens allemaal heel anders uit te zien. Afstand houden van elkaar, geen bijeenkomsten en ontmoetingen, niet in groepsverband vieren en herdenken.

In de Kerkklok van juli/augustus 2020 schreven we dat zodra er weer ruimte wordt gegeven om bijeenkomsten te mogen organiseren we met een programma zouden komen om met terugwerkende kracht *75 Jaar Bevrijding Veessen* te herdenken en te vieren. Het onthullen van het monument ter herinnering aan de gevallen Veessenaren en de dorpsgenoten die zich in de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor vrijheid en gerechtigheid zou dan centraal staan.

We zijn inmiddels een jaar verder! Dat we ook nu nog niet met elkaar in een officiële bijeenkomst de Nationale Dodenherdenking en de Nationale Bevrijdingsdag c.q. de Bevrijding van Veessen kunnen vieren, dat hadden we niet gedacht en nog steeds is het niet mogelijk om concrete plannen te maken.

Het zal u niet zijn ontgaan dat er hard is en wordt gewerkt aan een heel mooi en stijlvol monument wat wordt geplaatst op een mooie centrale plaats in ons dorp.

Naast het boek: *VEESSEN, VERZET EN KERK* een gedenkteken dat de komende generaties er aan zal blijven herinneren dat er vanuit Veessen in de WO II een grote inzet was voor: Vrede, Vrijheid en Gerechtigheid. Een indrukwekkend stuk oorlogsgeschiedenis wat het doorgeven meer dan waard is!

Wij zijn Martin Braakensiek, Jan Dijkslag (ontwerper van het monument), Bert van der Scheer, Robbert van der Scheer, Arnold van Welsum en Harm van Welsum, zeer erkentelijk dat zij zich belangeloos hebben ingezet om het monument te ontwerpen en op te bouwen!

We zien uit naar betere tijden en hopen dan het monument alsnog officieel te kunnen onthullen en tevens de tentoonstelling 'Veessen in de Tweede Wereldoorlog' te kunnen openen.

Wij wensen u allen heel veel sterkte, hopend en biddend dat we met en voor elkaar gespaard mogen blijven!

Hartelijke groet,

Harry Bosman:	mailadres: h.bosman@solcon.nl
Gerrit Kouwenhoven	g.kouwenhoven8@upcmail.nl
Jan Nederveen	jnederveen@hotmail.com
Willem Pieltjes	willempieltjes@hotmail.com
Miny Sonnenberg	minysonnenberg@gmail.com

Ps. Het boek: 'VEESSEN, VERZET EN KERK' is via Willem Pieltjes nog verkrijgbaar voor €10

=====

Genieten

“Nou, geniet er van hoor.” Zoiets kunnen we elkaar toewensen als we op vakantie gaan. Vakantie en genieten zijn twee woorden die bij elkaar horen.

Maar wat is genieten eigenlijk? En is genieten eigenlijk wel zo vanzelfsprekend? Is het niet zo dat wij allerlei dingen kunnen doen waar je eigenlijk van zou moeten genieten, terwijl je er toch niet echt van geniet? Wat is het geheim van echt genieten?

In onze Bijbelvertalingen vinden we het woord genieten niet zo vaak. Het bekendst is waarschijnlijk Prediker die enkele keren oproept tot genieten: van eten en drinken en de vrouw die je liefhebt. (Pred. 3:13, 5:17 en 9:9).

Nu is het opvallend dat waar onze vertalingen 'genieten' schrijven er in het Hebreeuws het woord 'zien' staat.

Wanneer we ons woord genieten nog wat verder bestuderen valt een verschil op. Ons genieten heeft oorspronkelijk vooral deze betekenis: pakken, hebben, gebruiken, vangen, bezit... Iets daarvan horen wij nog in uitdrukkingen als: Wij genieten een goede gezondheid of ik geniet een goed salaris. Dat betekent echter nog niet dat je *ván* die goede gezondheid of dat goede salaris ook werkelijk geniet. Je kunt in deze

zinnen het woordje genieten vervangen door hebben en de betekenis verandert niet echt.

En dat weten we maar al te goed. Iets hebben betekent nog niet dat je er ook van geniet. Dat is natuurlijk wel wat ons voortdurend op allerlei manieren wordt voorgespiegeld. Vooral in reclames zien wij mensen die 'hebben' en daarvan lijken te genieten. Maar hebben en genieten zijn niet twee woorden voor dezelfde zaak. Zo simpel is dat niet.

De Bijbel helpt ons verder dan de reclame. Genieten heeft met zien te maken. Nee niet met etalages kijken of reclamefolders doorbladeren maar met dieper zien. Inzien. Het zien van zin en samenhang.

Prof. Dr. J.H. Bavinck merkt ergens op dat wij wel allerlei ontspannende activiteiten kunnen ondernemen maar dat we toch niet echt genieten omdat het ons niets wezenlijks gegeven heeft. Maar: "Je kunt ook door een bos wandelen, zó dat het je iets zegt. Dat je je voelt opgenomen in de plechtige rust van de natuur, dat je je verwant voelt met al die dingen om je heen en je thuis voelt in dat wijde verband van de wereld, waarin je staan mag als klein mens, maar als mens die toch een geheim meegekregen heeft, dat niemand anders verstaat." En even verder "Daarom is genieten zoveel moeilijker dan wij vaak denken. Het eist een zekere mate van innerlijke rust, van overgave. Maar het eist nog één ander ding (...). Het eist ook dit, dat we in die stralende wereld met al haar rijkdom en verscheidenheid zien de weerschijn van Hem, die dat alles gemaakt heeft en in wiens machtige handen ook ons eigen leven rust." (Stille tijd in vrije tijd, blz. 9 en 10)

Dat zien en genieten proef ik ook in het lied van de (blinde!) dichter Jan Wit:

*Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.*

*Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
(Gez. 479: 3 en 4 LvdK)*

En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed, lezen we aan het eind van het eerste hoofdstuk van de Bijbel. Zou je zien hier ook kunnen vervangen door genieten? Zou God niet genoten hebben van alles wat Hij gemaakt had met een onuitsprekelijke vreugde?

ds. Bert Lammers

=====

Online naar de kerkdienst luisteren

Af en toe kom ik tips tegen voor het online volgen van kerkdiensten. De bedoeling van die tips is dat de plek waar je de dienst luistert een soort verlengstuk is van de kerk. Ik geef wat tips door:

*Probeer als het even kan te kijken op het moment dat de dienst wordt uitgezonden. Zo kun je je beter verbonden voelen met de gemeenteleden in de kerk.

*Kies een rustige plek, zonder telefoon en andere 'afleiders, waar je er echt voor gaat zitten.

*Als je kinderen hebt, zorg dan dat ze iets te doen hebben, bijv. een kleurplaat of ander werkje.

*Steek een (paas)kaars aan.

*Zing de liederen mee. Thuis kan wel wat in de kerk op dit moment niet mogelijk is.

*Wacht met de koffie tot de dienst is afgelopen.

Gezegende onlinediensten toegewenst!

=====

Afscheid Joke Witman.

De kerk kan niet goed functioneren zonder vrijwilligers en samen zorgen we er (al eeuwen trouwens) voor dat er in Veessen een levende geloofsgemeenschap is. Sommigen werken kort, anderen lang en van Joke Witman kun je zeggen dat ze érg lang haar diensten bewezen heeft aan de kerk.

Na het onverwachte overlijden van Daan Hofmeier op 27 oktober 1994 zat de kerk zonder administrateur. Piet Don, een door de wol geverfde accountant, nam de taken waar maar omdat hij tevens kerkvoogd, (nu heet dat kerkrentmeester) was kon dit niet lang duren: iemand van buiten het bestuur moet de betalingen doen, dit om de schijn van belangenverstremgeling te voorkomen. Uiteindelijk werd Joke Witman aangezocht om de administratie voor de kerkvoogdij te gaan doen, waarin ze toestemde.

In het begin werkten we met een 'tabellarisch kasboek', een enorm breed boek waarin je alle grootboekrekeningen mooi op een rij had. Alle uitgaven en inkomsten werden er met de hand in geschreven en net na de jaarwisseling moest alles opgeteld worden. Daarbij moesten de tellingen zowel horizontaal als verticaal overeen stemmen, wat niet altijd meteen het geval was... De komst van de computer veranderde veel. En hoewel we het ding wel eens verwenst hebben spaarde het meteen tijd. Met de komst van 'Snelstart-software' ging het nog beter en ook kwam er een betere computer. Maar alles staat of valt natuurlijk met de inzet van degene die uitvoert. En dat was Joke wel toevertrouwd. De administratie en alles wat er bij komt kijken is de afgelopen tientallen jaren perfect uitgevoerd. Ook het ontvangen van collecten en giften viel onder haar taken en wat hebben we in de loop der jaren een boel zakjes collectegeld bij haar ingeleverd. Behalve administreren kan Joke ook mooi schrijven, menige doopkaart was van haar hand. Onlangs gaf ze aan dat het na al die jaren genoeg was en gelukkig vonden we Willem Pieltjes bereid om het van haar over te nemen. Wim heeft de taken inmiddels helemaal overgenomen en we nemen de gelegenheid te baat om meteen met een nieuw boekhoudprogramma te gaan werken. Daarmee wordt het financiële reilen en zeilen van de kerk inzichtelijker en ook het maken van jaaroverzichten wordt eenvoudiger. We danken Joke voor haar diensten al die jaren. En we zijn blij dat Wim het voort wil zetten. Succes beiden!

Gert Visser, kerkrentmeester

=====

Opmerkelijk. Een zeer ernstig zieke jongen die ging sterven. In de laatste uren van zijn jonge leven was hij zo verzwakt, dat hij niet meer kon praten. Zijn ouders, broertjes en zusjes stonden rondom zijn sterfbed, vol van verdriet. Op een gegeven moment pakte de kleine jongen met zijn rechterhand de ringvinger van zijn linkerhand vast. Met de laatste krachten die in hem waren, tilde hij zijn beide handjes op. Zo stierf die kleine jongen. Iedereen vroeg zich af wat hij hun door dat laatste gebaar had willen vertellen. Niemand wist het, totdat de juffrouw van de jongen op bezoek kwam. Ze vertelden haar hoe hun jongen was overleden, maar ook over zijn laatste gebaar. De juffrouw begreep het tegelijk. Ze had de kinderen geleerd om de eerste zin van Psalm 23 uit hun hoofd te leren met behulp van hun handen. Ze had hun geleerd om bij de duim te zeggen 'de', bij de wijsvinger 'Heere' bij de middelvinger 'is' bij de ringvinger 'mijn' en bij de pink 'Herder'. De kleine jongen had op het moment dat hij al niet meer kon praten, zijn ouders, broertjes en zusje willen troosten met de gedachte dat de Heere zijn Herder was! Al kon dat kleine ventje dan niet meer praten, hij liet wel een getuigenis achter! Dat hij het eigendom mocht zijn van die Goede Herder! Jezus Christus. Zaligmaker van zondaren! Jan van Dieren

=====

KERKKLOK

De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.
Kopij aanleveren via e-mail.

E-Mail: willywullink@hotmail.com

Kopij kerkklok inleveren voor:

Donderdag a.s. 03 juni

Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl

COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.

girorekening: NL10INGB0004482210

bankrekening: NL71RABO0326546464

Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.

De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:

25 stuks	€	18,75	50 stuks	€	37,50
75 stuks	€	56,25	100 stuks	€	75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding "collectemunten", worden de munten bij u thuis bezorgd. Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar voor de belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt.

Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een fiscale aftrekpost.

VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN			
Collecten	Collectegeld tijdens de kerkdiensten en ontvangen via de bank. Dit is samen voor de Diaconie en Kerk	€	565,55
Verjaardagfonds	- via de bank	€	150,00
Giften	Voor Kerk:		
	- via Ds. B. Lammers 2 x € 20,-	€	40,00
	- via Dhr. H. Bosman, ontvangen voor de kerk/bloemen	€	50,00
	- via Dhr. J. Bastiaannet, ontvangen voor de Kerk bij bezoek aan ouderen	€	50,00
	- via Dhr. G.A. Pleiter, ontvangen voor de kerk/bloemen	€	100,00
	- via Mevr. J. Witman, als dank voor de bloemen	€	15,00
Totaal Collecten en giften		€	970,55

Alle gevers hartelijk dank!

ROOSTERS

BOERBRINK SCHOONMAKEN		
16/22 – 05	de dames Nederveen- Van Dalen/ Van der Scheer-Steenbergen	
13/19 – 06	de dames van Welsum-Nooteboom / Van Dijk-Bartelink	
11/17 – 07	de dames Nijmeijer-van Welsum / Van Dieren-Bomhof	
KERK SCHOONMAKEN		
09/15 – 05	de heer B. van der Scheer / mevrouw F. van der Scheer-Berends	
16/22 – 05	de dames Karrenbeld-Bomhof / Reurink-Draaijer	
23/29 – 05	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum	
30/05 – 06	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg	
06/12 – 06	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen	
13/19 – 06	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen	
20/26 – 06	de heer B. van der Scheer / mevrouw F. van der Scheer-Berends	
27/03 – 07	de dames Karrenbeld-Bomhof / Reurink-Draaijer	
ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS		
09/15 – 05	de heren G. Booy / J. Booy	
16/22 – 05	dhr. W. Wullink	
23/29 – 05	de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven	
30/05 – 06	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker	
06/12 – 06	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp	
13/19 – 06	de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag	
20/26 – 06	dhr. G. Wonink	
27/03 – 07	de heren G. Booy / J. Booy	
RONDOM DE KERK		
09/15 – 05	dhr. W. Schoonhoven	
16/22 – 05	dhr. W. Wullink	
23/29 – 05	dhr. G.J. Tessemaker	
30/05 – 06	dhr. H. v. Welsum	
06/12 – 06	dhr. J. Nederveen	
13/19 – 06	dhr. H. Bos	
20/26 – 06	dhr. G. Wonink	
27/03 – 07	dhr. K. Witman	
GRASMAAIEN RONDOM DE KERK		
09/15 – 05	dhr. G.J. Tessemaker	06-20991761
16/22 – 05	dhr. H. Bosman	0578-631457
23/29 – 05	dhr. W. Pieltjes	0578-631483
30/05 – 06	dhr. W. van Dieren	0578-631370
06/12 – 06	dhr. J. Bastiaannet	0578-692916
13/19 – 06	dhr. H. van Ommen	06-45430055
20/26 – 06	dhr. B. van der Scheer	0578-631270
27/03 – 07	dhr. H. van Welsum	0578-631285

ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN

Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur

Door de week: 19.30 uur

Zondag 9 mei

Voorganger	: Ds. R.A. Houtman	Organist	: Dhr. H.L. Dalhuisen
Uit	: Epe	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-696084	Kinderoppas	: Mevr. A. van Dieren
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. J. Bastiaannet	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. S. Kok
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. v. Welsum
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Wit
Koster	: Mevr. K. Huiskamp	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 16 mei

Voorganger	: Ds. F. Buitink	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Heino	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 06-44207564	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. G. Wonink
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 06-11311670
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 23 mei
1^{ste} Pinksterdag

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. T. Hoogers
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Rood
Koster	: Dhr. G. Visser	Deurcollecte	: Pinksterzendingsweek

Zondag 30 mei
Trinitatis

Voorganger	: Ds. B. Gijbertsen	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Kampen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 038-3315432	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. J. Nederveen	Deurcollecte	: Jeugd en Jongerenwerk (VKB)

Zondag 06 juni

Voorganger	: Ds. J.M. Weststrate	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Heerde	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-692701	Kinderoppas	: Mevr. A. van Dieren
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet:
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. H. van Welsum	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 13 juni Afsluiting Winterwerk

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. S. Kok
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. G. Pleiter	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 20 juni Heilig Avondmaal

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. J. Bosch
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. W. van Dieren	Deurcollecte	: KIA Werelddiaconaat Vluchtelingenopvang Griekenland

Zondag 27 juni

Voorganger	: Dhr. J.P. Bredenhoff	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Wierden	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0546-627666	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Groen
Koster	: Mevr. H. Mulder	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk



COLOFON

Predikant: Ds. L. Lammers

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen
Tel: 0578 - 631368

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl

Ouderlingen:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252
Dhr. W. van Dieren 0578 - 631370
Mevr. K. Huiskamp 0578 - 631201
(Jeugdouderling/scriba)

Ouderlingen - Kerkrentmeesters:

Dhr. G. Pleiter 0578 - 694793
Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Kerkrentmeester:

Dhr. G. Visser 0578 - 631654
e-mail: kerkvoogdij@kerkveessen.nl

Diaconie:

Dhr. H. Bosman 0578 - 631457
Dhr. H. van Welsum 0578 - 631285
Mevr. H. Mulder 0578 - 631489
e-mail: diaconie@kerkveessen.nl

Kerkklok:

Mevr. W. Wullink
e-mail: willywullink@hotmail.com

Collectebonnen / Giften

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen
bank: NL71 RABO 0326 5464 64
giro: NL10 INGB 0004 4822 10

Administratie:

Ledenadministratie:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252
e-mail: leden@kerkveessen.nl

Boekhouding:

Dhr. W. Pieltjes 0578 - 631483

Scribaat (uitvoerend):

Mevr. A. Buitendijk 0578 - 641889
e-mail: scriba@kerkveessen.nl

Coördinatie organisten:

Mevr. T. Visser 0578 - 631654

Begraafplaats:

Onderhoud:

Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Administratie:

Dhr. G. Kouwenhoven 0578 - 631778
Email: verhuur@kerkveessen.nl

Grafdelver:

Regratec 0572 - 360262

Giften Diaconie:

Diaconie Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66