



DE KERKKLOK

De Kerkklok, jrg. 86; nr. 10, november 2021 Uitgever: Hervormde gemeente te Veessen

Zondag van de kentering

*'Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen'.
(1 Korinthe 5:17b)*

Soms is de dag of de tijd waarop mensen overlijden veelzeggend. In één van de gemeenten waar ik gewerkt heb was iemand die heel veel voor de gemeente deed. Als ambtsdrager en op andere manieren. Hij was ook betrokken op de predikanten. Regelmatig mailde of belde hij mij om te bemoedigen of met een opbouwende kritische opmerking. Hij werd ziek. Op een zondag werd ik zeer vroeg in de morgen gebeld of ik wilde komen. Het einde van zijn aardse leven was dichtbij. We waren samen met zijn vrouw en kinderen. We baden met elkaar en ik zegende hem. 'Hier heb ik op gewacht' zei hij met een prachtige glimlach. Aan het begin van de avond overleed hij. De klokken van de kerk waarvoor hij zoveel gedaan had en waar hij van hield luidden terwijl hij stierf. Ik zag dat als een teken van boven.

Eenzelfde ervaring had ik toen ds. Henk Vreekamp 5 jaar geleden als gevolg van een ongeluk in Epe overleed. Dat gebeurde op 29 februari. De dag die maar eens in de vier jaar voorkomt. Enkele uren voor het ongeluk twitterde hij: „De laatste dag van het jaar vandaag. Morgen is het nieuwjaarsdag. Een nieuwe lente en een nieuw geluid.” Zijn laatste woorden op deze datum, die zo'n bijzondere lading kregen.

Een derde ervaring die ik met u wil delen. Alweer 11 jaar geleden op 21 november 2010 overleed Willem Barnard. De dichter aan wie wij veel liederen in het Liedboek te danken hebben. Hij leefde bij het kerkelijk jaar. Hij schreef er twee boeken over: 'Op een stoel staan', en 'Stille omgang'.

Hij overleed uitgerekend op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, terwijl de klokken van de Geertekerk tegenover zijn huis luidden voor de overledenen van het afgelopen jaar. Ik zag het als een knipoog van God.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken wij in Veessen de mensen die in het afgelopen kerkelijk jaar in ons dorp overleden zijn. Dit jaar valt die zondag opnieuw op 21 november. Misschien herkennen sommigen van ons ook iets van dat bijzondere moment van overlijden. Misschien ook niet. Hoe dan ook, we noemen hun namen op de zondag van de kentering.

‘Het is niet anders’ zeggen mensen nogal eens gelaten tegen mij. Maar die zondag van de kentering, 21 november zegt: Het is wel anders! Door Christus. *‘Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen’*.

ds. Bert Lammers

RONDOM DE KERKDIENT

Op 21 november noemen we in de dienst de namen van hen die in ons dorp gestorven zijn in de periode van Advent tot de eeuwigheidszondag. De nabestaanden zijn uitgenodigd om dan ook in de kerk te zijn. In de verkondiging luisteren we naar Openbaring 7 het gedeelte dat in het leesrooster bij Allerheiligen (1 november) genoemd wordt. Daar gaat het over een menigte die niemand tellen kan en over God die alle tranen uit hun ogen wist!

Op 12 december de derde zondag van Advent wordt er enige aandacht besteed aan mijn afscheid als predikant van Veessen. In de verkondiging wil ik stilstaan bij de brieflezing die op het rooster vermeld staat: Filippenzen 4: 4-9.

Van harte gezegende diensten toegewenst!

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN

Zondag 25 december. Kom op voor kinderen in de knel Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte!

UIT DE PASTORIE

Helaas stijgen de coronabesmettingen opnieuw. We zijn nog niet van het virus af. Ik hoor van heel veel mensen om mij heen dat ze besmet zijn geraakt of mensen in hun omgeving kennen die corona hebben gekregen. Ook mijn moeder in het verpleeghuis in Barneveld bleek samen met vier medebewoners op haar huiskamer besmet. Ze zijn inmiddels allemaal weer hersteld. Het vaccin lijkt toch vaak te voorkomen dat mensen heel erg ziek worden.

Ondertussen spitsen de meningen over corona, het vaccineren en de maatregelen zich toe. Dat is geen plezierige ontwikkeling. Verbinding is toch zoveel belangrijker dan polarisatie. Laten we zoeken naar de verbinding. Luisteren naar elkaars argumenten en overwegingen is cruciaal. Zo vaak blijkt als je echt met elkaar in gesprek gaat dat het toch net weer anders is dan je dacht. En ook al begrijp je de ander niet, dan nog is het goed om de verbinding te blijven zoeken.

Gelukkig valt het met de besmettingen onder bewoners in de huizen waar ik werk mee. Wel zijn er nogal wat personeelsleden ziek. Het gevuld krijgen van de roosters is al een groot probleem en wordt daardoor nog groter. Er zijn te weinig mensen die in de zorg werken. Pas sprak ik twee stagiaires die vertelden dat er meer studenten bij hen op school kwamen. Het grote tekort in de zorg motiveerde hen om voor een baan in de zorg te kiezen. Dat vond ik mooi om te horen.

In Glasgow zijn vertegenwoordigers van vele landen in de wereld bij elkaar in verband met het klimaatprobleem. Graag citeer ik hier de woorden van prof. Bram van de Beek waar ik de preek op Dankdag mee afsloot: *'Het zit in de mens: economische groei. Winst gaat vóór alles – zelfs vóór het leven. 'Als je van die boom eet zul je zeker sterven.'* Er was een hele

tuin vol vruchten. Maar die ene moest de mens ook nog hebben. Meer. Altijd meer. Dus economische groei, ook al weet je dat de dood erop volgt. Zolang dat de dood van de ander is vindt men dat blijkbaar niet zo erg. Zo gaat dat in de mensheid. De broer die Abel, 'lucht, leegte' heet, die niet bij de economisch succesvollen hoort, wordt opgeofferd. Er zijn genoeg potentiële slachtoffers om de economie voorlopig te redden – tot de zondvloed komt. En dan nog bouwen mensen een toren van Babel.

Hopeloos? Het heeft dus toch geen zin er iets aan te doen? Christenen weten van het eeuwige leven. De aarde dus maar de aarde laten, zoals het hier nu eenmaal is? Integendeel: christenen zijn in Christus, en leven in zijn Geest. Christenen vragen zich niet af wat anderen doen, maar zij doen wat hun past: leven in gerechtigheid. Al doen anderen het niet, dan doe jij het wel. De wereld omturnen zal wel niet lukken, maar christenen zijn al omgeturnd, of in kerkelijke taal 'bekeerd'. Zij hebben de draai al gemaakt. Ze vragen zich niet af wat de economische consequenties zijn, maar ze bekommeren zich om anderen. Niet alleen om de eigen kinderen en kleinkinderen, maar om de kinderen van Congo en Bangladesh. Zij bekommeren zich om de unieke planten en dieren die vechten voor hun bestaan omdat ze nu eenmaal niet de kracht van mais en sojabonen hebben die mensen economische winst opleveren. Economie - zolang die het denken van mensen stuurt, is het verloren. Christenen worden niet door de economie gestuurd. Zij hebben het verstand van Christus - en dat is een beter verstand'.

Dit is de laatste keer dat ik in deze Kerkklok als predikant van Veessen schrijf. Er blijft een dubbel gevoel. Ik vind het vervelend dat ik al zo snel weer vertrek. Tijdens de diensten van de afgelopen tijd zoals de Avondmaalsdienst voel ik ook de verbinding met u en jullie. Dan is er ook de pijn van het afscheid nemen. Tegelijkertijd ben ik ook opgelucht en ben ik blij dat ik deze moeilijke beslissing heb genomen. Het is goed om te stoppen. Als ik door had gemodderd had ik mijn werk op beide plekken niet goed kunnen doen, daar ben ik de afgelopen weken alleen maar meer van overtuigd geraakt.

Officieel word ik per 1 december losgemaakt van de Hervormde gemeente in Veessen. Vanaf dat moment ben ik weer predikant zonder vaste bediening. In de maand December hopen we te verhuizen naar ons huis in Heerde.

Het is mooi om te zien dat verschillende gemeenteleden, jonger en ouder, hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de vacatures die in de kerkenraad gaan ontstaan.

We wensen u en jullie al het goede, de zegen van God toe. Dank voor de goede contacten die er waren. Heel veel sterkte voor hen die een moeilijke weg gaan. In het nieuwe jaar hoop ik nog een aantal keren voor te gaan. We blijven elkaar ontmoeten!

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
(Lied 416 NLB)

Met een hartelijke groet,

Meta en Bert Lammers

UIT DE GEMEENTE

JARIGEN

Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder degenen die de leeftijd der sterken vanaf 75 jaar mochten of nog hopen te bereiken.

Maand november

23-11 Mevr. G. Zwerus-Hogeboom

Maand december

20-12 Dhr. S. Zwerus
22-12 Mevr. D. Eilander – Augustinus
27-12 Dhr. G. de Weerd

MEELEVEN

Harm en Mia van Welsum-Nooteboom waren op 16 oktober 40 jaar getrouwd. Gezien de zorgen die er waren rond de gezondheid van Harm is er heel veel dankbaarheid dat Harm en Mia dit samen beleven mogen. We feliciteren hen ook hier nog van harte. We hopen dat ze er nog lang voor elkaar mogen zijn en voor de mensen om hen heen. Ook in dienstbaarheid aan de gemeente.

Jennie Reurink onderging een knieoperatie in Ede. Opgelucht dat de operatie achter de rug is, is zij nu aan het revalideren. We wensen haar daarvoor moed en kracht.

We denken aan zovelen die moeiten kennen zoals de familie Bomhof.

Leven we met elkaar mee in betrokkenheid en voorbede?

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS

KERKENRAADSVERGADERING

Maandag 29 november

Kan onze gemeente voortbestaan?

!!!Belangrijk nieuws: Ambtsdragers gezocht!!!

Voor sommigen zit de tijd er na 4, 8 of 12 jaar op.

Anderen gaan wegens hun gezondheid stoppen.

BELANGRIJK BERICHT!!!

Kerkenraadsleden gezocht



Per 1 januari 2022 verlaat meer dan de helft van het huidige aantal Kerkenraadsleden onze kerkenraad!

Ze hebben er vele jaren opzitten als bestuurslid en we zijn als gemeente dankbaar voor alles wat ze mochten betekenen voor onze gemeente.

Maar kijkend naar de toekomst kunnen we toch wel zeggen dat er een behoorlijk probleem aan zit te komen. Want nu is het ruim de helft van de Kerkenraad die aftreedt maar volgend jaar is het de andere helft waarvan de termijn erop zit... Er is bestuurlijke vernieuwing nodig.

Gaan we het als gemeente redden om per 1 januari 5 kerkenraadsvacatures op te vullen en een jaar later nog eens 4? Het zal moeten, willen we als Hervormde Gemeente van Veessen tenminste voortbestaan. En het kán ook, dat weet ik zeker.

Voor het einde van het jaar zijn er 2 ouderlingen, een diaken en 2 kerkrentmeesters nodig.

We geloven dat we als kerk een roeping hebben, we geloven ook dat de Heer van de kerk wil dat het werk doorgaat. Maar daarnaast hangt het natuurlijk van uw/jouw(!) keuze als gemeentelid af of onze kerk kan voortbestaan. Anders hangt er een grote 'bestuurscrisis' in de lucht. En wel binnen 4 maanden.

Neem je verantwoordelijkheid als gemeentelid en meld je aan, ook en misschien juist als je jong bent.

Want met minder dan een halve kerkenraad kunnen we niet doorgaan als kerk. Voor info kan er altijd met een Kerkenraadslid gebeld worden, bijvoorbeeld met ondergetekende. Of kom even langs. Was eerder niet-belijdend-lid zijn een reden om geen Kerkenraadslid te worden, tegenwoordig ligt dat anders; ook doopleden kunnen toetreden. Het is echt alle hens aan dek nu.

Namens de gehele kerkenraad,
Gert Visser.
Tel. 0578 631654 / 06-22793611

DATA KRINGEN

Koffie ochtend



Iedereen is hartelijk welkom op de koffieochtend in "De Boerbrink" vanaf half 10.

De koffie staat klaar op:

Woensdag 17 november

Donderdag 16 december (Kerst)

Woensdag 12 januari

Woensdag 09 februari

Woensdag 09 maart

Donderdag 14 april (Pasen)

En als afsluiting is er een uitje gepland op woensdag 11 mei.

Vriendelijke groet,

Hennie Mulder

VOOR DE GEMEENTE

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

Net als vele andere kerkelijke gemeenten gedenkt de Hervormde Gemeente van Veessen jaarlijks de overledenen.

Dit gebeurt op de laatste zondag van het Kerkelijk jaar welke dit jaar valt op 21 november.

In deze herdenkingsdienst zal ds. B. Lammers voorgaan.

Behalve gemeenteleden willen we ook andere overleden dorpsgenoten gedenken. We doen dit door in de dienst de naam te noemen en voor de overledene een kaars aan te steken.

De volgende overledenen zullen worden herdacht:

- Mevr. T. Hogeboom-Bons
overleden op 24 december 2020 op de leeftijd van 90 jaar
- Mevr. H. Docter-Grolleman
overleden op 26 december 2020 op de leeftijd van 84 jaar
- Dhr. W. Hanekamp
overleden op 09 april 2021 op de leeftijd van 75 jaar
- Mevr. J. Bons-Bosman
overleden op 25 april 2021 op de leeftijd van 90 jaar
- Dhr. H.J. Boer
overleden op 16 mei 2021 op de leeftijd van 69 jaar
- Dhr. J. A. Hogeboom
overleden op 20 mei 2021 op de leeftijd van 79 jaar
- Dhr. R.A. Wonink
overleden op 22 mei 2021 op de leeftijd van 91 jaar
- Mevr. H. van de Beek-Albertus
overleden op 06 juni 2021 op de leeftijd van 83 jaar

Na het noemen van de naam wordt er een kaars aangestoken als symbool van het licht Gods wat troost mag geven in het midden van verdriet en gemis.

Als laatste ontsteken we een kaars voor hen die niet genoemd zijn. We nodigen een ieder uit om op zondag 24 november 9.30 uur aanwezig te zijn.

=====

De pest en corona

In de Middeleeuwen was de pest de meest gevaarlijke ziekte in Europa. In de 13e eeuw kostte de 'Zwarte Dood' het leven van ongeveer een derde van de bevolking. Ook in de tijd van Luther en Calvijn braken er nog regelmatig pestepidemieën uit. In 1527 ging de pest rond in Wittenburg en andere Duitse steden. Veel mensen waren erg bang om besmet te raken en wilden de stad ontvluchten. Luther schreef toen het boekje 'Ob man vor dem sterben fliehen möge'. Luther geeft aan hoe je als christen alle onnodige risico's om besmet te raken moet voorkomen, en tegelijk als christen hulp moet bieden waar het echt nodig is. De heer Hugo (H.C.) van Woerden, die de site www.maartenluther.com beheert, gaf mij het volgende citaat. Het zou voor vandaag geschreven kunnen zijn!

Sommigen weigeren om medicijnen in te nemen, en mijden geen plaats of persoon waar hun aanwezigheid niet is vereist. Zó gaat het niet goed lieve vrienden!

Gebruik de medicijnen, neem en doe wat zou kunnen helpen, ontsmet je huis, tuin en straat. Mijd ook personen en plaatsen, waar je naaste je niet nodig heeft. En gedraag je als iemand die graag een grote stadsbrand wil helpen blussen. Want wat is de pest anders dan een vuur, dat geen hout en stro, maar lichaam en leven opvreet.

Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen. Dan wil ik ook helpen met het uitroken⁽¹⁾, de lucht in huis verversen, medicijnen geven en nemen, én plaats en persoon mijden waar men mij niet nodig heeft, opdat ik mijzelf niet zal verwaarlozen en bovendien ook anderen zou aansteken en besmetten, en dat ik zó door mijn nalatigheid de oorzaak van andermans dood zou zijn.

Wil God mij echter wegnemen, dan zal Hij mij wel weten te vinden. In dat geval heb ik toch gedaan wat Hij wilde dat ik zou doen, en ben ik niet schuldig aan mijn eigen dood of aan de dood van andere mensen.

Waar echter mijn naaste mij nodig heeft, wil ik geen plaats of persoon mijden, maar onbezorgd gaan en helpen zo goed ik kan, zoals al eerder is gezegd.

Kijk, dat is een echt godvrezend geloof, dat niet roekeloos of vermetel is, en God ook niet verzoekt.

Uitroken van huizen waarin iemand overleden was, waarbij ook kleding en huisraad en beddengoed werden verbrand.

"Gevonden op de website van het diaconaal steunpunt van de Protestantse Kerk".

Toerustingsavonden

Samen met Vorchten organiseren we vijf avonden rond het thema

HOOP

Maandagavond 1 november was startavond

**Maandagavond 6 december om 20.00 uur
'Hoop in de christelijke kunst'**

ds. Alfred Bronswijk in de Verbinding in Vorchten

**Maandagavond 10 januari om 20.00 uur
'Hoop door het Koninkrijk van God in ons'**

ds. Paul Plug in de Boerbrink in Veessen

**Maandagavond 7 februari om 20.00 uur
'Hoop in het verpleeghuis'**

ds. Job Smit, verpleeghuispredikant in de Verbinding in Vorchten

**Maandagavond 21 maart om 20.00 uur
'Slotavond Hoop in het licht van de eindtijd'**

ds. Bert Lammers, in de Boerbrink in Veessen

Toegang vrij voor kerkleden van beide kerken, maar uitdrukkelijk ook voor niet-kerkleden.

Anmelding niet nodig. Uw komst wordt op prijs gesteld, zowel in Vorchten als in Veessen.



Online naar de kerkdienst luisteren

Af en toe kom ik tips tegen voor het online volgen van kerkdiensten. De bedoeling van die tips is dat de plek waar je de dienst luistert een soort verlengstuk is van de kerk. Ik geef wat tips door:

*Probeer als het even kan te kijken op het moment dat de dienst wordt uitgezonden. Zo kun je je beter verbonden voelen met de gemeenteleden in de kerk.

*Kies een rustige plek, zonder telefoon en andere 'afleiders', waar je er echt voor gaat zitten.

*Als je kinderen hebt, zorg dan dat ze iets te doen hebben, bijv. een kleurplaat of ander werkje.

*Steek een (paas)kaars aan.

*Zing de liederen mee. Thuis kan wel wat in de kerk op dit moment niet mogelijk is.

*Wacht met de koffie tot de dienst is afgelopen.

Gezegende onlinediensten toegewenst!

=====

De Protestantse kerk roept ons op om alleen bij elkaar te komen als het dringend noodzakelijk is, bijv. als er een predikant beroepen moet worden. Dergelijke dringende zaken zijn op dit moment niet aan de orde in Veessen. Dat betekent dat het kringwerk voorlopig niet met fysieke aanwezigheid van de leden kan doorgaan. Wellicht dat sommige kringen, bijvoorbeeld de inburgeringskring, elkaar digitaal gaan ontmoeten. Houd de berichten in de gaten!

=====

Beste Psalm dichters.....Als ik aan jullie denk.....Aan jullie wil ik een brief schrijven. Rechtstreeks uit mijn hart. De Psalmen zijn mijn pocketbijbel, een kleine bijbel in de grote Bijbel. Beste Psalm dichters, jullie kennen mij door en door. Jullie weten precies wie ik ben en hoe ik in elkaar zit. Er is geen moment in mijn leven, of jullie geven er woorden aan. Er is geen situatie in mijn geloofsleven, of ik vind het terug in de Psalmen. Ik ken geen zanger die zolang bekend blijft. Er is geen bundel die zolang mee gaat. Ik blijf jullie Psalmen zingen tot mijn laatste dag en tot de jongste dag. Lieder van Israël, het volk van God; en liederen van de Gemeente van Jezus Christus, de kinderen Gods. Lieder geschreven met de gouden pen van de Heilige Geest! (J. van Dieren)

=====

Thema-avond “Omgaan met rouw en gemis”: 18 november.

De werkgroep Pastoraat van de Ontmoetingskerk nodigt u van harte uit voor een thema-avond “Omgaan met rouw en gemis”. Deze avond zal plaatsvinden in het Treftpunt, achter de Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21 in Heerde op donderdag 18 november. Ook zullen hierbij aanwezig zijn Rita IJzerman, uitvaartbegeleider en Erik van der Laan, beheerder van begraafplaats Engelmanskamp.

We hebben nogal een jaar achter de rug door corona: het was de eerste maanden paniek en soms hartverscheurend hoe weinig gelegenheid er was om afscheid te nemen van je geliefden. Uitvaarten met maar 10 aanwezigen... Dit wordt dan ook een open avond om elkaar te ontmoeten en deze verhalen te delen. En er is gelegenheid om met elkaar door te praten: Wat doet dit alles met jou, en wat helpt jou verder? Hoe ga jij om met rouw en gemis??

De avond is open betekent in dit geval: niet beperkt tot leden van de Ontmoetingskerk, iedereen is van harte welkom! Dus kom en neem gerust iemand mee.

Om een indruk te krijgen op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen, zouden we het fijn vinden als u/ jij je van tevoren even aanmeldt. Aanmelden kan via meldpost@okheerde.nl of via tel.: 06 50802687

Aanvang: 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur staan de koffie en thee klaar.

Mocht vervoer een probleem zijn > dan graag even melden via bovenstaand mailadres of telefoonnummer. Dan zorgen wij dat u opgehaald en weer thuisgebracht wordt.

=====

Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld

We nodigen alle senioren van harte uit tot het bijwonen van de PCOB bijeenkomst op woensdag 17 november a.s. om 14.30 uur in Het Treftpunt, Kanaalstraat 21 te Heerde.

Deze middag hebben we de heer Willem van de Weerd van de Rijwielhoek in Oene uitgenodigd om iets te vertellen over het op maat afstellen van de fiets en hoe je van zadelpijn afkomt!

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het 40 jarig jubileum van onze afdeling.

U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis! Inlichtingen: pcobheerde@gmail.com of 0578-696822

INGEKOMEN EN VERTROKKEN GEMEENTE LEDEN

INGEKOMEN: Tycho Gerard Jan Tessemaker

VERTROKKEN: Hendrik Mulder
Hendrika Johanna Mulder-Wijenberg

KERKKLOK

De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.
Kopij aanleveren via e-mail.

E-Mail: willywullink@hotmail.com

Kopij kerkklok inleveren voor:

Donderdag 02 december

Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl

COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.

girorekening: NL10INGB0004482210

bankrekening: NL71RABO0326546464

Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.

De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:

25 stuks	€	18,75	50 stuks	€	37,50
75 stuks	€	56,25	100 stuks	€	75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding "collectemunten", worden de munten bij u thuis bezorgd. Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar voor de belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt.

Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een fiscale aftrekpost.

VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN			
Collecten	Collectegeld tijdens de kerkdiensten en ontvangen via de bank, samen Dit is samen voor de Diaconie en Kerk	€	1.251,32
Verjaardagfonds	- Meerdere giften, totaal	€	95,00
Giften	Meerdere giften voor de Kerk	€	25,00
	Via ds. Lammers:	€	15,00
		€	50,00
		€	20,00
	Gift voor de Diaconie	€	20,00
	Meerdere giften voor de bloemen	€	20,00
	Gift gebruik Boerbrink	€	30,00
Totaal Collecten en giften		€	1.526,32

Alle gevers hartelijk dank!

ROOSTERS

BOERBRINK SCHOONMAKEN	
14/20 – 11	de dames van Welsum-Nooteboom / Van Dijk-Bartelink
12/18 – 12	de dames Nijmeijer-van Welsum / Van Dieren-Bomhof
09/01 – 2022	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Wijenberg
KERK SCHOONMAKEN	
31/06 – 11	de dames Karrenbeld-Bomhof / Reurink-Draaijer
07/13 – 11	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
14/20 – 11	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
21/27 – 11	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
28/04 – 12	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
05/11 – 12	de heer B. van der Scheer / mevrouw F. van der Scheer-Berends
12/18 – 12	de dames Karrenbeld-Bomhof / Reurink-Draaijer
19/25 – 12	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
26/01 – 2022	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS	
31/06 – 11	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
07/13 – 11	de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag
14/20 – 11	dhr. G. Wonink
21/27 – 11	de heren G. Booy / J. Booy
28/04 – 12	dhr. W. Wullink
05/11 – 12	de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven
12/18 – 12	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
19/25 – 12	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
26/01 – 2022	de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag

RONDOM DE KERK	
31/06 – 11	dhr. W. Schoonhoven
07/13 – 11	dhr. G.J. Tessemaker
14/20 – 11	dhr. G. Wonink
21/27 – 11	dhr. H. v. Welsum
28/04 – 12	dhr. W. Wullink
05/11 – 12	dhr. J. Nederveen
12/18 – 12	dhr. H. Bos
19/25 – 12	dhr. K. Witman
26/01 – 2022	dhr. W. Schoonhoven
GRASMAAIEN RONDOM DE KERK	

Vrijwilliger/ster gevraagd

Zijn er nog vrijwilligers die onze teams willen versterken voor het schoonmaken van de “Boerbrink” en het schoonmaken van de kerk.

Vindt u het leuker om rondom de kerk wat te willen doen mag u zich ook aanmelden.

Aanmelden kan bij Willy Wullink.

Via de mail willywullink@hotmail.com of telefoon 06-38923244

ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN

Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur

Door de week: 19.30 uur

Zondag 14 november

Voorganger	: Ds. B. Zitman	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Zwolle	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-621540	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Verwarming

Zondag 21 november **Laatste Zondag Kerkelijk Jaar**

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. T. Hoogers
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Henry
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Floor Huiskamp
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. G. Visser	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 28 november **1^{ste} Advent**

Voorganger	: Ds. R.A. Houtman	Organist	: Dhr. T. Hoogers
Uit	: Epe	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 0578-696084	Kinderoppas	: Mevr. A. Kouwenhoven
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. J. Nederveen	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 5 december **2^{de} Advent**

Voorganger	: Ds. J.W. vd Kamp	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Elburg	Kindernevendienst	: Joukje
Telefoon	: 0341-267670	Kinderoppas	: Mevr. M. van Welsum
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. H. van Welsum	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 12 December **3^{de} Advent**

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Henry
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. G. Pleiter	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 19 december **4^{de} Advent**

Voorganger	: Ds. F. Buitink	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Heino	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 0644207564	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 06-12157015
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. W. van Dieren	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Vrijdag 24 december **Kerstdienst** **Aanvang dienst 22.00 uur**

Voorganger	: Ds. W.G. Sonnenberg	Organist	: Dhr. J. Bosch
Uit	: Ede	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0318-640197	Kinderoppas	: Geen
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. G. Wonink
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 06-11311670
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Wit
Koster	: Mevr. H. Mulder	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zaterdag 25 december
1^{ste} Kerstdag
Aanvang dienst 10.00 uur
Gezinsdienst

Voorganger	: Dhr. J.P. Bredenhoff	Organist	: Dhr. T. Hoogers
Uit	: Wierden	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0546-627666	Kinderoppas	: Floor Huiskamp
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. J. Bastiaannet	Deurcollecte	: Kinderen in de Knel

Zondag 26 december
Aanvang dienst 09.30 uur

Voorganger	: Ds. G. de Goeijen	Organist	: Dhr. H.L. Dalhuisen
Uit	: Den Ham	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0546-671918	Kinderoppas	: Mevr. A. Kouwenhoven
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Wit
Koster	: Mevr. K. Huiskamp	Deurcollecte	: Oudejaarscollecte

Vrijdag 31 december
Oudjaarsavond
Aanvang dienst 19.30 uur

Voorganger	: Dhr. J.P. Bredenhoff	Organist	: Dhr. T. Hoogers
Uit	: Wierden	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0546-627666	Kinderoppas	: Geen
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Oudejaarscollecte

Bankrekeningen kerk

Sinds jaar en dag heeft de Hervormde Gemeente van Veessen 2 bankrekeningen, te weten NL71 RABO 0326546464 bij de Rabobank en NL10 INGB 0004482210 bij de ING bank. De ING-rekening stamt af van de girorekening die de kerk ooit had. De reden om toentertijd naast een bestaande bankrekening een girorekening te openen was het feit dat leden met een girorekening eerst geen geld konden overmaken naar een bankrekening. Later (jaren '60) wel, maar het duurde erg lang.

Het zegt veel mensen niets meer maar destijds was de Postgiro een vooruitstrevend, sociaal betaalsysteem waarin 'iedereen' een rekening kon krijgen. De verwerkingssnelheid was hoog door automatisering (ponaskaarten), de dienstverlening was uitstekend en goedkoop en de openingstijden waren vergeleken met die van de banken erg ruim, zodat ook mensen die lange dagen maakten ('arbeiders') hun geldzaken goed konden regelen. Later werden al deze verworvenheden gemeengoed zodat de Postgiro haar bestaansrecht min of meer verloor en tenslotte werd overgenomen door de ING-bank. Daardoor kwam de kerk met 2 bankrekeningen te zitten, wat helemaal niet erg was, er waren aan bankrekeningen nauwelijks tot geen kosten verbonden. Dat veranderde in de loop van de jaren. Evenals de eisen die er, van Overheidswege, gesteld werden aan houders van bankrekeningen, zeker wanneer het stichtingen en kerken betrof.

Wat nu?

Administratieve rompslomp en steeds hogere bankkosten hebben ons doen besluiten om de ING-rekening met bankrekeningnummer NL10 INGB 0004482210

eind 2021 op te heffen. Omdat behoorlijk veel mensen deze rekening nog gebruiken voor hun giften is het natuurlijk van belang dit tijdig kenbaar te maken, bij deze dus.

U kunt nu al gebruik gaan maken om uw giften over te maken op het bankrekeningnummer van de Rabobank NL71 RABO 0326546464. In de colofon van de kerkklok zullen we op de voormalige plaats van het ING-nummer voorlopig ook een zinnetje van die strekking opnemen.

Dingen komen en gaan, de ooit zo vooruitstrevende Postgiro is verdwenen. Maar wie weet wat de toekomst nog in petto heeft aan betaalmogelijkheden...

Gert Visser

COLOFON

Predikant: Ds. L. Lammers

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen
Tel: 0578 - 631368

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl

Ouderlingen:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252
Dhr. W. van Dieren 0578 - 631370
Mevr. K. Huiskamp 0578 - 631201
(Jeugdouderling/scriba)

Ouderlingen - Kerkrentmeesters:

Dhr. G. Pleiter 0578 - 694793
Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Kerkrentmeester:

Dhr. G. Visser 0578 - 631654
e-mail: kerkvoogdij@kerkveessen.nl

Diaconie:

Dhr. H. Bosman 0578 - 631457
Dhr. H. van Welsum 0578 - 631285
Mevr. H. Mulder 0578 - 631489
e-mail: diaconie@kerkveessen.nl

Kerkklok:

Mevr. W. Wullink
e-mail: willywullink@hotmail.com

Collectebonnen / Giften

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen
bank: NL71 RABO 0326 5464 64
giro: NL10 INGB 0004 4822 10

Administratie:

Ledenadministratie:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252
e-mail: leden@kerkveessen.nl

Boekhouding:

Dhr. W. Pieltjes 0578 - 631483

Scribaat (uitvoerend):

Mevr. A. Buitendijk 0578 - 641889
e-mail: scriba@kerkveessen.nl

Coördinatie organisten:

Mevr. T. Visser 0578 - 631654

Begraafplaats:

Onderhoud:

Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Administratie:

Dhr. G. Kouwenhoven 0578 - 631778
Email: verhuur@kerkveessen.nl

Grafdelver:

Regratec 0572 - 360262

Giften Diaconie:

Diaconie Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66

ING-bankrekening van de kerk wordt per 31 december 2021 opgeheven.