



DE KERKKLOK

De Kerkklok, jrg. 85; nr. 7, oktober/begin november 2020 Uitgever: Hervormde gemeente te Veessen

Van Israëlzondag naar Hervormingsdag

heeft God Zijn volk soms verstoten? Beslist niet... (Rom. 11: 1a)

“De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.” Deze woorden vinden we in het eerste artikel van de kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland. Onopgeefbaar. Dat is een heel sterk woord. Blijkbaar gaat het in de verbondenheid met Israël om een kernzaak. Misschien is het wel zo dat de kerk geen kerk meer is wanneer ze de verbondenheid met Israël opgeeft.

Die onopgeefbare verbondenheid staat echter wel onder druk. Vanwege het voortdurende geweld in Israël las ik ergens: “kunnen we de Israëlzondag eigenlijk nog wel vieren en.... zullen we de uitspraak ‘onopgeefbaar verbonden’ maar uit de kerkorde schrappen?”

Een jood die dit leest zal zich waarschijnlijk afvragen wat dat woord onopgeefbaar dan eigenlijk te betekenen heeft. Hoe betrouwbaar is deze kerk? Temeer daar de kerk jegens de joden zo onbetrouwbaar is gebleken gedurende 20 eeuwen kerkgeschiedenis.

Paulus gaat in Romeinen 9 tot en met 11 in op de plaats van Israël in Gods heilsplan. Aan het begin van hoofdstuk 11 stelt hij in feite de vraag of God de verbondenheid met Zijn volk opgegeven heeft.

Die vraag moest wel een keer aan de orde komen in deze brief. Immers, aan het begin van de brief presenteert Paulus zich nadrukkelijk als apostel voor de heidenen. (1:13 en 14) En hij zegt dingen over zijn volksgenoten

die er niet om liegen. Hij stelt de zonden van de heidenen genadeloos aan de kaak, maar wat hij over Israël zegt liegt er ook niet om. Vooral in hoofdstuk 2 en het begin van hoofdstuk 3 spaart hij de joden niet.

Alle mensen zijn zondaren is zijn conclusie. Heidenen en joden. Niemand uitgezonderd. Vervolgens komt Paulus in de hoofdstukken 3 tot en met 8 tot zijn weergaloze uiteenzetting dat goddelozen gerechtvaardigd worden. Uit pure genade, door het volbrachte werk van Christus.

Maar betekent dat nu dat Israël voor God heeft opgehouden te bestaan? Geen sprake van! Zeer stellig wordt die gedachte van de hand gewezen. Gods onopgeefbare verbondenheid met Israël onderstreept juist dat het enkel genade is. Dát het heil helemaal in Hem ligt. In Zijn verkiezing. God blijft hen liefhebben omdat Hij de aartsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt neemt Hij nooit terug (Romeinen 11:28en 29).

Een kerk die dit Evangelie serieus neemt, blijft Israël trouw. Een kerk die de onopgeefbare verbondenheid met Israël wil schrappen geeft de kern van haar geloof prijs. Een kerk die Israël loslaat, raakt de God van Israël kwijt. Zo'n kerk zal terugvallen in het heidendom en uiteindelijk alleen overhouden wat mensen altijd al zelf bedacht hadden en steeds weer zullen bedenken.

Nu spreekt Paulus over het volk Israël. Wij hebben ook sinds 1948 (wonderlijk!) te maken met de staat Israël. De moeite van velen heeft te maken met de staat Israël. Met het politieke beleid, de houding ten opzichte van de omliggende volken. Verbondenheid met het volk, dat kan nog. Verbondenheid met het land wordt al moeilijker. Maar verbondenheid met de staat?

Ja ook met de staat Israël. Dat betekent niet dat er geen kritiek mag zijn. Maar de staat losmaken van volk en land is een vorm van verraad. Wil onze verbondenheid slaan op de werkelijkheid dan kan er alleen sprake zijn van verbondenheid met volk, land en staat. Zo concreet is het!

Zondag 4 oktober: Israëlzondag. Dag van onopgeefbare verbondenheid met Israël.

Op 31 oktober is het Hervormingsdag. Bij uitstek de dag om de vrije genade te vieren. 'Wij leven niet door ons doen, maar door Gods schenkende gerechtigheid in Christus', jubelde Luther (die over de Joden zulke verschrikkelijke dingen heeft gezegd...).

Israëlzondag en Hervormingsdag, begin en eind van de maand oktober worden verbonden door Gods genade!

Soli Deo Gloria!

Ds. Bert Lammers

RONDOM DE KERKDIENTST

Op zondag 25 oktober hoop ik voor te gaan. Op het rooster staat dat we deze zondag ook Avondmaal zullen vieren. In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus is het nog de vraag hoe we dat precies zullen doen. Houd de mededelingen in de gaten aan het begin van de dienst. In de verkondiging wil ik in ieder geval stilstaat bij de psalm van deze zondag: Psalm 1. Op 22 november is het eeuwigheidszondag. Het is de bedoeling dat we in deze dienst hen herdenken die ons ontvallen zijn. Ook wat deze dienst betreft is het de vraag hoe we dat precies zullen doen en ook hier spelen de ontwikkelingen rond het coronavirus een grote rol. Met alle beperkingen blijven we op zondag samenkomen en verbinden we ons thuis online met de diensten! In onzekere tijden maken we zo duidelijk waar ons houvast ligt!

Maatregelen rond het coronavirus

De besmettingen nemen sterk toe. Ook in ons buurdorp Heerde waren er op twee koren nieuwe besmettingen. Helaas hebben we daarom alweer moeten besluiten het zingen in de diensten eerst te beperken en vervolgens er helemaal van af te zien. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen en adviezen van overheid en landelijke kerk nauwlettend volgen om zo passende maatregelen te nemen. Blijf alsjeblieft wel komen zolang dat mogelijk is. juist in deze spannende tijden is het belangrijk dat de lofzang en de voorbede gaande blijft!

Het moderamen, Karin Huiskamp, Bert Lammers, Jan Nederveen.

Kinderkoor de Merels uit Wezep

Het was de bedoeling dat het Kinderkoor de Merels uit Wezep op zondag 01 november mee zouden werken in de dienst. Doordat de corona in een tweede golf zit en er steeds meer besmettingen komen is er besloten om dit niet door te laten gaan.

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN

Zondag 04 oktober, collecte Kerk en Israël

Leren door ontmoeting en dialoog. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

=====

01 november extra collecte najaarszendingsweek.

Indonesië - Kerk met vrouwen in de hoofdrol.

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk

=====

04 november extra collecte Voedselbank Vaassen.

=====

UIT DE PASTORIE

Vakantie

In de tweede week van september hadden we nog een week vakantie. Het viel niet mee om een plekje op een camping te vinden. Veel senioren waren nog op pad en bleven voor het merendeel in Nederland. We kwamen terecht in Amen op steenworp afstand van kamp Westerbork. We lazen daar de boeken die we cadeau hadden gekregen van Ben en Christel Benninga en Wijnand en Miny Sonnenberg. *Dansen met de vijand van Paul Glaser en 't Hooge Nest van Roxane van Iperen*. In beide boeken speelt kamp Westerbork een rol omdat de hoofdrolspelers in beide boeken in dit kamp terecht kwamen voor ze gedeporteerd werden naar de vernietigingskampen in Duitsland en Polen. Het was niet voor het eerst dat Meta en ik lazen over de oorlog. Maar opnieuw waren we verbijsterd door het niet te beschrijven leed dat joodse mensen is aangedaan. Wat me nog steeds bezighoudt is het feit dat gewone mensen zoals u, jij en ik in de ban zijn geraakt van een systeem en een ideologie die met zoveel wreedheid miljoenen mensen vernietigd heeft. Vooral de gedachte dat als het toen is gebeurd, het nu weer kan gebeuren houdt me bezig. Je wordt niet vrolijk van het lezen van boeken over de oorlog. Toch raad ik iedereen en zeker ook jonge mensen aan om met enige regelmaat een dergelijk boek te lezen. Om waakzaam te blijven.

Mondkapje

Ondertussen was het fijn om vakantie te hebben. De omgeving rond Amen is prachtig. En corona is even ver weg. Vooral het feit dat ik even geen mondkapje hoefde te dragen was een verademing. Tijdens mijn werk bij WZU Veluwe moeten we namelijk de hele dag zo'n lapje voor. Meer dan ooit merk ik dat mijn gezicht een belangrijk instrument in mijn werk is. Hoe kan ik kennismaken met mensen als een groot deel van mijn gezicht bedekt is? Voor dementerende mensen is het verwarrend. Wie ben jij? Wat is er aan de hand? Deze vragen zijn vaak op het gezicht te lezen. En hoe durven mensen persoonlijke dingen te vertellen als ze aan mijn gelaatsuitdrukking niet kunnen zien hoe ik op hun ontboezemingen reageer. Ik moet de laatste tijd vaak denken aan deze regels uit Psalm 97:7 in de oude berijming: *Gods vriend'lijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht, Voor all'oprechte harten, Ten troost verspreidt in smarten....* Ik denk dat het de bedoeling is dat wij dat vriend'lijk aangezicht van God weerspiegelen. Maar weerspiegelt er nog iets als mijn aangezicht bedekt is door een mondkapje? Het lijkt er op dat

we er voorlopig nog niet vanaf zijn. De dagelijks stijgende besmettingen vragen helaas om nieuwe en op bepaalde terreinen strengere maatregelen.

Bezoek

Nu de besmettingen weer stijgen merk ik dat ik ook weer onzekerder wordt als het gaat om het bezoekwerk. Ik kom op veel plaatsen. Ik ontmoet veel mensen. Ik wil niet degene zijn die het virus verspreid. Zegt u ook gerust als u mij liever niet op bezoek wilt hebben. En ook omgekeerd als je dat juist wel wilt. En oh ja, in principe werk ik op maandag en donderdag voor Veessen. Als u/jij mij telefonisch wilt spreken is dat de handigste dag. En 's avonds natuurlijk.

Herfst

Na nog een prachtige nazomerweek is het een stuk koeler en natter nu ik dit schrijf. Het wordt steeds vroeger donker de herfst is in aantocht. Niet iedereen vindt dit de fijnste tijd van het jaar. Toch is het een tijd die z'n eigen schoonheid kent. De herfstkleuren, de herfstzon die alles in een gouden schijnsel zet, het is prachtig. En de herfst geeft ook vruchten. Gisteren zochten Meta en ik op verschillende plekken rond Veessen walnoten en we zochten niet voor niets...

Ik eindig deze 'Uit de pastorie' met een gedicht van de dorpsdichter uit Den Ham (Ov.) waar we bijna tien jaar woonden, wijlen Henk Pool. Het is geschreven in een ander dialect dan de Veessenaren spreken maar volgens mij prima te begriepn:

Als de blaâ valt Zo gangs verkleurt het blad,
het greun wöd't laanksaam doffer,
de zommer he'w 'ehad
en beume brengt heur offer.

Ziej dekt de èerde too,
met 't blad dat ze loat vallen:
eers' weinig, 't is nog vroom,
mar later doezendtallen.

Verwonderd kiek ik rond:
zee toch 's an dee kleuren,
det greun en broen en bont,
en roekt toch 's dee geuren!

Wat beume liekt van goald,
in 't licht van zunnestroalen.
Wee as van kleuren hoalddt,
den kan zien hart ophalen!

Brengt harfsttied somberheid,
um het veurbieje leven?
Völl' groter heerlukheid
zal oons de Schepper geven!

Want wisse: 't blad valt of,
de Harfst brengt zörg en kommer,
mar geef God eer en lof:
eens kömp de Grote Zommer!

As wij 't van Hum verwacht,
Hum 't roer in haanden geven,
dan kömp, noa winternacht,
veur oons ôk 't nije Leven!

(Uit: Henk Pool, As de blaâ valt, Verzameld werk)

Een hartelijke groet,

Meta en Bert Lammers

UIT DE GEMEENTE

JARIGEN

Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder degenen die de leeftijd der sterken mochten of nog hopen te bereiken.

Maand oktober

09-10 Mevr. J.H. Rakhorst-Wagtelenberg
15-10 Dhr. S.J. van Marle

Maand november

08-11 Mevr. J. Bons-Bosman
23-11 Mevr. G. Zwerus-Hogeboom

ZIEKEN

Reinier Wonink uit Wezep verbleef in het ziekenhuis. Bloedtransfusie bleek noodzakelijk waardoor hij weer opknapte. We wensen hem op zijn hoge leeftijd Gods zegen toe.

Arie Buitendijk, is op 2 oktober in Zwolle geopereerd aan zijn hand, pols en elleboog. In de hoop dat de pijn verdwijnt of in ieder geval verminderd. Een pijn waar Arie sinds het feit dat hij wakker is geworden op de ic dag in dag uit mee te maken heeft. We hopen en bidden met Arie en Annette mee om een goed resultaat.

Een ingrijpend bericht kregen we van Tineke en Gert Visser. Al langer heeft Tineke last van wat vage klachten. Een scan maakte duidelijk dat die veroorzaakt worden door een zeer langzaam groeiende tumor in haar hoofd. De tumor is goedaardig maar zit wel op een lastige plek. In gesprek met de neurochirurg moet duidelijk worden of de behandeling moet plaatsvinden door middel van bestraling of toch een operatie. We wensen Tineke en Gert toe dat God die zij met liefde dienen, ook nu alles op zijn kop staat, nabij is met Zijn zegen.

Allen die te maken hebben met ziekte, pijn en gemis wensen we moed en vertrouwen toe!

GEDOOPT

Met dankbaarheid zien we terug op de doopdienst waarin Lieke de Boer en Anouk van Olst gedoopt werden. Lieke Joanna de Boer kreeg als dooptekst: *Wat ik je geef is kostbaarder dan het zuiverste goud, ik bied iets dat meer is dan het fijnste zilver (Spreuken 8:19)*. Voor Albertine Willemijn van Olst was de dooptekst: *HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw, (Psalm 36:6)*.

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS

KERKENRAADSVERGADERING

11 oktober en 02 november

=====

Broeders zusters.

In wat een tijd leven wij. Wie had dit ooit kunnen voorspellen dat er in de vreedstijd wij zo aan banden konden worden gelegd. Natuurlijk ben ik het ermee eens dat er zoveel maatregelen worden genomen. We moeten met ons allen deze ziekte onder de knie kunnen krijgen. Als je buitenaf woont en je blijft veel thuis merk je er niet veel van. Wel dat er misschien minder mensen op bezoek komen en altijd de afstand bewaren. Maar zo gauw we buiten onze omgeving komen merken we dat er wat aan de hand is. Op de camping zijn regels en in winkels. We mochten telkens iets meer. Gelukkig ook weer naar de kerk. Blij om elkaar weer te ontmoeten. Waar ik nu zo bang voor ben dat ze ons dat weer gaan afnemen. In de kerk houden we ons goed aan de regels. We zitten op afstand en er kunnen bijna iedere zondag nog mensen bij. Zoveel plekken zijn er nog over. We hoeven ons van te voren niet aan te melden, zoals bij veel kerken wel het geval is. Wel moeten wij ons bij binnenkomst onze gegevens noteren. Mocht er iets mis zijn dan kunnen wij iedereen op tijd waarschuwen. Ik mag ook heel graag zingen. Dat wordt nu ook weer een beetje aan banden gelegd. Wij leggen ons er niet bij neer als we maar weer kerken kunnen, en gezond kunnen blijven.

Onderhoud

We moesten heel lang wachten op de vergunning maar eindelijk kregen we van Monumenten en Gemeente Heerde toestemming om spuwers aan de dakgoten te maken. kijk maar eens naar boven bij de kerk. Onze kerk heeft acht kanten en aan iedere dakgoot moest een spuwer komen.

De reden was dat de goten misschien verzakt waren door de tijd. De gietijzere goten waren aan de binnenkant lager dan aan de buitenkant. Als ze verstopt waren liep het water aan de binnenkant van de kerk over de muur. Deze werd kletsnat en de verf liet los. De boom die veel blad in de goot wierp is nu ook weg en we hopen dat dit probleem nu opgelost is.

Schuurtje

Het schuurtje bij de pastorie is nu gevoegd het staat er weer mooi bij. Wij zijn blij dat we hebben besloten om de schuur op te knappen en niet om hem te vervangen door een houten schuur.

Begraafplaats

In de vorige kerkklok schreef ik dat Wim Pieltjes had aan geboden om met schoffel en hark de begraafplaats onkruidvrij te houden. Ik had nog wat bedenkingen maar tot nu toe moet ik zeggen, dat het kerkhof er prima bij ligt. Mijn complimenten daarvoor. Wim heb jij dat allemaal alleen gedaan of heeft zich nog iemand aan gemeld om je te helpen, ga zo door !!

Als er nog mensen zijn die Wim willen helpen, neem dan even contact op met Wim Pieltjes tel. 0578-631483.

Namens kerkrentmeesters J.B.

DATA KRINGEN

Kringen

De Protestantse kerk roept ons op om alleen bij elkaar te komen als het dringend noodzakelijk is, bijv. als er een predikant beroepen moet worden. Dergelijke dringende zaken zijn op dit moment niet aan de orde in Veessen. Dat betekent dat het kringwerk voorlopig niet met fysieke aanwezigheid van de leden kan doorgaan. Wellicht dat sommige kringen, bijvoorbeeld de inburgeringskring, elkaar digitaal gaan ontmoeten. Houd de berichten in de gaten!

Koffie ochtend

Ook de koffieochtend kan vanwege Corona niet door gaan.
Wij hopen u gauw weer te kunnen ontmoeten.

Groet

Hennie Mulder

Voor informatie 0578 631489 of henniemulder@gmail.com

VOOR DE GEMEENTE

Dominee in de kerkbank

Soms zit ik zelf in de kerk. Gewoon als gemeentelid, als gelovige, als mens met vreugden en zorgen net als ieder ander.

Het is goed om als hoorder in de kerk te zitten. Soms heb ik van te voren niet altijd zin. Bijna altijd ben ik na afloop blij dat ik geweest ben. Vaak word ik aangesproken door een lied en geniet ik van het orgelspel. En regelmatig neem ik iets mee om over na te denken. Soms ontvang ik een nieuw gezichtspunt dat mij helpt in mijn eigen geloven.

Zoals laatst toen ds. Buitink voorging. Het ging over de gelijkenis van de schat in de akker. Tijdens zijn werk op het land stuit de landarbeider op een schat die daar begraven ligt. Hij verbergt de schat, is zo blij dat hij alles verkoopt wat hij heeft verkoopt om eigenaar te worden van de akker.

Waarom verbergt deze man de schat weer? Ook als je de schat gevonden hebt moet je blijven zoeken volgens ds. Buitink. Je moet GóD blijven zoeken. Mensen maken zich graag meester van God. 'Kijk eens, ik heb God gevonden.' Maar God laat zich niet inpalmen. Hij kan niet opgesloten worden in onze voorstellingen en ideeën. Je kunt nooit beslag op Hem leggen. Hij is altijd weer anders. Hij is niet de God van degenen die gevonden hebben maar van degenen die zoeken. God is en blijft een mysterie. Verborg in de wereld.

Ik vond het mooi zoals mijn collega deze gelijkenis uitlegde. Maar ik merkte ook dat ik 't lastig vind dat je altijd moet blijven zoeken. Vind je dan nooit wat? Kun je nooit iets met zekerheid over God zeggen? Ben je niet oeverloos aan het relativieren? Nooit vinden? Altijd zoeken? Is dat een geloof waar je iets aan hebt?

Ineens moest ik denken aan mijn relatie met Meta. We hebben elkaar gevonden. Al meer dan 35 jaar trekken we met elkaar op. We hebben wat met elkaar. We zijn diep met elkaar verbonden. En toch blijft het ook zoeken. Na 35 jaar ken ik Meta nog steeds niet helemaal. Er zijn telkens weer verrassingen. In nieuwe situaties en levensfasen komen andere dingen naar voren. Het blijft een zoeken om de ander werkelijk te kennen.

Zo is het ook met God dacht ik. Er is iets tussen Hem en mij. We zijn diep verbonden. Ik wil niet zonder Hem. Maar het blijft zoeken om Hem echt te kennen. In nieuwe situaties en levensfasen.

Boeiend toch. Naar de kerk gaan. Aan het denken gezet worden. De dienst verder laten spreken in je leven.

Spannend ook. Geloven. Niet statisch. Niet: zo is 't voor nu en in eeuwigheid. Maar dynamisch. Telkens nieuwe ontdekkingen en verrassingen. Ik houd van de kerk. Ik houd van de Heer van de kerk!

ds. Bert Lammers

=====

Geboren

Wouter en Knoester en Jantine Sonnenberg stuurden een geboortekaartje waarmee ze vertellen dat op 17 september hun dochter Minne Mare is geboren. Minne is haar roepnaam. In een begeleidend briefje herinneren Wouter en Jantine ons aan hun huwelijk dat twee jaar geleden plaatsvond in en om de kerk van Veessen. We feliciteren Wouter en Jantine van harte dat hun 'Veessense huwelijk' is bekroond met de geboorte van Minne. En in die felicitatie betrekken we ook opa en oma. Het adres is: Turkooislaan 65, 3523 GK Utrecht

=====

IN JE HEMD. Het kan gebeuren dat je zondags wat aan de late kant bent. Nog even dit of dat, en voor je het weet ben je aan de late kant om toch nog op tijd in de kerk te zijn. Maar door de haast blijkt het dat je jezelf niet helemaal netjes hebt aangekleed. Gelukkig als er iemand attent is om je eraan te herinneren dat je hemd niet netjes zit. Dus even de zaak weer op orde gebracht, zodat een mens er weer netjes bijloopt. Want ja, je wilt toch een beetje netjes voor de dag komen, op z'n zondags zeggen we dan. Ook voor de Heere God hebben we de neiging ons mooiste kleding aan te trekken. Je zet je beste beentje voor, en doet de mooiste kleren aan. Ja net als die man op het bruiloftsfeest, waar Jezus over vertelt (Matth. 22). Hij zag er misschien best netjes uit, maar één ding ontbrak: Hij had geen bruiloftskleding aan. En dan zegt de Bruidegom: onvoldoende eerst omkleden! Je moet Jezus aan doen. Zijn vergeving, Zijn reiniging, Zijn heiliging. Dat kleding zit ons niet zo lekker, het knelt, het wringt. Maar toch zonder die nieuwe jas, dat witte kleding, kunnen we niet op de bruiloft van het Lam komen. Dat kleding is ons toegangsbewijs. Anders sta je in je hemd, en dan moet je buiten blijven. Maar wat nu zo mooi is: Er zijn bruiloftsklederen genoeg! Iedereen, die nu zijn vuile plunje aan de voeten van het kruis bij Jezus inlevert, die ontvangt nieuwe kleding, smetteloos wit. Gewassen in het bloed van het Lam. Dus.....opschieten, omkleden, die bruiloft kon weleens snel beginnen. Want weet dit; Jezus heeft gezegd: Ik kom terug om u allen tot Mij te nemen! Zijn we er klaar voor? Je wilt toch niet in je hemd staan.....! Jan van Dieren

INGEKOMEN EN VETROKKEN GEMEENTELEDEN

- INGEKOMEN:**
- Mevr. H. L. Robert
 - Dhr. T.G.J. Tessemaker
- VERTROKKEN:**
- Mevr. H.H. Gerrits
 - Mevr. W. Karrenbeld-Bomhof
 - Dhr. H.A. Borgardijn
 - Mevr. A.E. Borgardijn-Weersma

KERKKLOK

De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.
Kopij aanleveren via e-mail.

E-Mail: willywullink@hotmail.com

Kopij kerkklok inleveren voor

maandag 26 oktober a.s.

Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl

De eerst volgende inleveringsdatum copy kerkklok voor 2020 is:

30 november.

COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.

- girorekening: NL10INGB0004482210
- bankrekening: NL71RABO0326546464

Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.

De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:

25 stuks	€	18,75	50 stuks	€	37,50
75 stuks	€	56,25	100 stuks	€	75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding "collectemunten", worden de munten bij u thuis bezorgd. Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar voor de belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt.

Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een fiscale aftrekpost.

VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN			
Collecten	Collectegeld tijdens de kerkdiensten en ontvangen via de bank vanaf 20 augustus tot eind september. Dit is samen voor de Diaconie en Kerk	€	841,50
	Via de bank voor Diaconie	€	35,00
Extra Collecte	Voor het Jeugdwerk		
	- via de bank	€	39,00
	voor Fam. Saane voor Libanon	€	200,35
Verjaardagfonds	- via de bank	€	105,00
Giften	Als dank voor de bloemen		
	- via Ds. L. Lammers	€	10,00
	- via mevr. T. Visser	€	10,00
	Voor de Kerk		
	- via Ds. L. Lammers 1x €10,-, 1x €15,-	€	25,00
	- via de bank	€	25,00
Totaal Collecten en giften		€	1.290,85

Alle gevers hartelijk dank!

ROOSTERS

BOERBRINK SCHOONMAKEN	
11/17 – 10	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Wijenberg
15/21 – 11	de dames Van der Beld-Witteveen / Tessemaker-Berends
13/19 – 12	de dames Nederveen-Van Dalen / Van de Scheer-Steenbergen
KERK SCHOONMAKEN	
27/03 – 09	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
04/10 – 10	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
11/17 – 10	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
18/24 – 10	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
25/31 – 10	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
01/07 – 11	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
08/14 – 11	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
15/21 – 11	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
22/28 – 11	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg

ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS	
27/03 – 09	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
04/10 – 10	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
11/17 – 10	de heren H. v. Welsum /J. Dijkslag
18/24 – 10	dhr. G. Wonink
25/31 – 10	de heren G. Booy / J. Booy
01/07 – 11	dhr. W. Wullink
08/14 – 11	de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven
15/21 – 11	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
22/28 – 11	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
RANDOM DE KERK	
27/03 – 09	dhr. G.J. Tessemaker
04/10 – 10	dhr. H. v. Welsum
11/17 – 10	dhr. J. Nederveen
18/24 – 10	dhr. G. Wonink
25/31 – 10	dhr. H. Bos
01/07 – 11	dhr. W. Wullink
08/14 – 11	dhr. K. Witman
15/21 – 11	dhr. W. Schoonhoven
22/28 – 11	dhr. G.J. Tessemaker
GRASMAAIEN RANDOM DE KERK	
27/03 – 09	dhr. W. van Dieren
04/10 – 10	dhr. J. Bastiaannet
11/17 – 10	dhr. H. van Ommen
18/24 – 10	dhr. B. van der Scheer
25/31 – 10	dhr. H. van Welsum

ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN

Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur

Door de week: 19.30 uur

Zondag 04 oktober Israël zondag

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Groen
Koster	: Mevr. H. Mulder	Deurcollecte	: Kerk en Israël

Zondag 11 oktober

Voorganger	: Ds. J. Stap	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Kolderveen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 06-45751180	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. J. Bastiaannet	Deurcollecte	: Bloemengroet

Zondag 18 oktober

Voorganger	: Dhr. J.P. Bredenhoff	Organist	: Mevr. T. Visser
Uit	: Wierden	Kindernevendienst	: Joukje
Telefoon	: 0546-627666	Kinderoppas	: Mevr. A. v. Dieren
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Mevr. K. Huiskamp	Deurcollecte	: Onderhoud geb. (pastorie)

Zondag 25 oktober Heilig Avondmaal

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. T. Hoogers
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. M. v. Welsum
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0612157015
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 01 november

Voorganger	: Dhr. G. Timmer	Organist	: Dhr. J. Bosch
Uit	: Heerde	Kindernevendienst	: Henry
Telefoon	: 0578-693068	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. G. Wonink
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 06-11311670
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. G. Visser	Deurcollecte	: Najaarszendingsweek

Woensdag 04 november Dankdag voor gewas Aanvang dienst 19.30 uur

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. H.L. Dalhuisen
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Geen
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. J. Nederveen	Deurcollecte	: Voedselbank Vaassen

Zondag 08 november

Voorganger	: Ds. M. Zoetewij	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Lemele	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0572-331322	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. H. van Welsum	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 15 november

Voorganger	: Dhr. C. Weeda	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Deventer	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 0570-514878	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Groen
Koster	: Dhr. G. Pleiter	Deurcollecte	: Verwarming

Zondag 22 november Laatste zondag kerkelijk jaar

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. v. Dieren
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. W. van Dieren	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 29 november 1^e Advent

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. S. Kok
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Joukje
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. M. v. Welsum
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Paars
Koster	: Mevr. H. Mulder	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

COLOFON

Predikant: Ds. L. Lammers

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen
Tel: 0578 - 631368

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl

Ouderlingen:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252
Dhr. W. van Dieren 0578 - 631370
Mevr. K. Huiskamp 0578 - 631201
(Jeugdouderling/scriba)

Ouderlingen - Kerkrentmeesters:

Dhr. G. Pleiter 0578 - 694793
Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Kerkrentmeester:

Dhr. G. Visser 0578 - 631654
e-mail: kerkvoogdij@kerkveessen.nl

Diaconie:

Dhr. H. Bosman 0578 - 631457
Dhr. H. van Welsum 0578 - 631285
Mevr. H. Mulder 0578 - 631489
e-mail: diaconie@kerkveessen.nl

Kerkklok:

Mevr. W. Wullink
e-mail: willywullink@hotmail.com

Collectebonnen / Giften

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen
bank: NL71 RABO 0326 5464 64
giro: NL10 INGB 0004 4822 10

Administratie:

Ledenadministratie:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252
e-mail: leden@kerkveessen.nl

Boekhouding:

Mevr. J. Witman 0578 - 631479

Scribaat (uitvoerend):

Mevr. A. Buitendijk 0578 - 641889
e-mail: scriba@kerkveessen.nl

Coördinatie organisten:

Mevr. T. Visser 0578 - 631654

Begraafplaats:

Onderhoud:

Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Administratie:

Dhr. G. Kouwenhoven 0578 - 631778
Email: verhuur@kerkveessen.nl

Grafdelver:

Regratec 0572 - 360262

Giften Diaconie:

Diaconie Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66