



DE KERKKLOK

De Kerkklok, jrg. 85; nr. 3, maart/april 2020 Uitgever: Hervormde gemeente te Veessen

Aan alle inwoners van Veessen en hen die zich bij ons dorp betrokken weten,

Juist deze keer had ik de kopij voor de Kerkklok op tijd klaar. Ik schreef wel over het coronavirus zoals u verderop ook in dit nummer kunt lezen. Maar nu de ontwikkelingen zich in een zo razendsnel tempo voordoen is mijn oorspronkelijke meditatie verderop in deze Kerkklok geplaatst en ga ik hier kort in op de actuele ontwikkelingen. Waarbij ik ondertussen niet weet hoe de situatie is als u dit leest.

Ongekend is wat zich voordoet in ons land. Meta en ik praten voortdurend over alle nieuws rond het virus. Dat zal bij u en jullie niet anders zijn. Het raakt ons immers in alle dimensies van ons bestaan: Je werk, je kinderen die niet meer naar school gaan, feestjes, bruiloften! en bijeenkomsten die geannuleerd worden, handen die we niet meer geven, de boodschappen die we inslaan, de bezoeken die je al of niet brengt aan kwetsbare naasten, vakanties die geannuleerd moeten worden, je afstuderen dat vertraagd wordt, de gevolgen die dit allemaal voor de economie heeft, noem maar op.

Het valt mij op hoe vaak het woord kwetsbaarheid valt. Ineens beseffen we met elkaar dat we het leven en het functioneren van de samenleving niet in de hand hebben. Ook onze hoogontwikkelde samenleving staat volledig op z'n kop. Het openbare leven valt stil.

Ik weet niet hoe het met u/jou persoonlijk is. Ik kan me voorstellen dat er zorg en misschien wel angst is bij mensen die een broze gezondheid hebben. Vanuit Italië horen we berichten over overvolle intensive care afdelingen waar gekozen moet worden wie wel en niet behandeld worden. Mensen sterven in eenzaamheid omdat er vanwege besmettingsgevaar

niemand bij hen mag zijn. Je moet er niet aan denken dat dit ook in Nederland werkelijkheid wordt.

In al deze gebeurtenissen vind ik het bijzonder pijnlijk dat ook veel kerkdiensten niet doorgaan. Juist nu zou de voorbede moeten doorgaan. Voor ons dorp, voor ons land, voor de wereld. Maar ook in ons eigen dorp is de kerk afgelopen zondagmorgen dicht gebleven. Begrijpelijk, alles moet gedaan worden om het virus de kop in te drukken.

Misschien dat we voor de komende weken andere vormen bedenken om wel te blijven bidden en woorden van hoop te verkondigen. Houd u daarom de website van de gemeente in de gaten voor de actuele stand van zaken.

Hebt u/jij behoefte aan gesprek? Bel me gerust! (631368)

Terwijl ik dit schrijf heb ik uitzicht op de kerk. Met z'n mooie toren die omhoog wijst. Bij God moet je zijn! In al je kwetsbaarheid en angst. Hij is de grond onder je voeten, het dak boven je hoofd, je steun in de rug, je toekomst!

En vanmorgen werd ik bepaald bij deze woorden uit Psalm 27 die ik u en jullie graag doorgeef:

'De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?'

Gods nabijheid toegebeden!

Meta en Bert Lammers.

RONDOM DE KERKDIENTST

Bij de diensten Ik hoop op Palmzondag voor te gaan. Op het rooster staat Mattheus 21: 1-17, het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem. Dat is bij uitstek het gedeelte dat past bij deze zondag. Telkens weer aangrijpend omdat het enthousiaste 'Hosanna' in no time omslaat in 'Kruisig Hem'. Op Goede Vrijdag vieren we de maaltijd van de Heer. Mooi om op deze dag met brood en wijn Zijn lijden heel dichtbij te brengen. In de verkondiging wil ik aandacht geven aan wat Johannes in zijn Evangelie over Jezus kruisdood met ons deelt. Op Paasmorgen mag ik u en jullie voorgaan in de Paasjubel. Dan lezen we ook uit Johannes. In hoofdstuk 20 lezen we hoe Johannes vertelt over Jezus' opstanding en de reacties van de mensen op dat onvoorstelbare gebeuren. Vivo laat dan trompetten en andere instrumenten klinken! Van harte gezegende diensten toegewenst ook met de gastvoorgangers!

=====
Tijdens de dienst van 31 mei 1^{ste} Pinksterdag verleent Double Four hun muzikale medewerking.

EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN

29 maart extra collecte onderhoud en stemmen orgel.

=====
05 april extra collecte Stichting Grip op de knip



Begin 2016 is de Stichting Grip op de Knip Heerde opgericht, breed gedragen door de kerken uit de vier dorpskernen Heerde, Veessen, Vorchten en Wapenveld. Deze stichting is de plaatselijke uitwerking van het landelijke SchuldHulpMaatje en werd verwelkomd door de gemeente Heerde.

Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. De speciaal daartoe gecertificeerde maatjes van Grip op de Knip doen dat.

Meer info: naar de website van de Stichting Grip op de Knip of van Schuldhulpmaatje.

UIT DE PASTORIE

De beuk weg. Op de (donder)dag dat ik dit schrijf is de beuk, die zoveel schade aan de kerk berokkende, geveld. Een hoogwerker maakte korte metten met deze inmiddels behoorlijk uit de kluiten gewassen doorgeschoten haagbeuk. Stoere mannen gewapend met kettingzagen (waarvan ik er één was), zorgden er voor dat aan het eind van de morgen de boom in mootjes op het gras van de pastorie lag. Eén van de stoere mannen vertrouwde mij toe dat je door het zagen je agressie kwijtraakt... Het is denk ik goed voor de kerk dat de boom weg is. Maar het uitzicht vanuit de kerk op de boom is er nu ook niet meer. Er is trouwens al wel een nieuwe boom geplant in het gazon voor de pastorie en er volgt er in ieder geval nog één.

Storm en wind. Ondertussen wonen we al weer bijna twee maanden in Veessen. Die periode werd gekenmerkt door veel wind en regen. Daarom zijn we blij dat onze houtkachel aangesloten is. Dat heeft even geduurd. Als de wind om het huis loeit is het heerlijk om bij de kachel te kunnen zitten.

Leerhuis. Ik denk met plezier terug aan twee mooie leerhuisavonden. Vanuit het overkoepelende thema 'De kunst van het leven' stonden we stil bij twee thema's. Eerst over muziek. Iedereen had een favoriet nummer meegenomen. Mooi om elkaar op die manier beter te leren kennen. De avond daarna hadden we het over een heftig onderwerp: 'De kunst van het sterven.' Ook dit was een bijzondere avond. Persoonlijke en ontroerende dingen werden met elkaar gedeeld. We sloten in luchtige ernst af met een stukje uit 'Na de Pauze' van Herman Finkers.

Inburgeringskring. De laatste inburgeringskring ging over de kerk. Een mooie avond in de pastorie. Iedereen heeft een druk leven, dus het moet niet te laat worden. Maar er is steeds gespreksstof te over. We zouden tot diep in de nacht kunnen praten. Een gedachte voor iedereen in de gemeente: Het is mooi wanneer je niet alleen iets komt halen in de kerk maar er ook iets brengt. En ga je nou alleen voor jezelf naar de kerk? Of is de kerk nu juist een tegenbeweging tegen het individualisme dat onze tijd zo kenmerkt...

75 jaar bevrijding.

Af en toe hoor ik wat van de mensen in ons dorp die met hart en ziel bezig zijn met de voorbereidingen van de activiteiten rond 75 jaar bevrijding. Bijzondere feiten en verhalen worden ontdekt. Er wordt heel veel tijd en

energie gestoken. We zien met spanning uit naar het resultaat. Ik wil graag op zondag 3 mei in de kerkdienst aandacht besteden aan dit bijzondere gedenkjaar waarin we 75 jaar vrijheid mogen vieren.

Coronavirus.

Meta werkt nog steeds in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Het eerste ziekenhuis dat vanwege het virus bijna helemaal op slot ging. Meta werkte op dat moment niet en inmiddels is het ziekenhuis weer open. Ik kan me voorstellen dat het virus spanning oproept bij oudere mensen en bij hen die een kwetsbare gezondheid hebben. Dat geldt overigens ook voor de 'gewone' griep. Ondertussen vraag ik me af of de tragedie die zich opnieuw voltrekt in Syrië, Turkije en Griekenland niet veel ernstiger is dan het Coronavirus. Machteloos voel je je als je hoort van bombardementen op burgerdoelen... 'Geef vrede Heer, geef vrede. Er wordt zoveel geleden...' Er zijn veel vragen en waaroms als het gaat om het lijden, de oorlog, het onrecht in deze wereld. Zou je het geloof niet vaarwel zeggen?

Tijdens de laatste leerhuisavond citeerde ik een joodse rabbi. Aan hem werd na de oorlog gevraagd of hij nog in God kon geloven na alles wat er met zijn volksgenoten was gebeurd. Hij antwoordde: 'Hoe zou ik niet in God geloven na alles wat er gebeurd is.'

Als je God vaarwel zegt hou je alleen de ellende over. Liever veel vragen mét God, dan vragen zonder Hem. Dan is het pas echt hopeloos.

In verbondenheid vanuit de pastorie,

Meta en Bert Lammers

UIT DE GEMEENTE

JARIGEN

Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder degenen die de leeftijd der sterken mochten of nog hopen te bereiken.

Maand maart

23-03 Mevr. J.G. Tessemaker-Berends
28-03 Mevr. H. Docter-Grolleman

Maand april

02-04	Mevr. E. Ordelman-Mannessen
20-04	Dhr. J.H. Ordelman
22-04	Mevr. G. van den Berg-Jonker
24-04	Mevr. A.K. Bastiaannet- ter Riet
25-04	Dhr. D.J. van der Scheer

Maand mei

01-05	Dhr. H.J. Overmeen
09-05	Dhr. J. Booij
11-05	Mevr. G.J. Pannekoek-Wagenaar
13-05	Dhr. D.J. van Voorst
16-05	Mevr. J. Velthuis-van Leeuwen

ZIEKEN

Gerard Tessemaker maakt alweer zijn rondgang door het dorp na de hartoperatie die hij onderging. Met hem zijn we dankbaar dat de operatie achter de rug is en dat hij kan werken aan herstel.

Met Reinier van Velsen gaat het minder goed. Op het moment dat ik dit schrijf verblijft hij in het ziekenhuis omdat hij erg benauwd is. We wensen Reinier en Judith geloof en moed toe in deze bewogen tijd.

De heer Jan Ordelman verblijft inmiddels voor verdere revalidatie in het Zonnehuis in Zwolle na de langdurige ziekenhuisopname. Zijn vrouw verblijft inmiddels in Brinkhoven. Nu hun beider leven ineens deze wending gekregen heeft wensen we hen moed en vertrouwen toe.

Harm van Welsum kreeg een goede uitslag. Er is heel veel dankbaarheid dat de waarden terug zijn op het oorspronkelijke veilige niveau.

We noemen lang niet iedereen die te maken heeft met ziekte, verdriet en zorgen. In onze zondagse voorbede bidden we voor allen in ons dorp die geen gemakkelijke weg moeten gaan!

KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS

Legaat voor de Hervormde Gemeente Veessen

Begin dit jaar ontving de Kerkenraad een aanzienlijk bedrag uit de nalatenschap van ons overleden gemeentelid en dorpsgenoot Pieter Joost Schaaap, geboren te Arnhem op 21 juni 1958 en overleden te Nijmegen op 4 november 2019. Pieter Joost Schaaap heeft in zijn testament een bedrag van € 26.451,25 nagelaten, 'gelegateerd', aan onze gemeente. We denken terug aan een markant en betrokken gemeentelid en daarnaast advocaat in hart en nieren. Hij heeft veel meegemaakt in zijn leven en ruim 3 jaar geleden trad hij met Dé van Haaften in het huwelijk. Zo leerden we ook haar kennen. Helaas werd hun geluk wreed verstoord door een ongeval tijdens een vakantie in Italië waarna hij vele maanden in het ziekenhuis heeft gelegen en uiteindelijk is overleden. We missen hem nog steeds en zien met dankbaarheid terug op de tijd dat hij in ons midden was. Ook grote dank voor het legaat aan onze gemeente wat we na overleg willen gaan besteden aan onderhoud van het kerkgebouw. Instandhouding van de kerk (en de gebouwen die daar bij horen) was tenslotte iets wat Pieter Joost zeer aan het hart lag.



Van de Kerkvoogdij - Paascollecte 2020

De huis-aan-huis collecte met Pasen heeft dit jaar dezelfde bestemming als vorig jaar: restauratie- en schilderwerk aan de kerktoren en daarnaast herstelwerkzaamheden aan de goten van de kerk. Omdat we hiervoor nog steeds aan het sparen zijn hebben we besloten de Paascollecte dit jaar opnieuw dit doel te geven. Na de uitgebreide renovatie van de Pastorie in 2019 hopen we dat we dit jaar een begin kunnen maken de genoemde werkzaamheden aan het kerkgebouw, al is het maar met tijdelijke maatregelen om de lekkage aan de dakgoten te herstellen. Ook dit jaar dus een praktische besteding van de opbrengst en we hopen dat u hierbij wilt helpen.

In de periode van 6 april tot 11 april zal de envelop worden opgehaald. Alvast hartelijk dank!

KERKENRAADSVERGADERING

Maandag 06 april en 06 mei a.s

=====

Meditatie

Op weg naar Pasen en het Coronavirus

'Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem.' (Lukas 9: 51)

Een groot deel van het evangelie van Lukas staat in het teken van de lijdensweg van Jezus. Al in hoofdstuk 9 staat Jezus leven in het teken van zijn naderende dood. Er volgen dan nog liefst 15 hoofdstukken. Lukas tekent daarin Jezus op reis naar Jeruzalem. Daar wacht hem een verschrikkelijk einde. Hij zal op één van de meest wrede manieren sterven: een marteldood aan een kruis. Maar hij gaat. Vastberaden.

Die aandacht voor lijden en dood kenmerkt Lukas. In het tweede boek dat hij schrijft, de Handelingen der apostelen beschrijft hij Paulus weg door deze wereld. En Lukas laat Paulus ook naar Jeruzalem reizen. En op die reis ontkomt ook hij niet aan lijden en doodsgevaar.

Die aandacht voor lijden en dood maakt de Bijbel misschien niet het meest aantrekkelijke boek. In onze samenleving ligt een grote nadruk op leven en vitaliteit, op gezondheid en oud worden met zo weinig mogelijk problemen. Er is angst voor aftakeling. We zoeken een oplossing in voltooid leven.

Ik las: wij willen alles uit dit leven halen, omdat wij uiteindelijk geloven in de dood. En dan is alles afgelopen.' Hoe wel het niet zo lijkt geloven we misschien wel meer in de dood dan in het leven?

Ik moet denken aan het Coronavirus dat de wereld in z'n greep houdt.

Iemand stuurde mij een appje met deze tekst:

Hoe heet dat virus ook alweer?

Dat uit het niets komt

Zich heel snel verspreidt

Het nieuws domineert

En nauwelijks in te dammen lijkt.

Oh ja!

Angst

Misschien is het net andersom dan je denkt. Ons huidige levensklimaat lijkt te geloven in het leven maar wordt beheerst door angst voor de dood. Het denken van de Bijbel wordt beheerst door het LEVEN en durft daarom lijden en dood diep in de ogen te kijken. Want Jezus weg van lijden en sterven wordt gevolgd door zijn overwinning op de dood. Pasen!

*Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
(Evangelische Liedbundel 122: 4)*

Ds. Bert Lammers

DATA KRINGEN

Kring van Burgeren

21 april

19 mei

Zus en Zo

Om de week ontmoeten we elkaar op Donderdag morgen in "De VERBINDING" te Vorchten.

02 april

16 april

14 mei

28 mei

11 juni

25 juni

Gebedskringavonden

06 april (i.v.m. Pasen niet 13/4 maar 1^{ste} maandag van de maand)

11 mei

08 juni

13 juli

Leerhuis

26 maart 2020 Bij Jan en Ria Nederveen

23 april 2020 Afsluiting van het seizoen. Locatie in overleg.

VOOR DE GEMEENTE

Beste mensen.

Er is de laatste tijd veel gedaan voor de kerk. De pastorie is helemaal opgeknapt. Er is geschilderd, de spouwmuren zijn voorzien van isolatie, er is een nieuwe badkamer en keuken geplaatst, en de ramen zijn nu van dubbelglas. De verwarming is aangepast. Er is een nieuwe energiezuinige ketel geplaatst. Nu alles is voorzien van isolatie, kunnen we toe met een kleinere ketel.

De schuur is onderhanden genomen. De muren waren een steen dik en de top was halfsteens. De top stond er los op, daarom hebben we gekozen om de top te vervangen door hout. De zolder was ook erg aangetast door houtworm en de balken zijn dan ook vervangen door tweedehands balken. Er moet nog één kant opnieuw gevoegd worden en dan kan de schuur er ook weer jaren tegen.

De oprit naar de pastorie is door het vele rijden van zware voertuigen en in combinatie van veel regen ook aan een kant weggezakt. Deze zal dit voorjaar opnieuw bestraat worden, liefhebbers gezocht voor dit klusje.

Uit de pastorie komen geluiden van; we zijn tevreden voor 200 procent. Dat is mooi om te horen en we hopen dat we nog heel veel jaren samen mogen werken voor ons kerkje in Veessen.

Maar we zijn er nog niet. Zoals de meesten wel weten valt de kerk onder monumentenzorg. De kerk is ook al 186 jaar oud en het is een van de weinige 8 hoekige kerken in Nederland.

We mogen er blij mee zijn, maar het houdt ook in dat er om de twee jaar mensen komen inspecteren. Alles, vanaf onderen tot zelfs aan het haantje toe wordt na gekeken. Daar krijgen we dan een uitgebreid overzicht van, (en ook een rekening).

In het overzicht geven ze aan wat er zo spoedig mogelijk moet gebeuren.

Bij de aanhef staat; dat de kerk in een redelijk goede staat verkeerd.

Bemoedigend vind ik dat, maar de zaken die dit jaar nog moeten gebeuren volgen direct daarna. Het overlopen van de goten door verstoppingen, bladeren in de goot, en het niet goed aflopen van de goten op sommige plekken. Daar is al wat aan gewerkt. Ook moeten we spuwers aan brengen. Als de afvoer niet goed werkt, het water dan normaal gesproken, aan de buitenkant over de goot heen moet lopen, en niet zoals het de laatste tijd ging aan de binnenkant. De muur die kletsnat wordt, dat

is te zien aan de binnenkant van de kerk. Gevolg kan zijn rottende planken en balken, en dat moeten we niet hebben.

De boom die naast de kerk stond moest gekapt worden. Daardoor lagen de goten vaak vol met blad. De wortels tasten het fundamenten aan. De Gemeente Heerde gaf direct toestemming hiervoor. Er zal zeker een nieuwe boom geplant gaan worden, maar dan wel op een andere plaats.

Het schilderwerk moet dit jaar ook gebeuren. Volgens monumentenzorg moeten de ramen er eerst uit omdat de gietijzeren stijlen verroest zijn. Deze moeten eerst goed behandeld worden. Een heel werk lijkt ons. Wij hopen dat er geen ramen breken. Alles wordt voorzien van nieuw stopverf en alles wordt geschilderd. Binnenkort zullen we stappen gaan ondernemen. Wij gaan met de nodige mensen om de tafel zitten om een planning hiervoor te maken.

Gelukkig hoeven we niet alles zelf te betalen en kunnen we aanspraak maken op subsidie. Een voordeel als je een monument hebt, maar ook een nadeel omdat we ons aan heel veel regels hebben te houden. We hebben nog een lange lijst die we in de eerstkomende jaren hebben af te werken, maar daar komen we een andere keer wel weer op terug. Mogen we hopen op ook uw steun bij alles wat er moet gebeuren, als u niet lichamelijk kunt dan is een gift hiervoor van harte welkom.

namens de kerkrentmeesters Jan B.

=====

Ambulance: teken van de ontferming van Christus

Al weer vele jaren geleden las ik een kolom van ds. Bas Plaisier. Na zijn emeritaat (pensioen) werkte hij nog een aantal jaren in China. In die kolom vertelt hij dat wanneer je in China aangereden wordt je maar moet afwachten of je geholpen wordt. Er is geen ambulancedienst zoals bij ons. Je bent afhankelijk van omstanders die zich al of niet om je bekommeren. Bas Plaisier noemde de ambulance zoals die bij ons functioneert een teken van de ontferming van Christus.

Hij bedoelde daarmee dat onze cultuur nog steeds diepgaand beïnvloed is door het christelijke denken. Dat je je bekommert en inzet voor een ander lijkt zo vanzelfsprekend maar is dat niet als je kijkt hoe het in andere delen van de wereld toegaat.

ik moest daar weer aan denken toen ik een interview las van de Britse historicus Tom Holland. Hij schreef een boek dat inmiddels in het Nederlands is vertaald: 'Heerschappij', *Hoe het christendom het westen vormde*.

Holland zegt: *'We ademen in het Westen het christelijk geloof. Het is de vissenkomp waar wij als goudvissen in zwemmen. Neem alleen al de gedachte dat je de wereld een beetje beter kunt maken, of dat je moet opkomen voor wie zwak is.'* En dat geldt volgens hem niet alleen voor gelovigen. *'Hoe militanter een atheïst zich uitspreekt tegen iedere vorm van (bij)geloof, hoe meer hij daarmee juist blij geeft van zijn christelijke wortels'*, stelt Holland.

Boeiend is wat hij schrijft over een ervaring in Irak: *'In 2017 was ik in de Iraakse stad Sinjar, om er een film te maken. De stad was toen net bevrijd van ISIS. Toen ISIS-strijders in 2014 Sinjar innamen, hebben ze er vreselijk huisgehouden onder de yezidi's: mannen werden gekruisigd, vrouwen tot slaaf gemaakt. Dat soort dingen doen mensen al eeuwen als ze macht over anderen hebben. In het Romeinse rijk was het volstrekt normaal. Wat is er in Europa sindsdien gebeurd, dat ik een enorme afstand tot dat soort praktijken ervaarde? Dat is het christendom. Niet dat christenen geen gruwelijke dingen hebben gedaan. Misschien wel minstens zo veel als moslims. Maar het zijn hun eigen normen die christenen daarbij veroordelen, het geloof dat God zichzelf heeft laten zien in het zwakke, in een gemartelde en ter dood gebrachte man.'*

Als aan hem gevraagd wordt waarom hij zelf geen christen is in de gelovige zin van het woord geeft hij het volgende antwoord: *'Ik zeg eerlijk: ik bevind me wat dat betreft in een proces. Ik geloof al jaren niet meer op de manier van mijn peetmoeder, tante Deb, die zeer vroom en kerkelijk was, en die toen ze stierf, hoopte op een betere plek. Daarvan heb ik jaren geleden afscheid genomen. Maar toen ik daar in Sinjar stond, en de gruwel overdacht van een wereld zonder het kruis, ontdekte ik dat ik mijzelf op vrijwel alle terreinen een christen voel. Ik geloof in mensenrechten en in de plicht van de rijken om te zorgen voor de Armen - maar kan dat wel zonder te geloven in het onderliggende verhaal? Ik denk steeds vaker: dan moet ik toch ook geloven in het christendom, in een of andere vorm.'*

'En de gruwel overdacht van een wereld zonder het kruis.' Een ambulance als teken van de ontferming van Christus... Stof om over na te denken.

Bert Lammers

=====

Uitnodiging Paasmiddag

Namens de ouderen bezoeksters nodigen wij u uit, om samen met ons een paasmiddag (maaltijd) te vieren.

Iedereen die zin heeft om van deze gezellige middag gebruik te willen maken, is van harte welkom.

Dit wordt gehouden in de "De Boerbrink"

En wel op **donderdag 09 april** van 15.00 uur tot 18.00 uur

Graag voor maandag 06 april even aanmelden bij:

Ina Bomhof telefoon 0578-631345

of bij

Ans Pleiter telefoon 0578-694793

U kunt dan tegelijk aangeven of u vervoer nodig heeft.

Vriendelijke groeten,

Ina en Ans

=====



75 Jaar Bevrijding Veessen!

Wij nodigen u uit om dit met ons te vieren en te herdenken op 17 april a.s.!

Op 17 april kwamen de eerste geallieerden Veessen binnen! De onderduikers kregen de ruimte om weer gezien te mogen worden, joodse kinderen mochten weer zijn wie ze waren en de mensen van het verzet hoefden niet langer op hun hoede te zijn voor de vijand. Er werd feestgevierd! Er werd uitgezien naar gezinshereniging. Er was vreugde en dankbaarheid, maar ook verdriet om de gevallen die het niet mochten meemaken en intens werden gemist. Wat is er veel gebeurd in ons mooie dorp aan de IJssel gedurende de oorlogsjaren. Wat een moed is er getoond, wat een kracht om tegen het onrecht van de vijand in te gaan en het op te nemen voor jong en oud, voor elkaar, voor de Joden! We schreven het al eerder: 'Actief verzet het was er volop in ons dorpje aan de IJssel!' Een stukje oorlogs-/dorpsgeschiedenis dat niet vergeten mag worden.

Wij nodigen u van harte uit om op 17 april aanwezig te zijn om samen 75 Jaar Bevrijding Veessen te vieren en in dankbaarheid te herdenken!! Mis het niet!!

Plaats van samenkomst: Nederlands Hervormde Kerk te Veessen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Kerk is open vanaf 18.30 uur. Het orgel wordt deze avond bespeeld door Elzo Luikens.

Programma voor deze avond:

- Opening
- Presentatie boek: Veessen Verzet en Kerk
- Opening tentoonstelling: Veessen in de Tweede Wereldoorlog
- Onthulling van het Monument ter herinnering aan de gevallen Veessenaren en de dorpsgenoten die zich in de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor vrijheid en gerechtigheid.
- Elkaar ontmoeten onder het genot van koffie/thee.

De tentoonstelling is te bezoeken van 17 april t/m 4 juli 2020 op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 - 17.00 uur. Het is ook mogelijk om op afspraak een bezoek te brengen.

Neem dan contact op met dhr. J. Nederveen tel.nr. 0578 631252.

Nationale Dodenherdenking 4 mei

In het kader van 75 Jaar Bevrijding is er dit jaar tevens een officiële Dodenherdenking in Veessen. Ook hiervoor nodigen wij u van harte uit! Plaats van samenkomst: Nederlands Hervormde Kerk te Veessen. De bijeenkomst begint om 18.30 uur. Kerk is open vanaf 18.00 uur.

Programma voor deze herdenking:

Voorafgaand aan de herdenking wordt er een concert gegeven door: **'Ensemble Locale'**

Dit ensemble is een uitbreiding van 'Trio Locale'. De musici zijn allen verbonden met Veessen en zijn (grotendeels) werkzaam in de muziek. (Esther Kouwenhoven, sopraan; Charlotte Munnik, sopraan; Hetty Floors, piano; Mariëlle Bosch, bugel; Roeland Robert, cello/arrangementen). Met elkaar hebben ze een programma samengesteld bestaande uit instrumentale en vocale werken die betrekking hebben op Vrede en Bevrijding. Een leerling van de basisschool zal een gedicht voorlezen en dhr. Hans Wonink vertelt iets over zijn moeder, Wim Hamer, die actief is geweest in het verzet.

Aansluitend gaan we met elkaar naar de begraafplaats waar leerlingen van de basisschool, na de twee minuten stilte, de bloemen op de graven van de gevallen zullen leggen. Muzikale begeleiding door VIVO. De Last Post wordt geblazen door een Roy Venekamp trompettist bij VIVO. We sluiten af met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus.

Wij nodigen u van harte uit om ook deze avond aanwezig te zijn!!
Samen met u zien we uit naar een waardige herdenking en viering!!

Rest ons nog om, met grote dankbaarheid, mede te delen dat onze activiteiten mogelijk zijn gemaakt door de royale financiële ondersteuning van: Familie H. Maten Stichting, Jan Nienhuis Vereniging, Veluwe Remembers en De Hervormde Gemeente van Veessen.

Voor vragen kunt u terecht bij:

Harry Bosman:	mailadres: h.bosman@solcon.nl
Gerrit Kouwenhoven	g.kouwenhoven8@upcmail.nl
Jan Nederveen	jnederveen@hotmail.com
Willem Pieltjes	willempieltjes@hotmail.com
Miny Sonnenberg	minysonnenberg@gmail.com

=====

Jaarlijks reisje van de koffieochtend

Op **donderdag 07 mei**, willen wij weer een dagje uit.

Iedereen die zin heeft om mee te gaan is van harte welkom.

Verzamelen om 08.30 uur bij de Boerbrink in Veessen.

Dit keer gaan we naar Ter Schuur, 43 km. Dus niet te lang in de auto.

We gaan het oude ambachten en speelgoed museum bekijken.

Prima toegankelijk voor rolstoelen en rollators, voor de mensen die wat minder mobiel zijn. Het is een geheel verzorgde reis, dus iemand met een dieet graag even doorgeven. Wij hopen op een goede opkomst en proberen er weer een gezellige dag van te maken.

De dag wordt afgesloten met een gezamenlijk etentje in de "Boerbrink".

Meer informatie en graag opgeven voor 02 mei a.s. bij:

Hennie Mulder tel. 0629335478 of Erica Verburg tel. 0623375223

Vriendelijke groeten,
Hennie en Erica

=====

Op klompen, kan dat.....?

Het pad van een ouderling kan soms heel verschillend zijn. Je gaat op bezoek bij iemand uit je sectie die niet meer thuis woont, maar verblijft in een tehuis van één van onze zusterkerken. En wanneer je een beetje thuis bent in het kerkelijk jargon, weet je dat je als ouderling netjes gekleed dient te gaan. Op z'n zondags zal ik maar zeggen. De ontvangst was hartelijk, we zaten in een kring koffie te drinken en het gesprek ging over van alles en nog wat. Na een poosje stelde ik de vraag: Vindt u het goed dat ik een stukje uit de Bijbel ga lezen. De ogen van mijn overbuurvrouw werden groot van verbazing, en ze zei: Ben jij ouderling.....dat zou je ook niet zeggen! Je ziet er helemaal niet uit als een ouderling! Deze mevrouw kon zich alleen een ouderling voorstellen in het zwart. Eén van de verzorging hielp me, en zei: Dat kan toch best dat deze meneer ouderling is. We hebben samen gelezen en gedankt, en zo nam ik afscheid. Ja hoe moet een ouderling eruit zien? De streek waar ik woon in een buitengebied, ga ik soms gewoon op mijn klompen op bezoek. Je mag je best aanpassen aan het verwachtingspatroon van de mensen, maar ook als ambtsdrager naast hen te staan, en dat kan zelfs op klompen. Weet je wat altijd de constante factor is: de Bijbel. Het Woord van God. En.... Het gebed! Wanneer de Bijbel opengaat en wanneer we samen de handen vouwen en heel ons leven open en eerlijk bij de Heere brengen, ach wat maakt het dan uit of de ouderling in het zwart, op z'n zondags of op klompen komt. Dan valt alles weg, en mag je zo'n geweldige eenheid voelen in Christus! Hij mijn Vader en ik Zijn kind! Ouderlingen zijn ook maar gewone mensen, ook met strijd en aanvechtingen. En gemeenteleden zijn ook heel verschillende mensen van uiterst behoudend tot evangelisch zal ik maar zeggen. En ach, waar kun je elkaar dan beter vinden, dan aan de voeten van het kruis! Jezus Uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn (ons) hart! Dat is wat je samenbindt, en daar moeten we het allemaal van hebben. En dan hoop ik maar, dat die mevrouw in dat verzorgingstehuis, die mijn kleding niet juist vond als een ouderling, geraakt werd door het Woord van God! En het toch mocht zeggen: "Die man zag er niet als ouderling uit, maar door hem mocht ik toch Jezus zien!" Als dat nu voor een ieder van ons zou mogen gelden, wie Jezus nu is voor u! Redder en Zaligmaker van verloren zondaren! En weet dit; je mag komen zoals je bent! Zelfs op klompen, worden we niet afgewezen! Zeker niet door Hem! Zijn Vaderhart klopt van liefde! Kind je bent van Mij! Als dat nu je hart niet raakt, dan weet ik het niet meer! Jan van Dieren

COLLECTEMUNTEN

Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.

- girorekening: NL10INGB0004482210
- bankrekening: NL71RABO0326546464

Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.

De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:

25 stuks	€	18,75	50 stuks	€	37,50
75 stuks	€	56,25	100 stuks	€	75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding "collectemunten", worden de munten bij u thuis bezorgd. Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar voor de belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt.

Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een fiscale aftrekpost.

VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN			
Collecten	Totaal collecten Kerkrentmeester	€	269,62
	Totaal collecten Diaconie	€	123,22
Extra Collecte	- voor het jeugdwerk	€	48,50
	- voor onderhoud begraafplaats	€	126,70
	- via bankproject Lesbos	€	15,00
Verjaardagsfonds	- januari, gehaald door dhr. W. van Dieren	€	100,00
Giften	- februari, gehaald door mevr. A. Kouwenhoven	€	55,00
	- voor de kerk, als dank voor de bloemen via mevr. I. Bomhof	€	5,00
	- voor de kerk, via de bank	€	50,00
	- voor onderhoud kerk, via mevr. H. Mulder	€	10,00
	- voor onderhoud pastorie, via de bank	€	284,75
	- voor de Kerkklok, een bijdrage voor de kosten	€	20,00
Totaal Collecten en giften		€	1.107,79

Alle gevers hartelijk dank!

INGEKOMEN EN VERTROKKEN GEMEENTE LEDEN

Ingekomen: Dhr. H.J. de Leeuw
Marrigje de Leeuw-Snel Veesser Enkweg 47b

Vertrokken: Daniëlle Arianne Jakoba Bijsterbosch Leeuwarden

KERKKLOK

De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.
Kopij aanleveren via e-mail.
Inhoud van deze kerkklok is onder voorbehoud.

E-Mail: willywullink@hotmail.com

Kopij kerkklok inleveren voor

maandag 27 april a.s.

Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl

De eerst volgende inleveringsdatums copy kerkklok voor 2020 zijn:

22 juni, 17 augustus, 28 september, 26 oktober, 30 november.

Bij te late inlevering kan de copy niet meer in de kerkklok verwerkt worden.

ROOSTERS

BOERBRINK SCHOONMAKEN	
16/22 – 03	de dames van Welsum-Nooteboom / Van Dijk-Bartelink
12/18 – 04	de dames Nijmeijer-van Welsum / Van Dieren-Bomhof
10/16 – 05	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Wijenberg
14/20 – 06	de dames van der Belt-Witteveen/ Tessemaker-Berends
KERK SCHOONMAKEN	
15/21 – 03	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
22/28 – 03	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
29/04 – 04	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
05/11 – 04	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
12/18 – 04	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
19/25 – 04	de dames van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
26/02 – 05	de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
03/09 – 05	de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
10/16 – 05	de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
17/23 – 05	de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
24/30 – 05	de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum

ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS	
15/21 – 03	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
22/28 – 03	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
29/04 – 04	de heren H. v. Welsum /J. Dijkslag
05/11 – 04	dhr. G. Wonink
12/18 – 04	de heren G. Booy / J. Booy
19/25 – 04	dhr. W. Wullink
26/02 – 05	de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven
03/09 – 05	de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
10/16 – 05	de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
17/23 – 05	de heren H. v. Welsum /J. Dijkslag
24/30 – 05	dhr. G. Wonink
RONDOM DE KERK	
15/21 – 03	dhr. K. Witman
22/28 – 03	dhr. W. Schoonhoven
29/04 – 04	dhr. G.J. Tessemaker
05/11 – 04	dhr. G. Wonink
12/18 – 04	dhr. H. v. Welsum
19/25 – 04	dhr. W. Wullink
26/02 – 05	dhr. J. Nederveen
03/09 – 05	dhr. H. Bos
10/16 – 05	dhr. K. Witman
17/23 – 05	dhr. W. Schoonhoven
24/30 – 05	dhr. G. Wonink
GRASMAAIEN RONDOM DE KERK	
15/21 – 03	dhr. H. van Welsum
22/28 – 03	dhr. G.J. Tessemaker
29/04 – 04	dhr. H. Bosman
05/11 – 04	dhr. W. Pieltjes
12/18 – 04	dhr. W. van Dieren
19/25 – 04	dhr. J. Bastiaannet
26/02 – 05	dhr. H. van Ommen
03/09 – 05	dhr. B. van der Scheer
10/16 – 05	dhr. H. van Welsum
17/23 – 05	dhr. G.J. Tessemaker
24/30 – 05	dhr. H. Bosman

ROOSTERS BIJ DE EREDIENSTEN

Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur

Zondagavonddienst 19.00 uur

Door de week: 19.30 uur

Zondag 22 maart 5^{de} lijdenszondag

Voorganger	: Dhr. C. Weeda	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Deventer	Kindernevendienst	: Henry
Telefoon	: 0570-514878	Kinderoppas	: Mevr. A. v. Dieren
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. H. van Welsum	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 29 maart 6^{de} lijdenszondag

Voorganger	: Ds. Gugler	Organist	: Mevr. T. Visser
Uit	: Putten	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0341-363629	Kinderoppas	: Mevr. M. v. Welsum
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. G. Pleiter	Deurcollecte	: Onderh. en stemmen orgel

Zondag 05 april 7^{de} lijdenszondag en Palmzondag

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Paars
Koster	: Dhr. W. van Dieren	Deurcollecte	: St. Grip op de Knip



Goede Vrijdag 10 april
Heilig Avondmaal
Aanvang dienst 19.30 uur

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Geen
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-61451
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Wit
Koster	: Mevr. H. Mulder	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk



Zondag 12 april
1^{ste} Paasdag
Gezinsdienst
Met medewerking van VIVO

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. T. Hoogers
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. J. Bastiaannet	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 19 april Beloken Pasen

Voorganger	: Dhr. C.J. Koliijn	Organist	: Dhr. S. Kok
Uit	: Wezep	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 038-3758097	Kinderoppas	: Mevr. A. v. Dieren
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0612157015
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Wit
Koster	: Mevr. K. Huiskamp	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 26 april

Voorganger	: Dhr. J. Kroon	Organist	: Dhr. H. Hakkert
Uit	: Lunteren	Kindernevendienst	: Joukje
Telefoon	: 0342-418485	Kinderoppas	: Mevr. M. v. Welsum
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. G. Wonink
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 06-11311670
Kerkvoogd	: Dhr. G. Visser	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. H. Bosman	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 03 mei

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. J. Bosch
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. M. v. Welsum
Ouderling	: Dhr. J. Nederveen	Kerkauto	: Dhr. G. Pleiter
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-694793
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. G. Visser	Deurcollecte	: Onderhoud Gebouwen

Zondag 10 mei

Voorganger	: Ds. W.H.D. Pastoor	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Steenwijk	Kindernevendienst	: Henry
Telefoon	: 0521-587200	Kinderoppas	: Mevr. A. Pleiter
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. W. Wullink
Diaken	: Dhr. H. van Welsum	Telefoon	: 0578-631436
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. J. Nederveen	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 17 mei

Voorganger	: Ds. D. van Meulen	Organist	: Dhr. E. Luikens
Uit	: Epe	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-627225	Kinderoppas	: Mevr. W. Karrenbeld
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. J. Bastiaannet
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-692916
Kerkvoogd	: Dhr. G. Pleiter	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. H. van Welsum	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Dhr. J. Smit
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. I. Bomhof
Ouderling	: Dhr. W. van Dieren	Kerkauto	: Dhr. W. van Bessen
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631451
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. G. Pleiter	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 24 mei

Voorganger	: Ds. Mevr. P.M. Sonnenberg	Organist	: Dhr. M. Westenberg
Uit	: Utrecht	Kindernevendienst	: Annelies
Telefoon	: 06-40560423	Kinderoppas	: Mevr. A. v. Dieren
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. G. Bomhof
Diaken	: Mevr. H. Mulder	Telefoon	: 0578-631356
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Wit
Koster	: Dhr. W. van Dieren	Deurcollecte	: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 31 mei 1^{ste} Pinksterdag Met medewerking van Double Four uit Hattem

Voorganger	: Ds. L. Lammers	Organist	: Mevr. T. Visser
Uit	: Veessen	Kindernevendienst	: Geen
Telefoon	: 0578-631368	Kinderoppas	: Mevr. M. v. Welsum
Ouderling	: Mevr. K. Huiskamp	Kerkauto	: Mevr. J. Bos
Diaken	: Dhr. H. Bosman	Telefoon	: 0612157015
Kerkvoogd	: Dhr. J. Bastiaannet	Antependium	: Rood
Koster	: Mevr. H. Mulder	Deurcollecte	: Pinksterzendingsweek

COLOFON

Predikant:

Ds. L. Lammers

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen
Tel: 0578 - 631368

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl

Ouderlingen:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252
Dhr. W. van Dieren 0578 - 631370
Mevr. K. Huiskamp 0578 - 631201
(Jeugdouderling/scriba)

Ouderlingen - Kerkrentmeesters:

Dhr. G. Pleiter 0578 - 694793
Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Kerkrentmeester:

Dhr. G. Visser 0578 - 631654
e-mail: kerkvoogdij@kerkveessen.nl

Diaconie:

Dhr. H. Bosman 0578 - 631457
Dhr. H. van Welsum 0578 - 631285
Mevr. H. Mulder 0578 - 631489
e-mail: diaconie@kerkveessen.nl

Kerkklok:

Mevr. W. Wullink
e-mail: willywullink@hotmail.com

Collectebonnen / Giften

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen
bank: NL71 RABO 0326 5464 64
giro: NL10 INGB 0004 4822 10

Administratie:

Ledenadministratie:

Dhr. J. Nederveen 0578 - 631252
e-mail: leden@kerkveessen.nl

Boekhouding:

Mevr. J. Witman 0578 - 631479

Scribaat (uitvoerend):

Mevr. A. Buitendijk 0578 - 641889
e-mail: scriba@kerkveessen.nl

Coördinatie organisten:

Mevr. T. Visser 0578 - 631654

Begraafplaats:

Onderhoud:

Dhr. J. Bastiaannet 0578 - 692916

Administratie:

Dhr. G. Kouwenhoven 0578 - 631778
Email: verhuur@kerkveessen.nl

Grafdelver:

Regratec 0572 - 360262

Giften Diaconie:

Diaconie Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66